

**Kerkdienst** – 16 augustus 2020 - 9.30 uur – Martinikerk Sneek

Voorganger: Martha Kroes  
Organist: Niels Adema  
Lector: Jos van Weezel  
Koster: Inge van Schuijlenburg

---

**Welkom en aansteken kaarsen**

**Votum en groet**

**Intochts-muziek:** psalm 139: 1, 14

1. Heer die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen.

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt  
toch open voor uw aangezicht.  
Toets mij of niet een weg in mij  
mij schaadt en leidt aan U voorbij.  
O God, houdt mij geheel omgeven  
en leid mij op de weg ten leven.

**Gebed van inkeer**

**Lof-muziek:** psalm 150a: 1, 3

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor  
dat steeds naar Hem hoort,  
prijs Hem om zijn Woord!  
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,  
die allen daarboven tot dankzegging riep.

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft  
nu zingen voor Hem  
die alles ons geeft.  
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet  
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

**Gebed om Gods Geest**

**Lezing uit het Oude Testament:** Jesaja 56: 1-7

**Muziek:** *Anders anders* – Herman van Veen & Ndlovu Youth Choir (uit Zuid-Afrika)

Je bent mooi, niet mooier,  
je bent anders mooi  
je bent lief, niet liever,  
je bent anders lief  
je bent zacht, niet zachter  
je bent anders zacht  
je bent wijs, niet wijzer  
je bent anders mooi, lief, zacht, weet  
'k hou van jou, en van jou, 'k hou van jou,  
maar anders

Jy is wit, nie witter,  
jy is anders swart  
jy is swart, nie swarter,  
jy is anders wit  
jy is soet, nie soeter  
jy is anders soet  
jy is goed, nie beter,  
jy is anders wit, swart, soet, goed  
ek 's lief vir jou, ek 's lief vir jou, lief vir jou,  
maar anders

'k Hou van jou, en van jou, 'k hou van jou – maar anders  
Ek 's lief vir jou, ek 's lief vir jou, lief vir jou – maar anders

## Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 15: 21-28

### Muziek: *Zwart Wit* (Frank Boeijen) – Sam Cordes

Hij liep daar in de stad 's avonds laat  
plotseling aan de overkant zag hij ze staan  
Iemand riep: "Je hoort niet bij ons"  
mes, steek, pijn  
Denk goed na aan welke kant je staat  
denk niet wit, denk niet zwart  
denk niet zwart-wit  
maar in de kleur van je hart

Donker was de straat op weg naar het plein,  
een taxi, het is te laat, het is voorbij  
Wie wil er bloed op de achterbank  
van de werkelijkheid  
Denk goed na aan welke kant je staat,  
denk niet wit, denk niet zwart,  
denk niet zwart-wit  
maar in de kleur van je hart

### Overdenking

#### Meditatieve muziek: *Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ* – J.S. Bach (BWV 639)

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ,  
ich bitt, erhöre mein Klagen,  
verleih mir Gnad zu dieser Frist,  
lass mich doch nicht verzagen;  
den rechten Glauben, Herr, ich mein,  
den wollest du mir geben,  
dir zu leben,  
mein'm Nächsten nützlich zu sein,  
dein Wort zu halten eben.

Ik roep tot u, Heer Jezus Christus,  
ik bid u: hoor mijn klagen,  
geef mij genade in deze tijd,  
laat mij toch niet versagen;  
het ware geloof, Heer, denk ik,  
dat wilde u mij geven,  
om voor u te leven,  
mijn naaste dienstbaar te zijn,  
uw woord trouw te bewaren.

### Mededelingen over de bloemen en de collecten

#### Gebeden – dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

#### Slotmuziek: lied 975: 1, 3

1. Jezus roept hier mensen samen  
die in woord, gebed en lied  
Gods aanwezigheid beamen,  
geen belofte gaat teniet.  
Prijs nu God, die goed en trouw is,  
prijs de Zoon, die mensen kent,  
prijs de Geest, die als de Trooster  
zich naar ons heeft toegewend.

3. Jezus roept ons tot de ander,  
zo verschillend als wij zijn,  
ras of huidskleur, rangen, standen –  
Jezus trekt geen scheidingslijn.  
Ga met vrienden en met vreemden,  
ga met mensen, groot en klein,  
ga met zaligen en zoekers,  
die op zoek naar waarheid zijn.

### Zegen