

**Orde van dienst in de Martinikerk (Sneek)  
op zondag 30 augustus 2020,  
dertiende Zondag na Pinksteren**

Voorganger: Alex van Ligten, lectrix: Mettelina Baarda,  
organist: Bob van der Linde, koster: Jan van der Veen

Orgelspel: Psalm 86

Woord van welkom: Onze hulp....

Gebed

Orgelspel bij 'Wij hebben een sterke stad' (175)

Een stad waar de kinderen dansen  
en waar men muziek maakt en zingt,  
een stad door de Heer omringd.

Groet en gebed van de zondag

Inleiding op Psalm 87

Lezing van Psalm 87

1 Voor de kinderen van Qorach een psalm,  
om te zingen bij snarenspeel.

Hij vestigt zich graag op heilige bergen,

2 maar HIJ, GOD-MET-ONS, heeft de poorten van Sion  
meer lief dan alle andere plekken waar Jacob verblijft.

3 Met eerbied en opgetogenheid wordt over jou gesproken,  
stad van God.

*Tussenspel*

4 Hij zegt: 'Ik breng het chaosland en Babel  
in gedachtenis bij wie mij kennen,  
en zie, Filestea, Tyrus, Ethiopië er ook bij:  
die zijn hier geboren.'

5 En ieder mens noemt je: 'Moeder Sion',  
want: 'Ieder mens is in jou geboren  
en hij, de hoogverheven God zelf,  
houdt je vast overeind.'

6 Zo telt HIJ bij het inschrijven van de volken:  
'Ook deze is hier geboren.'

*Tussenspel*

7 En zij dansen, musiceren en zingen de stad toe:  
'Al mijn fonteinen zijn in jou.'

Orgelspel: Psalm 87

Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede.  
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.  
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:  
door uwe poort zal ieder binnentreden.

Rahab en Babel zullen u behoren.  
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer  
en ieder land erkent Hem als de Heer.  
O moederstad, uit u is elk geboren.

God zal hen zelf bevestigen en schragen  
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,  
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,  
en doen de naam van Sions kind'ren dragen.

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,  
dansend de harpen en cymbalen slaan,  
en onder fluitspel in het ronde gaan,  
zingend: "In u zijn al onze fonteinen".

## Lezing van Lucas 17:11-19

11 En het geschiedde tijdens zijn opgang naar Jeruzalem:  
hij kwam midden door Samaria en Galilea.

12 En toen hij daar een dorp binnenging  
kwamen hem tien melaatse mannen tegemoet  
die van verre bleven staan.

13 Zij verhieven hun stem en zeiden:  
'Jezus, rabbi, ontferm u over ons.'

14 Hij zag en zei tot hen:  
'Gaan jullie heen en toon jezelf aan de priesters.'  
En het geschiedde toen zij gingen: zij werden gereinigd.

15 Eén van hen, toen hij zag dat hij was geheeld,  
keerde om, met grote stem God verheerlijkend,  
16 en hij viel op zijn aangezicht voor zijn voeten,  
hem dankzeggend; ook deze was een Samaritaan.

17 Ten antwoord zei Jezus: 'Werden er niet tien gereinigd?  
Waar zijn die negen anderen?

18 Er was niemand te vinden die omkeerde  
om God de heerlijkheid te geven  
behalve deze van vreemde geboorte?'

19 En hij zei tegen hem:  
'Sta op en ga, je vertrouwen heeft je gered.'

Orgelspel: 'Mensen wij zijn geroepen om te leven' (827)

Ja, wij zijn allen kinderen der belofte,  
kinderen van de dag die komen zal,  
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte,  
roepend van recht en vrede overal.

Preek

Orgelspel bij 'Jeruzalem, mijn vaderstad' (737)

God geve mij, Jeruzalem,  
dat ik eens op een dag  
een pelgrim aan uw poorten ben  
en dat ik binnen mag.

Dienst der gebeden

Orgelspel over 'Zij zullen de wereld bewonen' (763)

De hemel roept uit halleluja,  
de aarde brengt leven tot stand,  
de bergen bezwijken van vreugde,  
de wereld wordt vaderland.

Ten dage der grote genade  
als God de gebeden beloont,  
dan zullen de volkeren weten  
dat Hij bij de mensen woont.

Zegen

Orgelspel