

## Zondag 6 september 2020, Martinikerk

*In deze dienst wordt de doop bediend aan Marrit, dochter van Willem en Annelies Kuipers en zusje van Jesse en Sven.*



Voorganger : ds.Fedde Welbedacht  
Doop : ds.Jan van der Veen  
Ouderling van dienst : Jennie van Breda  
Lector : Henriëtte Meijer  
Organist : Bob van der Linde  
Zang : Ad Buijs  
Koster : Inge van Schuilenburg

---

### Welkom en aansteken van de kaarsen

### Bemoediging en groet

### Lied: Psalm 78 vers 1 en 2

#### 78:1

Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.  
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.  
Verborgenheden wil ik openbaren,  
een van oudsher ons doorgegeven mare,  
roemrijke daden door de Heer volbracht,  
zijn grote wonderen en zijn grote kracht.

#### 78:2

Laat ons wat onze vaders vertelden  
doorgeven en aan onze kinderen melden.  
't Getuigenis aan Israël geschonken,  
het heil dat van de hemel heeft geklonken,  
het is een licht dat ons ten leven leidt, -  
ons en al wie door ons wordt ingewijd.

### Doopgebed

### Doopgeloften

### Lied 347 vers 1 en 2

#### 347:1

Here Jezus, wij zijn nu  
in het heiligdom verschenen,  
met ons kind gaan wij tot U,  
wil uw zegen ons verlenen,  
waar de roepstem wordt vernomen:  
laat de kind'ren tot Mij komen.

#### 347:2

Herder, neem uw schaapje aan.  
Hoofd, maak het een van uw leden.  
Wees haar weg, wijs het haar baan.  
Vredevorst, wees Gij haar vrede.  
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,  
dat er eens veel vruchten groeien.

## **Marrit Kuipers ontvangt het teken van de doop**



## **Overhandiging van doopkaars en doopkaart**

### **Lied 347 vers 3**

Al het onz' is U gewijd,  
't liefste wat G' ons toevertrouwd  
wordt als offer u bereid.  
Gij alleen kunt het behouden.  
Schrijf de naam door ons gegeven  
in het levensboek ten leven.

## **Overdenking**

### **Muzikaal meditatief moment**

### **Gebeden**

#### **Lied: 829**

**1**

De liefde gaat ons voor  
van den beginne;  
zij is een lichtend spoor,  
een vuur van binnen  
dat straalt.

**2**

De hoop die in ons is  
en ons doet leven,  
dat is een erfenis  
om door te geven  
voorgoed.

**3**

Wij houden ons bereid  
om te ontvangen  
de Geest die ons geleidt  
en ons verlangen  
vervult.

### **Zegen**

### ***Collecte in de schalen bij de uitgang***

De 1<sup>e</sup> collecte is bestemd voor de Diaconie  
De 2<sup>e</sup> collecte is bestemd voor de kerk

---