

Liturgie voor zondag 1 november 2020 in de Martinikerk te Sneek

Zondag 1 november : 10.00 uur
Voorganger : ds. Fedde Welbedacht
Ouderling van dienst : Jan Klasen
Lector : Anique Eppinga
Organist : Niels Adema
Koster : Inge van Schuilenburg



Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Lied 215 vers 1, 3, 4 en 7

1. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't leven vindt, verstand en kracht.

3. Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

4. Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

7. Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.

Bemoediging en groet:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die trouw blijft in alle tijden
A: EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON
V: genade en vrede, voor u en voor jou,
Van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus,
door de heilige Geest
A: AMEN

Lied 274

1 Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

2 Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

3 Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Gebed

Lezing: Matteüs 25: 1-13

Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en sommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: "Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet." Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: "Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit." De wijze meisjes antwoordden: "Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie." Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: "Heer, heer, laat ons binnen!" Maar hij antwoordde: "Ik ken jullie werkelijk niet." Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

Lied 751 vers 1, 4 en 5

1 De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.

4 Zijn onze lampen wel gereed
en branden ze wel goed,
zodat, als Christus binnentreedt,
Hij waardig wordt begroet?

5 De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil...
zalig die toch geduldig wacht
en Hem begroeten wil.

Overdenking

Muzikaal meditatief moment

Gebeden

Lied 422

1 Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2 Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt

3 Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Zegen

* * * * *

In de afgelopen periode zijn overleden:
Johannes van Honschoten, Jachthavenstraat 28/203,
op de leeftijd van 93 jaar
Fetze Sminia, Horseweg 79,
op de leeftijd van 82 jaar.
Jannes Adriaan (Jan) van den Bos, Wijnkanstraat 8,
op de leeftijd van 59 jaar

* * * * *

Inzamelingsactie Voedselbank!!

DEEL JE VOEDSEL

Dit jaar gaan we GEEN voedsel inzamelen, maar vragen we u het volgende: i.p.v. een gift uit een warme hand vragen wij u om een gift uit uw hart. Om het noodzakelijke voedsel aan te schaffen is geld nodig. Mocht u de komende twee weken boodschappen doen, denk dan alstublieft ook aan de voedselbank. U kunt uw gift overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie. **NL20RABO 03595 05 945 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Sneek o.v.v. Voedselbank.**

Wij hopen op deze wijze een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan onze medemens. Doet u weer mee?

Diaconie Protestantse Gemeente Sneek

* * * * *