

Protestantse Gemeente Sneek Grote- of Martinikerk

Tweede Adventszondag, 6 december 2020 om 10.00 uur Martinikerk te Sneek



Voorganger:	ds. Jan Willem Nieboer
Ouderling van dienst:	Paula Buijs
Lector:	Tineke van der Werff
Zang:	Sylvia Zijlstra en Jan Eelkema
Organist:	Bob van der Linde
Koster:	Jennie van Breda

Herders en Koningen

De tweede en vierde Adventszondag staan in het teken van het twijgje dat uit de oude tronk van Isai tevoorschijn schiet. Het wijst terug en vooruit. Terug, naar koning David en vooruit naar het Christuskind. Het vraagt wat geloof om dit teken te verstaan. Wie het Christuskind wil begrijpen zal ook over deze David moeten lezen. Deze David combineerde namelijk twee belangrijke bijbelse figuren. Hij was een herder en hij was een koning, beide tegelijk. De woorden 'herder' en 'koning' hebben ook alles te maken met het Kerstverhaal. In vrijwel iedere kerststal zijn op zijn minst een herder en drie koningen te vinden. Maar wat opvallend is, de herders zijn er altijd eerder dan de koningen: terwijl de herders al in de kerstnacht het Christuskind vinden, komen de drie koningen pas een kleine twee weken later binnenwaaien: op 6 januari. Herders gaan blijkbaar voor koningen. Ze gaan overigens ook moeilijk samen die twee. Er zijn twee evangeliën voor nodig om beide een plek te geven. Lucas zet al zijn kaarten op de herders, terwijl Mattheüs de koningen een plekje geeft. Wat dat betreft is het best knap van David dat hij die beide figuren in zijn ene persoonje belichaamt. Deze tweede Advent staat in het teken van de herder. De laatste Advent (20 december) in het teken van de koning. Zo hopen we met kerst het Christuskind te vinden.

Ds. Jan Willem Nieboer.



Vincent van Gogh: Schaapherder met kudde, Nuenen september 1884

De Liturgie

Orgelspel

Welkom en groet

Aansteken van de adventskaarsen

Lied: 441: 1 en 2: Hoe zal ik U ontvangen

441:1

Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

441:2

Heel Sion strooit haar palmen
als vaandels voor uw voet.
En ik stem in met psalmen
waarmee ik U begroet.
Zo zal ik U ontvangen:
mijn lofzang is de twijg,
mijn zangen zijn het vaandel
dat zich in eerbied neigt.

Gebed

Inleiding

Lied: Hoort hoe God met mensen omgaat (Gezangen voor liturgie)

Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij van zich spreken laat
die bij monde van profeten
met ons is in woord en daad.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij herder David koos
die zijn kudde zou doen leven
onbedreigd en zorgeloos.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij tot Maria kwam
die Hij van het woord vervulde
eens beloofd aan Abraham.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe wij Hem ter harte gaan
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.

Lezen: 1 Samuel 16: 1-13

De HEER vroeg aan Samuel: 'Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen.' 'Hoe kan ik dat nu doen?' wierp Samuel tegen. 'Saul zal me vermoorden als hij het hoort.' De HEER antwoordde: 'Neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de HEER een offer te brengen. Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven.' Samuel deed wat de HEER had gezegd. Toen hij in Betlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: 'Uw komst is toch geen slecht teken?' 'Wees gerust,' antwoordde Samuel. 'Ik ben gekomen om de HEER een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal.' Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit, en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog

meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar klaarstaat is vast en zeker degene die de HEER wil zalven. Maar de HEER zei tegen Samuel: 'Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.' Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel voor, maar die zei: 'Ook hem heeft de HEER niet gekozen.' Isaï stelde Samma voor, maar weer zei Samuel: 'Ook hem heeft de HEER niet gekozen.' Zo stelde Isaï zijn zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de HEER gekozen had. 'Zijn dit alle zonen die u hebt?' vroeg hij. 'Nee,' antwoordde Isaï, 'de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.' Toen zei Samuel tegen Isaï: 'Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.' Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de HEER zei: 'Hem moet je zalven. Hij is het.' Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de HEER. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama.

Lied: 460: 1, 4, 5 en 6: De nacht loopt ten einde

460:1

Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn heiland is.
Onverwacht komt van heinde en ver
de mensenzoon, de morgen ster.

460:4

Zie naar de boom, die leeg en naakt
in weer en wind te schudden staat;
de lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit.

460:5

Een twijgje, weerloos en ontdaan,
– zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel.
Dat twijgje heet: Emmanuel.

460:6

Die naam zal ons ten leven zijn.
Een zoon zal ons gegeven zijn.
Open uw poorten metterdaad
dat uw verlosser binnengaat.

Overweging

Muzikaal meditatief moment

Gebeden

Lied:Liedboek voor de kerken: Gezang 125: O kom, o kom, Immanuel,

O kom, o kom, Immanuel,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!

O kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!

O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!

Zegen



Collecte in schalen bij de uitgang

De 1^e collecte is bestemd voor de Voedselbank

2^e collecte is bestemd voor de kerk

Uit de gemeente:

In de afgelopen periode zijn overleden:

Berendina Geziena Griffioen-Klinge, de Hoppen 65,

op de leeftijd van 75 jaar

Thijs Twijnstra, Frittemaleane 4/069,

op de leeftijd van 93 jaar

Trijntje Barneveld, Maria Louisestraat 7/110,

op de leeftijd van 91 jaar

Aukje Bak-Labordus, Jachthavenstraat 28/113,

op de leeftijd van 93 jaar
