

# Liturgie voor de viering van de eerste zondag na Kerst in de Oosterkerk te Sneek

Zondag 27 december 2020 Kerkdienst 10.00 uur

**Voorganger** : ds. Jan Willem Nieboer  
**Organist** : Bob van der Linde  
**Ouderling van dienst** : Dora Wind  
**Lector** : Jan van der Bunt  
**Koster** : Inge van Schuijlenburg  
**Zang** : Otto Visser  
**Technisch Team** : Henk de Vries en Klaas Faber



## **Woord vooraf:**

*Voor deze Kerst in coronatijd hebben we het kerstverhaal in korte filmpjes opgenomen in de binnenstad van Sneek. In een bijzondere GPS-speurtocht werd zo, al wandelend door onze mooie binnenstad, het verhaal stukje bij beetje verteld. Helaas hebben we afgelopen week de speurtocht uit de lucht moeten halen ivm aangescherpte coronamaatregelen. In deze viering laten we deze filmpjes zien. We ontdekken dat het Kerstfeest ergens anders gevierd wordt dan je verwacht, dat herders en koningen moeilijk samengaan in een verhaal en dat een schaap een wonderlijke wending kan geven. De deur in het tafereel in de hal van de Oosterkerk is ook opengegaan. Ook daar is het schaap te zien, samen met Maria, het kind en drie verrassende koningen. In deze viering neemt Wia Marinus afscheid van Sneek. Helaas kan ze hier niet zijn, maar we zwaaien haar op afstand uit.*

*Ds. Jan Willem Nieboer*

---

## **De Liturgie**

**Welkom**

**Aansteken van de kaarsen**

*Zullen wij dan  
jij en ik  
met een hart van goud  
in het flakkerend licht  
naar de mensen gaan.*

*En telkens beschroomd  
op de drempel staan,  
de mirre van hoop,  
de wierrook van eerbied  
voorzichtig in onze handen.*

*Om als een kind dat nog droomt  
van een wereld die goed is,  
even een glimp te zien  
van God zelf  
die ons aankijkt  
in het gelaat van de ander*

Kris Gelaude

**Zingen:** Lied 483: Stille nacht 1 en 3

**483:1**

Stille nacht, heilige nacht!  
Davids zoon, lang verwacht,  
die miljoenen eens zaligen zal,  
wordt geboren in Betlehems stal,  
Hij, der schepselen Heer,  
Hij, der schepselen Heer.

**483:3**

Stille nacht, heilige nacht!  
Vrede en heil, wordt gebracht  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer!  
Amen, Gode zij eer!

**Lezen: Mattheüs 2: 1-12**

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: 'Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.' Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 'In Betlehem in Judea,' zeiden ze tegen hem, 'want zo staat het geschreven bij de profeet: "En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden."' Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: 'Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.' Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

**Inleiding**

**Eerste film:** Is het kerstfeest hier?

**Woordje**

**Tweede film:** Waar zijn de engelen?

**Woordje**

**Derde film:** De Voederbak



**Zingen:** Lied 507: Het is al nacht in Bethlehem 1, 2 en 3

**507:1**

Het is al nacht in Betlehem,  
wat wordt de wereld kil!  
De kinderen zijn naar bed gegaan,  
de schapen slapen stil.  
De herders waken in dit uur,  
zij slaan hun mantels om –  
maar dan, een hemels vreugdevuur,  
een zee van licht rondom!

**507:2**

Een engel – Is het Gabriël?-  
verschijnt te middernacht:  
Wees niet bevreesd, o Israël,  
God heeft aan u gedacht!  
Er is vannacht een koningskind  
geboren in een stal;  
zie hoe men Hem in doeken windt:  
de Heer van het heelal.

**507: 3**

Het is nog nacht in Betlehem,  
de schapen staan verbaasd,  
hun herders laten hen alleen,  
zij gaan, zij gaan met haast  
en knielen bij de kribbe neer  
in eerbied voor dit kind:  
de goede herder, aller Heer  
die schapen zoekt en vindt

**Woordje**

**Vierde film:** Wat is er met het  
schaap gebeurd?

**Woordje**

**Vijfde film:** Audiëntie bij de  
stadsvorst

**Woordje**

**Zesde film:** Het schaap en het kind



**Zingen: Lied 503:** Wij staan aan een kribbe 1, 3 en 4

**503:1**

Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,  
de oorsprong der schepping, de opgaande zon:  
dit leven zal stralen, door de hemel bemind.  
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.

**503:3**

Hier tussen de schapen is Hem uit het hout  
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.  
Die is deze herder tot eerste tehuis;  
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.

**503:4**

Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,  
zijn ster aan de hemel heeft alles omljnd.  
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht,  
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht.

## Woordje

**Zevende film:** Slot

**Zingen:** Lied 468: Prijs de Heer die herders prijzen

**468:1**

Prijs de Heer die herders prijzen,  
die in 's hemels paradijzen  
alle engelen eer bewijzen,  
hier op aarde daalt Hij neer.

**468:2**

Geef de Koning van uw leven  
wat de koningen Hem geven,  
breng uw schatten de verheven  
in de stal geboren Heer.

**468:3**

Laat uw loflied samenvallen  
met het lied der heiligen allen,  
dat de hemelen weerschallen  
van die jubelende wijs.

**468:4**

Aan de koning uitverkoren,  
uit een maagd voor ons geboren  
moet ons hele hart behoren  
onze lof en eer en prijs.

## Afscheid Wia Marinus

### Gebeden

**Zingen:** Lied 496: Een ster ging op uit Israël

**496:1** Een ster ging op uit Israël  
na duizend en één nacht.  
Een oud verhaal werd doorverteld,  
een lied klonk onverwacht.  
Dit was het uur van onze God,  
een mensenzoon gelijk,  
die onze naam draagt en ons lot,  
die nacht begon zijn rijk.

**496:2** De herders hebben het gezien  
in de geboortestal:  
daar was het vrede en sindsdien  
zingt elk dat overal.  
Daar was het leven argeloos,  
verlost en waren zij.  
Dor hout ging bloeien als een roos,  
woestijn werd tot een wei.

**496:3** Gij morgenster en mensenzoon,  
breng ons de nieuwe tijd,  
waarin de wereld wordt bewoond  
door uw gerechtigheid.  
Dan is uw heil aan ons geschied,  
u allen even na, –  
dan zingt de schepping weer dit lied  
tot in de gloria.

## ZEGEN

---

### Collecte's

De 1<sup>e</sup> collecte is bestemd voor de Diaconie  
De 2<sup>e</sup> collecte is bestemd voor de kerk

## **Uit de gemeente:**

In de afgelopen periode zijn overleden:

**Rindertje Greidanus-Wijnja**, ooievaarslaan 15  
op de leeftijd van 94 jaar

**Evert van Veelen**, Flitsstraat 56  
op de leeftijd van 75 jaar

**Jan Jansma**, Scherhemstraat 4/205  
op de leeftijd van 89 jaar

**Geert Vorenkamp**, Morrahemstraat 25,  
op de leeftijd van 99 jaar.

---

