

## Liturgie voor de viering van de oudejaarsvesper 2020 in de Martinikerk, 19.00 uur.

**Voorganger:** ds. Jan Willem Nieboer,  
**Organist:** Bob van der Linde,  
**Zang:** Sylvia Zijlstra

---



### Welkom

*Inleidende muziek en aansteken tafelkaarsen*

### Inleiding

**Psalmgebed:** Psalm 90 Vrije vertaling (Huub Oosterhuis)

Een veilige toevlucht zijt Gij,  
altijd geweest, van geslacht op geslacht.  
De bergen stonden nog niet,  
de aarde lag nog in weeën  
er was nog niemand geboren.  
Maar toen al, eeuwigheid nu,  
waart Gij de enige ware,  
en zo zal het blijven.

Gij doet het mensenkind tot stof vergaan.  
Gij zegt: ga jij, kind van Adam.  
Duizend jaren zijn in uw ogen  
als de dag van gisteren, weg,  
als een seconde van waken.  
Gij vaagt ons uit als een droom in de  
morgen,  
wij zijn als het gras dat 's morgens bloeit  
maar 's avonds is het verdord.

Gij laait, een verterend vuur  
Gij houdt ons tegen uw licht,  
al het intieme doorziet Gij.  
Uw hartstocht is ons te machtig,  
wij durven niet met U gaan,  
Gij verblindt ons – temper uw Aanschijn  
onze adem houdt U niet bij  
Gij zijt te veel voor één leven.

Zeventig jaren zijn onze dagen,  
als wij sterk zijn tachtig.  
Het meeste is zwoegen en pijn  
en plotseling vliegen wij heen.  
Is dat ontferming, liefde en trouw?  
Geef antwoord, stromende god.

Ik tel mijn dagen – hoelang nog?  
Ik wil een wijs en vredig hart.

Hoelang nog wachten op antwoord,  
onvoorspelbare Grote Liefde.

Ik wil wakker worden in de morgen  
en weten dat jij bestaat.  
Ik wil gelukkig zijn met jou  
iedere dag, nooit meer niet.

Maak mij evenveel dagen gelukkig  
als ik ongelukkig geweest ben  
jarenlang, zonder jou.

Doe mij weten: omvat uw ontferming  
ook onze kinderen – hoe werkt dat?

Jij, enige ware, geef kracht en bestemming  
aan de werken van onze handen.

Dat ze stand zullen houden. Geef richting  
aan het werk van mijn handen.

**Lied:** Jo Hear dy't foar it oanbegjin (Hertslach 112)

Jo, Hear, dy't foar it oanbegjin  
fan tiid en plak bestiene,  
de bergen komt gjin dei yn 't sin  
dat Jo der noch net wiene.  
Jo giene oer de ieuwen wiid  
mei generaasjes troch de tiid.

In minske rekkent mei de dei.  
Foar Jo dy't ivich binne  
is tûzen jier in amerij,  
in glimke fan de sinne.  
Mar allemins op ierde krijt  
in kromke fan jo ivichheid.

In minske libbet mar sa koart.  
Och, lit him net ferkomme  
foardat er bloeid en siedde  
hat as finnegers fol blommen.  
Ien dei ta eare fan de wrâld  
is tûzen jier yn jo ûnthâld.

**Overdenking**



*Caspar David Friedrich, Vrouw bij het raam, ca 1822*

**Muzikaal meditatief moment**

## Gebeden

**Lied: 511:** Door goede machten trouw en stil omgeven  
(Dietrich Bonhoeffer), 1, 2, 5, 6 en 7

1. Door goede machten trouw en stil omgeven,  
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,  
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,  
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
2. Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,  
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt,  
o Heer, geef onze opgejaagde zielen  
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.
5. Laat warm en stil de kaarsen branden heden,  
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,  
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.  
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.
6. Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,  
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,  
laat ons dan allerwege horen stijgen  
tot lof van U het wereldwijde lied.
7. In goede machten liefderijk geborgen  
verwachten wij getroost wat komen mag.  
God is met ons des avonds en des morgens,  
is zeker met ons elke nieuwe dag.

## Nijjersseine: (Jean Paul Vermassen)

Dat dij in protte goeds taskikt wurdt  
Dat it kwea by dy wei hâlden wurdt.

Datst de seine yn dyn libben sjochst en der fan genietest.  
Goede minsken om dy hinne:  
freonskip en leafde,  
tagedienens en begrip.  
Minsken dy't it net opjouwe:  
de dream fan frede en gerjochtingheid  
foar elts en alles op dizze ierde.

Datst no en dan omsjochst yn it nije jier  
om dyn seinigingen te tellen.  
Om tankber te wurden  
foar de seine yn dyn libben.

Datst de ynerlike krêft ûntfangst om it út te hâlden,  
om yn de freugde te bliuwen  
om te beminnen-altyd-op-'e-nij-nij.  
dat de taal fan de stilte dij fertelt oer de djipte  
yn eltse wurklikheid.  
Datst oanrekke wurdst en beroere troch Gods wûnderlike  
oanwêzichheid

## Muziek

### Nieuwjaarswens

Uit naam van de Protestantse Gemeente Sneek:

***Folle lok en seine yn it nije jier  
Veel heil en zegen in het nieuwe jaar***

---