

# Liturgie voor de viering op zondag 10 januari 2021 in de Oosterkerk te Sneek

Voorganger	: ds. Fedde Welbedacht
Organist	: Bob van der Linde
Ouderling van dienst	: Elly Eelkema
Lector	: Clasiën Weemhoff
Koster	: Inge van Schuijlenburg
Zang	: Greetje Smid
Beamer	: Age Meijer
Beeld	: Dirk Sijbesma

---



## Welkom en groet

### Aansteken van de kaarsen

#### Lied 605: 1, 2, 4, 5

**1**

De toekomst is al gaande,  
lokt ondanks tegenstand  
ons weg uit het bestaande  
naar eens te vinden land.

**2**

De toekomst is al gaande,  
schept doorgang door de vloed,  
dwars door het ongebaande  
een pad dat voortgaan doet.

**4**

De toekomst is al gaande,  
verborgen en gezien,  
een stem die te verstaan is,  
een God die draagt en dient.

**5**

De toekomst houdt ons gaande,  
voert ondanks tegenstand  
ons uit het doods bestaande  
naar nieuw, bewoonbaar land.

## Gebed

### Inleiding

#### Lied 524

**1**

Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan,  
stroomt aller wereld water daarin samen.  
Noach en Mozes, Jona en Naäman  
moedigen U vanaf de oever aan.

**2**

Gij wilt niet als een onbeschreven blad  
veraf staan van ons volgekladderd leven;  
ons leven wordt U op het lijf geschreven,  
Gij stapt in onze dood als waterbad.

**3**

Dit is uw glorieuze ondergang;  
de niet te peilen afgrond van uw liefde  
houdt alle dreiging van de waterdiepte,  
het monster van de oervloed in bedwang.

**4**

Gij rijst uit onze dood en van omhoog  
klinkt er een stem: 'Mijn Zoon, mijn diepste vreugde'.  
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels  
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog.

**5**

Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein,  
in ons gedompeld, één van ons geworden,  
Gij roept de hele schepping tot de orde  
van zaligheid. De zee zal niet meer zijn.

## Lezing: Marcus 1: 1-11

Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.

Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: 'Let op, ik zend een bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!"'

Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: 'Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.'

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: 'jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.'

### Lied 523

**1**

Christus ging als eerste  
waar het water stond,  
waar de diepte heerste  
schiep Hij vaste grond.

**2**

Christus trok als eerste  
door de doodsjordaan,  
wat als scheiding heerste  
kan niet meer bestaan.

**3**

Christus staat als eerste  
voor Gods aangezicht,  
waar de doodsnacht heerste  
wenkt en lacht het licht.

### Overdenking

### Muzikaal meditatief moment

### Gebeden

#### Lied 350: 1, 2, 3, 7

**1**

Het water van de grote vloed  
en van de zee zo rood als bloed,  
dat is de aardse moederschoot,  
dat is de diepte van de dood.

**2**

Want al het water wast niet af,  
dat wij verzinken in dit graf,  
tenzij de duif die nederdaalt  
ons uit de hoge vrede haalt.

**3**

Tot ondergang zijn wij gedoemd,  
als God ons niet bij name noemt,  
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan  
door 't water van de doodsjordaan.

**7**

Gij heft de aarde aan het licht  
door diepte heen en door gericht,  
eens zal zij bloeien als een roos,  
een dal van rozen, zondeloos!

### Zegen

---

## Zondagsbrief

De **1<sup>e</sup> collecte** is voor de **Diaconie**  
Uw collecte bijdrage kunt u overmaken op:  
Banknr: NL 20 RABO 0359 5059 45  
De **2<sup>e</sup> collecte** is bestemd voor de **Kerk**  
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16

### Bloemen

De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:  
**Mevr. E.A. Meerema- de Boer**

### Uit de gemeente

In de afgelopen periode zijn overleden:

**Elizabeth Wiebenga-Jacobi**, Zwettekade 8,  
op de leeftijd van 87 jaar

**Bregtje van der Sluis-Zwart**, Koningin Wilhelminastraat 102,  
op de leeftijd van 79 jaar.

---