

Avondgebed maandag 29 maart, Oosterkerk Sneek , aanvang 19.30 uur

| | |
|------------|-------------------------------|
| Voorganger | : ds.Fedde Welbedacht |
| Organist | : Bob van der Linde |
| Zang | : Meinita en Harm Jan Bouwers |
| Lector | : Greetje Kuiper |
| Koster | : Inge van Schuijlenburg |
| Beamer | : Henk de Vries |
| Beeld | : Henk Kouwenhoven |



Orgelspel

De kaarsen worden aangestoken

| | |
|------------------|--|
| Voorganger: | Heer, open mijn lippen |
| Gemeente: | Mijn mond zal zingen van uw eer |
| Voorganger: | God, kom mij te hulp |
| Gemeente: | Heer, haast U mij te helpen |

Psalmgebed: Psalm 42: 1, 2 (gelezen)

1

Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

2

Tranen heb ik onder 't klagen
tot mijn spijsdag en nacht
als mijn haters honend vragen:
'Waar is God die gij verwacht?'
Ik gedenk hoe ik vooraan
in de reien op mocht gaan,
om mijn dank Hem op te dragen
in zijn huis op hoogtijdagen.

Inleiding op de lezingen

Lezing: Deuteronomium 34: 1-12

34¹Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, een van de toppen van de Pisga, tegenover Jericho. Daar liet de HEER hem het hele land zien: het hele gebied van Gilead tot aan Dan, ²Naftali, het gebied van Efraïm en Manasse, heel Juda tot aan de zee in het westen, ³de Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de palmstad Jericho, tot aan Soar. ⁴De HEER zei tegen hem: 'Dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet.'⁵Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEER, daar in Moab, zoals de HEER gezegd had. ⁶En de HEER begroef hem in een vallei in Moab, tegenover Bet-Peor. Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is. ⁷Honderdtwintig jaar oud was Mozes toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. ⁸De Israëlieten, die in de vlakte van Moab bijeen waren, treurden om Mozes' dood tot de dertig dagen van rouw voorbij waren. ⁹Ze luisterden naar Jozua, de zoon van Nun, omdat hij vervuld was van de geest van wijsheid sinds Mozes hem de handen had opgelegd. Daarmee deden de Israëlieten wat de HEER tegen Mozes had gezegd.¹⁰Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de HEER zo vertrouwelijk omging. ¹¹Door zijn toedoen heeft de HEER in Egypte tekenen en wonderen laten zien aan de farao en zijn onderdanen, aan heel zijn land. ¹²Van alles wat Mozes' krachtige hand verrichtte en van de daden waarmee hij alom ontzag inboezemde, is heel Israël getuige geweest.

Lied 753: 1, 2, 3, 6

1

Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

3

Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël 't beloofde land
zag over de Jordaan.

2

Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

6

God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Lezing: Matteüs 26: 6-13

Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. ⁸De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: ‘Wat een verspilling! ⁹Die olie had immers duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.’ ¹⁰Jezus hoorde het en zei: ‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. ¹¹Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. ¹²Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. ¹³Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’

Lied 563: 1, 4

1

De geur van mirre hangt
in milde overdaad
en schrijft met groots gebaar
waarvoor de liefde staat:
zij bouwt een monument,
legt bloemen op een graf.
Mijn afscheid geldt de mens
die mij ooit alles gaf.

4

Het weten van zijn dood
blijft mij mijn leven bij.
Maar wie komt in mijn uur
en zalft met liefde mij?
Hij die van het begin
tot aan het bittere end
de koninklijke geur
van pure mirre kent.

Stilte

Gebeden

Lied 547

1

Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

2

Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

3

want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

4

Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

5

want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

6

Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Zegen

Orgelspel

Collecte

Er staan schalen bij de uitgang.

De collecte in de stille week is voor:

Noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië

NL20RABO 0395505945