

## 3<sup>e</sup> zondag van Pasen, 18 april 2021, Grote of Martinikerk Sneek, 9.30 uur

**Voorganger** : ds. Aart Veldhuizen  
Ouderling van dienst : Jan Klasen  
Lector : Jos van Weezel  
Zang : Jan Eelkema - Greetje Smid  
Organist : Bob van der Linde  
Koster : Jennie van Breda



Het is een feestje voor me om weer even terug te zijn in de Martinikerk, al is het dan ook noodgedwongen in een kleine kring met onzichtbare kijkers op de achtergrond. In de evangelietekst van vanmorgen vraagt Jezus tot drie keer toe aan Petrus of Petrus van hem houdt. Het ligt voor de hand om daarbij terug te denken aan de drie keer dat hij in de hof ontkende dat hij Jezus kende. Het zou dan gaan over het weer opnieuw in dienst nemen. Het is mooi dat het evangelie telkens weer met verhalen komt dat mensen als wij toch telkens weer opnieuw in dienst genomen worden, wat we ook hebben uitgespookt. En toch lijkt er zelfs nog meer aan de hand te zijn in de lezing van vanmorgen.  
Een goede dienst gewenst!

*Ave*

### Orgelspel

### Mededelingen

## Vorbereiding

### Aanvangslied: Psalm 33 vers 1 en 2

**1**

Kom nu met zang en roer de snaren,  
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.  
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen  
een lofzang in de mond gelegd.  
Word'als nooit tevoren  
door wie Hem behoren  
t feestlied ingezet!  
Meld de blijde mare  
bij de klank der snaren,  
steek de loftrompet.

**2**

Zing al wie leeft van Gods genade,  
want waarheid is al wat Hij zegt.  
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,  
op liefde rust zijn heilig recht.  
Die zich openbaarde  
overal op aarde,  
alles spreekt van Hem.  
Hem'len hoog verheven,  
vol van blinkend leven,  
schiep Hij door zijn stem.

**Voorg:** Onze hulp is in de Naam van de Heer

**Allen:** **die hemel en aarde gemaakt heeft**

**Voorg:** die trouw houdt tot in eeuwigheid

**Allen:** **en het werk van zijn hand niet los laat.**

## **Drempelgebed: Lied 298 in wisselzang**

Eeuwige, onze God,  
wij die U nooit hebben gezien,  
zie ons hier staan.  
Wij die van U hebben gehoord,  
hoor Gij ons aan.  
Uw Naam is dat Gij mensen helpt,  
wees onze hulp,  
en dat Gij alles hebt gemaakt,  
maak alles nieuw,  
en dat Gij ons bij name kent,  
leer ons U kennen.  
Die Bron van Leven wordt genoemd,  
doe ons weer leven.  
Die hebt gezegd: Ik zal er zijn,  
wees hier aanwezig.

## **Gebed om ontferming, afgesloten door het Kyrië van Lied 301k in wisselzang**

Kyrie eleison.  
Kyrie eleison.  
Christe eleison.  
Christe eleison.  
Kyrie eleison.  
Kyrie eleison.

## **Glorialied: Lied 305**

**1**

Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam!  
Vier de vrede die Hij heden  
uitroept over ons bestaan.  
Aangezicht / vol van licht,  
zie ons vol ontferming aan!

**2**

Alle eer en alle glorie  
geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt  
is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, / vergezicht,  
steek ons met uw stralen aan!

**3**

Alle eer en alle glorie  
geldt de Geest die leven doet,  
die de eenheid in ons ademt,  
vlam, die ons vertrouwen voedt!  
Levenszoon, / liefdesbron,  
maak de tongen los voorgoed!

## **Woord**

Voorg: De Heer zal met u zijn

**Allen: En met uw geest.**

Voorg: Laat ons bidden.....

## Verhaal voor grote en kleine oren

### Lezing Johannes 21:19-25

<sup>19</sup>Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: 'Volg mij.' <sup>20</sup>Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. <sup>21</sup>Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: 'En wat gebeurt er met hem, Heer?' <sup>22</sup>Maar Jezus antwoordde: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.' <sup>23</sup>Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: 'Hij zal niet sterven,' maar: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.' <sup>24</sup>Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. <sup>25</sup>Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.

### Lied: 649

**1**

O Heer, blijf toch niet vragen.  
Gij weet dat ik U haat,  
dat ik geen kruis wil dragen,  
niet gaan waarheen Gij gaat.  
O Heer, blijf toch niet vragen

**3**

Gij vraagt ten tweede male.  
Gij, herder, spreekt zo zacht  
van schapen die verdwalen  
en kermen in de nacht.  
Gij vraagt ten tweede male

**5**

Ten derde male vraagt Gij.  
Gij laat niet van mij af.  
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij,  
begrافت ze in uw graf.  
Ten derde male vraagt Gij

**2**

O Heer, heb mededogen.  
Vraag toch niet weer. Gij weet  
dat ik U steeds verloochen,  
dat ik U steeds vergeet.  
O Heer, heb mededogen.

**4**

Heer, blijf mij niet ontroeren.  
Ik stond wel voor U klaar,  
als ik een zwaard mocht voeren;  
maar dit is mij te zwaar.  
Heer, blijf mij niet ontroeren

**6**

Gij weet toch alles, Here.  
Ik heb U lief. Gij weet:  
liefde zal mij verteren,  
zelfs als ik U vergeet.  
Gij weet toch alles, Here

**7**

O Heer, vraag altijd verder.  
Uw liefde triomfeert.  
Huurlingen worden herder.  
Het offerlam regeert.  
O Heer, vraag altijd verder.

## Preek

## Orgelspel

## Antwoord

### Gebeden, waarbij we telkens als responsie zingen: 458

Zuivere vlam,  
verdrijf met je licht  
de angsten van ons hart.

#### Lied 657

**1**

Zolang wij ademhalen  
schept Gij in ons de kracht  
om zingend te vertalen  
waartoe wij zijn gedacht:  
elkaar zijn wij gegeven  
tot kleur en samenklank.  
De lofzang om het leven  
geeft stem aan onze dank.

**3**

Het donker kan verbleken  
door psalmen in de nacht.  
De muren kunnen vallen:  
zing dan uit alle macht!  
God, laat het nooit ontbreken  
aan hemelhoog gezang,  
waarvan de wijs ons tekent  
dit lieve leven lang.

**2**

Al is mijn stem gebroken,  
mijn adem zonder kracht,  
het lied op and're lippen  
draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnood bevangen  
of in verdriet verstild:  
het lied van Uw verlangen  
heeft mij aan 't licht getild.

**4.**

Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop.  
Het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest.  
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest

#### Orgelspel



## Zegen

.....

### Collecte

**Er staan collecteschalen bij de uitgang**

De **1<sup>e</sup> collecte** is voor **de Diaconie**

Uw collecte bijdrage kunt u ook overmaken op:

Banknr: NL 20 RABO 0359 5059 45

De **2<sup>e</sup> collecte** is bestemd voor de **Kerk**

Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16

### Bloemen

De bloemen gaan als groet naar

Klaas de Groot Van Hessesen Kasselstraat 30