

Vijfde zondag van Pasen, Grote of Martinikerk Sneek

Zondag 2 mei 2021, aanvang 9.30 uur

Voorganger : ds. Fedde Welbedacht
Ouderling van dienst : Elly Eelkema
Lector : Henriëtte Meijer
Zang : Jan Eelkema en Anne Visser
Organist : Bob van der Linde
Koster : Jennie van Breda



De LITURGIE

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Lied 280: 1, 2, 3, 5

1

De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

3

dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

2

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

5

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Bemoediging en groet

Kyrië en Glorialied: 274

1

Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

2

Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

3

Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Gebed van de zondag

Bijbellezing: Johannes 15: 1-8

¹Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. ²Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. ³Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. ⁴Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. ⁵Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. ⁶Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. ⁷Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. ⁸De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

Lied 653: 1, 5

1

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

5

Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.

Bijbellezing: 1 Johannes 3: 18-24

¹⁸Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. ¹⁹Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. ²⁰En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles. ²¹Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden ²²en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. ²³Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. ²⁴Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.

Lied 653: 7

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Overdenking

Muzikaal meditatief moment

Gebeden

Lied 418: 2, 3, 4

2

Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3

Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

4

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geweent.

Zegen



Orgelspel

Collecte

Er staan collecteschalen bij de uitgang

De 1^e collecte is voor de Diaconie (Kledingbus)

Uw collecte bijdrage kunt u ook overmaken op:

Banknr: NL 20 RABO 0359 5059 45

De 2^e collecte is bestemd voor de **Kerk**

Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16

Bloemen

De bloemen gaan als groet van ons allen naar
Mevr. M. Wiersma – Faber Penningkruid 33

Uit de gemeente

In de afgelopen periode is overleden:
Sjoerd Schaaf, Gerben Oppewalstrjitte 3,
op de leeftijd van 84 jaar.
