

Liturgie voor zondag 23 mei 2021, Oosterkerk Sneek

Voorganger : ds. Fedde Welbedacht
Organist : Bob van der Linde
Ouderling van dienst : Jan Klasen
Lector : Anneke van der Werff
Koster : Inge van Schuijlenburg
Zang : Sylvia Zijlstra-Meinita Bouwers
Beamer : Harm Jan Bouwers
Beeld : Roel Nak



~ Pinksteren ~



De **'Etalage van hoop'** in het voorportaal van deze kerk, bedacht en gemaakt door **Ineke Faber en Anneke van der Werff**, staat nu helemaal **in het teken van Pinksteren**. Elementen eruit zien we vanmorgen terug in de aankleding van het liturgisch centrum: de kleur rood natuurlijk, kleur van vuur, kleur van de brandende braamstruik uit het Exodusverhaal, kleur van de ondergaande zon boven het strand, kleur van de Geest. Ook zien we de pelgrim/strandjutter met haar rugzak lopend langs de kustlijn, speurend naar wat er zoal op het zand voor haar voeten vanuit de overkant komt aangespoeld...

*Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een kracht,
de Geest die uitzicht biedt.*
(Lied 676 vers 5)

Fedde Welbedacht

~ Pinksteren ~

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Lied 'Veni Sancte Spiritus' (Bovenkerk Kamerkoor Kampen & Gospelkoor Tin Speransa)

Bemoediging en groet

Kyrië en glorialied 281: 1, 2, 3, 5, 6

1

Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

3

Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

2

Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

5

Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

6

De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!

Inleiding

Lied 'Geest van hierboven' (Stef Bos en Jongerenkoor Samen op Weg)

ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt

ik wil een land zijn zonder grenzen
waar de ruimte nog bestaat
ik wil traag zijn als de waarheid
die de leugen achterhaalt

ik wil de taal zijn van een dichter
die zichzelf geen dichter noemt
het zout zijn van de aarde
en de kus die ons verzoent

ik wil de rots zijn in de branding
met de verbeelding aan de macht
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn
en het daglicht in de nacht

ik wil de moed zijn van de wanhoop
het stilstaan van de tijd
ik wil een sprong zijn in het duister
en de laatste strohalm zijn

ik wil een land zijn zonder woorden
gedragen door de wind
ik wil de wereld weer leren zien
door de ogen van een kind

en met de schoonheid van de onmacht
lopen langs een eindeloze weg
met open ogen dromen
weerloos en toch sterk

Lied 701

1

Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.

3

Zij danst in het vuur, schouwspel onder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

2

Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.

4

Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de Schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Vertelling: Het verhaal van Mozes bij de brandende struik (Exodus 3)

Overdenking

Piano improvisatie over 'Geest van hierboven' LB675

Gebeden

Lied 676

1

De wind, wij zien hem niet,
zijn stem klinkt in ons oor,
een briesje of een storm
die alle rust verstoort.

3

De wind, wij zien hem niet,
maar toch trekt hij zijn spoor:
de golven in de zee,
het lange gras buigt door.

5

Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een kracht,
de Geest die uitzicht biedt.

2

De Geest, wij zien haar niet,
toch horen we haar stem
die goede woorden spreekt
als ik verdrietig ben.

4

De Geest, wij zien haar niet,
maar zij waait alles schoon
ik ben weer opgelucht,
als na een enge droom.

Zegen

Collecte schalen staan bij de uitgang

De **1^e collecte** is voor de **Diaconie**

Uw collecte bijdrage kunt u overmaken op:

Banknr: **NL20 RABO 0359 5059 45**

De **2^e collecte** is bestemd voor de **Kerk**

Banknr: **NL54 RABO 0373 7293 16**

Bloemen

De bloemen zullen als teken van meeleven
gebracht worden bij:

Erik Klasen Penningkruid 67.

Uit de gemeente:

In de afgelopen periode zijn overleden:

Minne Bonnema, Harste 11, (Waling Dijkstrastraat 6) op de leeftijd van 76 jaar

Atty Nauta-Deenik, Frittemaleane 5/047, op de leeftijd van 85 jaar.