

# Liturgie voor de Oosterkerk te Sneek op Zondag 13 juni, 9.30 uur

**Voorganger** : ds. W.L. Andel (Oudega SWF)

Organist : Jan Willem Obbink

Ouderling van dienst : Roel Nak

Lector : Otto Visser

Koster : Inge van Schuijlenburg

Zang : Jan Eelkema en Anne Visser

Beamer : Eeltje Fokkema

Beeld : Henk de Vries



## Welkom en afkondigingen

### Aansteken van de kaarsen

### Zingen: Psalm 27: 1,7 Psalm van de zondag

1

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!  
Waar is het duister dat mij onheil baart?  
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,  
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!  
Of zich de boosheid tegen mij verbindt  
en op mij loert opdat zij mij verslindt,  
ik ken geen angst voor nood en overval:  
het is de Heer die mij behouden zal!

7

O als ik niet met opgeheven hoofde  
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!  
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,  
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!  
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!  
Hij is getrouw, de bron van alle goed!  
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,  
wacht op de Heer en houd u onversaagd.

### Stil gebed

### Bemoediging en groet

### Inleidende woorden en aanvangstekst:

*"In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing."*

Openbaring 22:2

*Tiende glas paneel  
Oosterkerk*

### Drempelgebed

### Zingen : Lied 632: 3

Nu zend uw Geest, als een vuur,  
als een stem in ons midden.  
Dat wij van harte  
elkander verstaan en beminnen  
en zo voortaan  
eren uw heilige naam  
en U in waarheid aanbidden.



## Gebed om verlichting met de Heilige Geest

### Schriftlezing OT Jesaja 63:15-17

<sup>15</sup>Zie neer vanuit de hemel, kijk vanuit uw heilige, luisterrijke woning. Waar zijn uw strijd lust en uw machtige daden? U bent niet meer met mij begaan, uw ontferming gaat aan mij voorbij. <sup>16</sup>U bent toch onze vader? Abraham heeft ons niet gekend en Israël zou ons niet herkennen, maar u, HEER, bent onze vader, van oudsher heet u Onze beschermer.

<sup>17</sup>Waarom, HEER, liet u ons afdwalen van uw wegen?

Waarom hebt u ons onbuigzaam gemaakt, zodat wij geen ontzag meer voor u hadden? Keer toch terug, omwille van uw dienaren, van de stammen die u toebehoren.

### Schriftlezing NT Lucas 17:11-19

<sup>11</sup>Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. <sup>12</sup>Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. <sup>13</sup>Ze verhieven hun stem en riepen: 'Jezus, meester, heb medelijden met ons!' <sup>14</sup>Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: 'Ga u aan de priesters laten zien.' Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. <sup>15</sup>Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. <sup>16</sup>Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. <sup>17</sup>Toen zei Jezus: 'Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen?' <sup>18</sup>Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?' <sup>19</sup>Hij zei tegen de Samaritaan: 'Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.'

### Zingen: Lied 910:1,2,4

**1**

Soms groet een licht van vreugde  
de christen als hij zingt:  
de Heer is 't die met vleugels  
van liefde hem omringt.  
Loopt alles ons ook tegen,  
Hij zal ons 't goede doen,  
Hij geeft na donkere regen  
een mild en klaar seizoen.

**2**

Goddank, wij overdenken  
't geheim van onze Heer,  
het heil dat Hij wil schenken,  
dat nieuw is altijd weer.  
Bevrijd van onze zorgen  
begroeten wij de dag  
en vrezen niet de morgen,  
wat hij ook brengen mag.

**4**

Al zal geen wijnstok dragen,  
geen vijgenboom zijn vrucht,  
al ligt het veld te klagen  
onder een lege lucht,  
God doet zijn hand toch open,  
zijn lof krijgt stem in mij.  
Daar ik op Hem mag hopen,  
ben ik alleen maar blij.

**Preek: "Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered."**

## Zingen Lied 837:1,2

1

Iedereen zoekt U, jong of oud,  
speurend langs allerlei wegen:  
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –  
Meester, waar kom ik U tegen?  
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,  
moe van onszelf en zonder kracht,  
dorstend naar liefde en zegen.

2

Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:  
laten wij anderen bloeden,  
geven wij pijn en angsten door -  
neem ons dan onder uw hoede.  
Spreek uw genezend woord vol macht,  
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.  
Spreek, dan keert alles ten goede.

## Gebeden

### Aandacht voor de collecten, zie de zondagsbrief

Zingen: "Ga maar gerust" vers 1 en 3 (ingetogen gezongen door de gemeente)

*Uit: Het liefste lied van overzee, Sytze de Vries; lied 15, deel 2*

*Be still my soul*

## 15. Ga maar gerust

Sytze de Vries (1945)

Jean Sibelius (1865-1957)  
FINLANDIA

1 Ga maar ge-rust, want Ik zal met je mee-gaan.  
Ik ben je ba-ken, ook in die-pe nacht.  
Ik ben de stem die steeds in jou zal op-staan.  
Ik ben de hand die op je vriend-schap wacht.  
Ik ben het licht dat voor je voe-ten uit-gaat.  
Ik ben de wind waar-door je a-dem haalt.

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt  
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen  
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Zegen

voorganger Amen

## Zondagsbrief Oosterkerk Sneek

Protestantse Kerk



+++++

### Collecte schalen staan bij de uitgang

De **1<sup>e</sup> collecte** is voor de **Diaconie (Amnesty International)**

Uw collectebijdrage kunt u overmaken op

Banknr: **NL20 RABO 0359 5059 45**

De **2<sup>e</sup> collecte** is bestemd voor de **Kerk**

Banknr: **NL54 RABO 0373 7293 16**

---

### Bloemen

De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:

**Mevr. A de Boer- Jasper**

---

### Uit de gemeente:

#### *Geboorten:*

11 mei 2021: **Simon Dirk**, zoon van Thomas en Willianne de Jong  
en broertje van Julia en Thijs

26 mei 2021: **Luna Laura**, dochter van Martin en Judith Sloot,  
en zusje van Duuk en Seff,

#### *In de afgelopen periode zijn overleden:*

**Feem van Wieringen-Hulshof**, Jachthavenstraat 28/110, op de leeftijd van 89 jaar

**Frans van Tricht**, Spitaal 11, op de leeftijd van 80 jaar

**Sijmen Sieperda**, Midsbuorren 3 Offingawier, op de leeftijd van 82 jaar.

---