

Liturgie voor de dienst op zondag 11 juli 2021 Oosterkerk

Thema: 'Balanceren tussen KENNIS en VERWONDERING'

Voorganger	: ds. K.T.S.Nicolay-Bouwer (Nieuwebrug)
Organist	: Bob van der Linde
Ouderling van dienst	: Harmien van der Wal
Lector	: Dick Kits
Koster	: Inge van Schuijlenburg
Zang	: Jan Eelkema, Sikke Horjus en Anke Steenstra
Beamer	: Henk de Vries
Beeld	: Willem Buitsma



Orgelspel

Welkom en mededelingen namens kerkenraad.

Lied 868: 1, 2

1 gemeente,

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

2 voorzanger

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Bemoediging, stilte en welkom namens God

Lied 868 4 en 5

4. voorzanger

Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft
gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegt.

5. gemeente

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn
namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Het licht van de Paaskaars

Voor de kinderen:

Weten jullie dat iets leuks in het IIEdboek staat?
Een knipoog van God.
Op blz. 1292 staan vrolijke woorden van Erik Idema.



Knipoog

*Ik zag het wel hoor.
Dat U naar mij knipoogde.
Ik zat te balen omdat iets niet lukte
toen ik ineens Uw knipoog zag.
Het leek alsof mijn vriendin het deed,
maar ik weet wel beter.
U was het. Toch?*



Harte snoepjes.

God houdt heel veel van je, daarom harte snoepjes.
Als ik jullie weer zie, krijg je een harte snoepje.

Daarom het Lied:

Kijk eens om je heen: Alles wordt nieuw II. 28. (gemeente)

*Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen
Geef elkaar een hand, je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen, samen zingen, samen spelen.
Ook al zijn wij nog maar klein, samen spelen is pas fijn.*

*Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen
Je bent in de wereld niet alleen.
God kent ieder kind bij name, Zeg maar ja, en zeg maar Amen,
Ook al ben je groot of klein, God wil onze Vader zijn.*

Centrale leefregel en Gods geschenken

Zingen: Lied 834: 1, 2, 3

1 voorzanger

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2. gemeente

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3. voorzanger

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.



Dienst van het Woord

Vanmorgen: Balanceren tussen KENNIS en VERWONDERING

Gebed van Ontferming en voor opening van het Woord.

Eerste lezing: Psalm 37: 1 – 7a

Erger je niet aan slechte mensen,
wees niet jaloers op wie kwaad doen,
²zij verdorren snel als gras,
zij verwelken als het jonge groen.
³Vertrouw op de HEER en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.
⁴Zoek je geluk bij de HEER,
hij zal geven wat je hart verlangt.
⁵Leg je leven in de handen van de HEER,
vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen:
⁶het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.
⁷Blijf kalm en wacht op de HEER,

Lied 139: 1, 2

1, gemeente

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2, voorzanger

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Tweede lezing: Lezing Johannes 15: 9 t/m 17 - wat valt op?

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: ¹⁰je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. ¹¹Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. ¹²Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. ¹³Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. ¹⁴Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. ¹⁵Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. ¹⁶Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. ¹⁷Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Lied 139: 11, 14 – gedachten ongeëvenaard

11 voorzanger,

Gedachten ongeëvenaard
hebt Gij, o God, geopenbaard
in al de werken van uw hand –
gedachten talloos als het zand.
Als ik ontwaak, Gij blijft mij leiden,
ik vind U altijd aan mijn zijde.

14 gemeente

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

Uitleg/Verkondiging:

Balanceren tussen KENNIS en VERWONDERING

Het geluk der goddeloozen is schijn.

37 Een psalm van David.
Aleph. ^aOntsteek u niet over de boosdoeners; benijd hen niet, die onrecht doen.
a Spr. 23:17. 24:1.

2 Want als gras zullen zij haast worden afgesneden, en als de groene grasscheutjes zullen zij afvallen.

3 *Beth.* Vertrouw op den HEERE, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met getrouwigheid.

4 En verlustig u in den HEERE, zoo zal Hij u geven de begeerten uws harten.

5 *Gimel.* ^aWentel uwen weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken;
a Ps. 22:9. 55:23.

Spr. 16:3. Matt. 6:25. Luk. 12:22. 1 Petr. 5:7.

6 En zal uwe gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als den middag.

7 *Daleth.* Zwijg den HEERE, en verbeid Hem; ontsteek u niet over dengene, wiens weg voorspoedig is; over eenen man, die listige aanslagen uitvoert.

Zingen: Lied 418: 1, 2, 3 - God schenk ons de kracht

1, gemeente

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geweent.

2, voorzanger

Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt
meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3, gemeente

Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag

Dienst van gaven en gebeden

Collecte of bij uitgang kerk

Woorden van Geloof en Leven:

Gebed van Hoop

*God ... Wees als de wind in onze rug–
Die ons een zetje geeft in de goede richting
waardoor we ons gesteund voelen
op de weg die we gaan.*

*Wees onze steun en toeverlaat
in tijden dat het ons niet voor de wind gaat
en we moeten opboksen tegen krachten,
die ons omver dreigen te gooien.*

*Wees in deze tijden bij ons
als een windvlaag, Die ons aanraakt,
Die rust in onze ziel geeft,
onze gedachten verfrist,
zodat we openstaan,
voor nieuwe vergezichten,
in Jezus' naam.*

Bidden met en voor elkaar; Gesproken woorden, stil gebed, Onze Vader

Zingen: Lied 657: 1, 2, 3 - Zolang wij ademen

gemeente

Zolang wij ademen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

voorzanger

Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.

gemeente

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Zending

Zegen.

Als antwoord zingen: Lied 657: 4 - Ons lied wordt steeds gedragen

gemeente

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.



Collecte schalen staan bij de uitgang

De **1^e collecte** is voor de Diaconie KIA project

Uw collecte bijdrage kunt u overmaken op:

Banknr: **NL20 RABO 0359 5059 45**

De **2^e collecte** is bestemd voor de **Kerk**

Banknr: **NL54 RABO 0373 7293 16**

Bloemen

De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:

Mevr. D. Nauta-Feenstra, Hoofden 1-204

Uit de gemeente:

In de afgelopen periode is overleden:

Jan Roelof de Boer

op de leeftijd van 82 jaar