

# Liturgie voor de Kerkdienst in de Martinikerk te Sneek

## Zondag 29 augustus 2021, 9.30 uur

**Voorganger** : ds Rianne van Zessen

Ouderling van dienst : Harmien van der Wal  
Lector : Jan van der Bunt  
Zang : Sikke Horjus en Otto Visser  
Organist : Bob van der Linde  
Koster : Roelof Dijkstra



---

### Orgelspel

### Welkom en mededelingen

### Aansteken van de kaarsen

### Intochtslied: psalm 121: 1 t/m 4

#### **121:1 (zangers)**

*Ik sla mijn ogen op en zie  
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn Here, die  
dit alles heeft geschapen.  
Mijn herder zal niet slapen.*

#### **121:3 (zangers)**

*De Heer brengt al uw heil tot stand,  
des daags en in de nacht  
houdt Hij voor u de wacht.  
Uw schaduw aan uw rechterhand:  
de zon zal u niet schaden,  
de maan doet niets ten kwade.*

#### **121:2**

Uw wankele voeten zet Hij vast,  
als gij geen uitkomst ziet:  
uw wachter sluimert niet!  
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,  
Hij wil, als steeds voor dezen,  
Israëls wachter wezen.

#### **121:4**

De Heer zal u steeds gadeslaan,  
Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt.  
Hij zal uw komen en uw gaan,  
wat u mag wedervaren,  
in eeuwigheid bewaren.

### Votum en groet

### Drempelgebed

## Zingen: lied 276: 1 t/m 3

### 276:1 (zangers)

*Zomaar een dak boven wat hoofden,  
deur die naar stilte open staat.  
Muren van huid, ramen als ogen,  
speurend naar hoop en dageraad.  
Huis dat een levend lichaam wordt  
als wij er binnen gaan  
om recht voor God te staan.*

### 276:2

Woorden van ver, vallende sterren,  
vonken verleden hier gezaaid.  
Namen voor Hem, dromen, signalen  
diep uit de wereld aangewaaid.  
Monden van aarde horen en zien,  
onthouden, spreken voort  
Gods vrij en lichtend woord.

### 276:3

Tafel van Een, brood om te weten  
dat wij elkaar gegeven zijn.  
Wonder van God, mensen in vrede,  
oud en vergeten nieuw geheim.  
Breken en delen, zijn wat niet kan,  
doen wat ondenkbaar is,  
dood en verrijzenis.

## Leefregel

## Zingen: lied 286: 1 t/m 3

### 286:1 (zangers)

*Waar de mensen dwalen in het donker,  
draai je om en zie het nieuwe licht,  
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,  
zie de mens die ieder mens verlicht.  
Want het licht is sterker dan het donker  
en het daglicht overwint de nacht,  
zoek je weg niet langer in het duister,  
keer je om en zie Gods nieuwe dag.*

2 Waar de men-sen lij-den on-der on-recht  
in een we-reld die geen vre-de vindt,  
heb ver-trou-wen, draag het kruis met blijd-schap,  
er is licht dat al-les o-ver-wint.

*refrein:*  
Want het licht is ster-ker dan het don-ker  
en het dag-licht o-ver-wint de nacht,  
zoek je weg niet lan-ger in het dui-ster,  
keer je om en zie Gods nieu-we dag.

3 Steek een kaars aan te-gen al het dui-ster,  
als een te-ken in een ban-ge tijd,  
dat ons le-ven niet in wan-hoop ein-digt  
dat de vre-de ster-ker is dan strijd.

*refrein:*  
Want het licht is ster-ker dan het don-ker  
en het dag-licht o-ver-wint de nacht,  
zoek je weg niet lan-ger in het dui-ster,  
keer je om en zie Gods nieu-we dag.

## Gebed om verlichting met de Heilige geest

### Schriftlezing: psalm 8

8<sup>1</sup>Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David.<sup>2</sup>HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont –<sup>3</sup>met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken.<sup>4</sup>Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd,<sup>5</sup>wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?<sup>6</sup>U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie,<sup>7</sup>hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd:<sup>8</sup>schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld,<sup>9</sup>de vogels aan de hemel, de vissen in de zeeën alles wat trekt over de wegen der zeeën.<sup>10</sup>HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

### Zingen: lied 8b: 1 t/m 5

#### 8b:1 (zangers)

Zie de zon, zie de maan,  
zie de sterren in hun baan,  
sterren ontelbaar, overal vandaan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

#### 8b:3 (zangers)

Ruik een bloem, ruik een vrucht,  
ruik de geuren in de lucht,  
geuren ontelbaar zweven af en aan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

2 Hoor de zee, hoor de wind,  
hoor de re-gen als hij zingt,  
drup-pels on-tel-baar in de o - ce-aan.  
On-voor-stel-baar won-der-lijk ge-daan.  
Heer, hoe heer-lijk is uw naam!

Liedboek Online

4 Voel je hart, voel je huid,  
voel je a-dem als je fluit.  
Men-sen on-tel-baar, o - ver-al van-daan.  
On-voor-stel-baar won-der-lijk ge-daan.  
Heer, hoe heer-lijk is uw naam!

Liedboek Online

#### Vers 5: Eerste twee regels door de voorzangers, daarna de gemeente.

5 Zie ik de zon, de ster-ren en de maan,  
wat een won-der dat ik mag be-staan!  
Heer, hoe heer-lijk is uw naam!  
Heer, hoe heer-lijk is uw naam!

Liedboek Online

## Schriftlezing: Genesis 2: 1-22

<sup>1</sup>Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. <sup>2</sup>

Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. <sup>3</sup>God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. <sup>4</sup>Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

### De tuin van Eden

In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, <sup>5</sup>groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; <sup>6</sup>wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevroede. <sup>7</sup>Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

<sup>8</sup>God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. <sup>9</sup>Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. <sup>10</sup>Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevoeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. <sup>11</sup>Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. <sup>12</sup>(Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx.) <sup>13</sup>De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen.

<sup>14</sup>De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat. <sup>15</sup>God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. <sup>16</sup>Hij hield hem het volgende voor: 'Van alle bomen in de tuin mag je eten, <sup>17</sup>maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.'

<sup>18</sup>God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. <sup>19</sup>Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. <sup>20</sup>De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. <sup>21</sup>Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. <sup>22</sup>Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens

## Zingen: lied 216: 1 t/m 3

### 216:1

Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingende vogels geven hem door.  
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord.

### 216:2 (zangers)

*Dauw op de aarde, zonlicht van boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.*

### 216:3

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

# Overdenking

## Muzikaal meditatief moment

### Gebeden, stil gebed, Onze Vader

#### Slotlied: lied 419: 1 t/m 3

**419:1 (zangers)** *Wonen overal nergens thuis  
aarde mijn aarde mijn moeders huis  
vallende sterren de schim van de maan  
mensen die opstaan en leven gaan –  
mensen veel geluk.*

2 Wo-nen o-ver-al e-ven thuis  
han-del en wan-del en huis na huis  
lo-ven en bie-den op waar-heid en waan  
wa-gen en win-nen en ver-der gaan –  
men-sen veel ge-luk.

3 Wo-nen o-ver-al bij-na thuis  
aar-de mijn he-mel mijn va-ders huis  
stij-gen-de ster-ren de lach van de maan  
men-sen die dro-mend een stem ver-staan –  
men-sen veel ge-luk.

Liedboek C

### Zegen (gezongen amen)

#### Collecte

Er staan collecteschalen bij de uitgang

**De 1<sup>e</sup> collecte** is voor de Diaconie **Noodhulp na aardbeving in Haïti**

Uw collecte bijdrage kunt u ook overmaken op:

Banknr: NL 20 RABO 0359 5059 45

**De 2<sup>e</sup> collecte** is bestemd voor de **Kerk**

Uw collecte bijdrage kunt u ook overmaken op:

Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16

#### Bloemen

De bloemen gaan als groet van ons allen naar:

Mevr. A. de Boer – Terpstra Julianastraat 39,

**Na de dienst is er koffie of thee voor iedereen.**



## Startzondag 12 september



‘Van U is de toekomst’ - dat is de titel van de nieuwe visienota van de Protestantse Kerk. Dit is ook het thema van de startzondag. We gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet omdat God zelf ons tegemoet komt. We zijn niet overgeleverd aan onszelf, we weten van de belofte van de Geest, we zien uit naar wat God ons geeft, naar wat God ons te doen geeft. We leven met open handen.

### *Dit is het schema van de activiteiten*

	Martinikerk	Oosterkerk	Zuiderkerk
09:00		Ontbijt	Ontbijt met Kliederkerk viering "Dagelijks Brood"
10:00	Thema Orgelconcert 1	Aangepaste Taizé viering	
10:30	Koffie	Koffie	
11:00	Thema Orgelconcert 2	11.00 Interactieve overdenking	
12:00	QR code Fietstocht voor jong en oud		

## POËZIE EN GELOOF

Beste Gemeenteleden, vanaf maandag 6 september willen we weer beginnen met onze bijeenkomsten Poëzie en Geloof.

Zoals u weet, is onze vaste voorman Ds. Jan Willem Nieboer verhuisd naar Groningen, maar gelukkig is Ds. Fedde Welbedacht graag bereid om onze nieuwe voorman te worden. Als het goed is, kunnen we nog terecht in de 'Zuiderkerk', mocht dat veranderen, dan krijgt u daar nog bericht van.

Wilt u weer mee doen, wilt u zich dan met uw E-mail adres en/of telefoonnummer melden bij mij: [tjeeli@hotmail.com](mailto:tjeeli@hotmail.com)

Graag zien we jullie weer, het is al weer te lang geleden. Dus aanvang Maandag 6 september in de Zuiderkerk vanaf 19.30 uur.

Met vriendelijke groet

*Tjeerd Ligthart en Fedde Welbedacht*