

Liturgie voor de viering op 3 oktober 2021 in de Martinikerk te Sneek, 9.30 uur

Voorganger : Ds. Fedde Welbedacht
Ouderling van dienst : Elly Eelkema
Lector : Tineke van der Werff
Zang : - Anke Steenstra - Sylvia Zijlstra - Greetje Smid
- Jan Eelkema - Sikke Horjus - Fokke Dijkstra
- Klaas Faber
Organist : Bob van der Linde
Koster : Roelof Dijkstra



Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Lied 280

280:1 (allen)

De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

280:3 (koor)

dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

280:5 (koor)

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

280:2 (mannen)

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

280:4 (allen)

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

280:6 (vrouwen)

Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

280:7 (allen)

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Aanvangswoord en groet

Inleiding

Lied 680

680:1 (allen)

Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

680:2 (vrouwen)

Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

680:3 (koor)

Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.

680:4 (mannen)

Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

680:5 (allen)

O heilige Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.

Bijbellezing: Psalm 139: 1-6

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,²u weet het als ik zit of sta,u doorziet van verre mijn gedachten.³Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,met al mijn wegen bent u vertrouwd.⁴Geen woord ligt op mijn tong,of u, HEER, kent het ten volle.⁵U omsluit mij, van achter en van voren,u legt uw hand op mij.⁶Wonderlijk zoals u mij kent,het gaat mijn begrip te boven.

Lied 139: 1, 2, 9

139:1 (allen)

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

139:2 (koor sopranen en alt 1 stemmig)

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

139:9 (allen)

Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.

Bijbellezing: Marcus 8: 27-29

²⁷Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat ik ben?' ²⁸Ze antwoordden: 'Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.' ²⁹Toen vroeg hij hun: 'En wie ben ik volgens jullie?' Petrus antwoordde: 'U bent de messias.'

Lied 283: 1, 2, 4

283:1 (allen)

In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

283:2 (koor bassen en tenoren 1 stemmig)

En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

283:4 (allen)

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Overdenking

Muzikaal meditatief moment

Gebeden

Tijdelijk afscheid van de Martinikerk

Lied 418

418:1 (allen)

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en gewezen.

418:2 (koor)

Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

418:3 (allen)

Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

418:4 (allen)

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en gewezen.

Zegen



Orgelspel

Na de dienst is er koffie of thee voor iedereen



Collecte

Er staan collecteschalen bij de uitgang

De 1^e collecte is voor de Diaconie

Uw collecte bijdrage kunt u ook overmaken op:

Banknr: NL 20 RABO 0359 5059 45

De 2^e collecte is bestemd voor de **Kerk**

Uw collecte bijdrage kunt u ook overmaken op:

Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16

Bloemen

De bloemen gaan als groet van ons allen naar:

Jennie van Breda

Uit de gemeente

In de afgelopen periode zijn overleden:

Jacoba Pieterella (Nel) Duvkot op de leeftijd van 87 jaar

Eelke van der Brug op de leeftijd van 91 jaar
