

Liturgie kerkdienst op zondag 17 oktober 2021, 9.30 uur in de Oosterkerk te Sneek

Voorganger : Mw.S.Zwart-Zwerver (Lippenhuizen)
Organist : Niels Adema (IJsselmuiden)
Ouderling van dienst : Jan Klasen
Lector : Germ de Jong
Koster : Roelof Dijkstra
Beamer : Eeltje Fokkema
Beeld : Harm Jan Bouwers



Thema van de dienst: *'Stilte'*

Welkom

Aansteken van de kaarsen

Laten we stil zijn

Stilte

Zolang er nog ergens iemand bestaat
met wie ik als mens kan spreken
vind ik ook wel een stilte
soms midden op straat
een stilte die niet kan breken

Een kostbare stilte, als zuiver glas
dat ik zelf met mijn stem heb geslepen
Als ik er niet was
en mijn stem er niet was
had niemand die Stilte begrepen

Maar als Hij er niet was
en Zijn stem was er niet
dan was er van stilte geen sprake

Alleen maar van zwijgen
zo hard als graniet
en dat kan je dood-eenzaam maken.
Maar de stilte,
dat is een tweestemmig lied,
waarin God en de mens elkaar raken.

Guillaume van der Graft

Lied 216: 1 t/m 3

1

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Kyrië

In onze dagen
mensen-kinderen
zoveel
meer dood
dan levend
van de wieg
naar het graf

Uit het lood geslagen
getuimeld
geknakt
verwaaid

Het kan
niet waar zijn
het mag
niet waar zijn
wij leggen ons
er niet bij neer

Ooit is er
een mens
Opgestaan

Waarom wij dan niet?

(gedeelte uit gedicht 'Een wankel evenwicht' van Pete Pronk)

Lied 362: 1 t/m 3

1

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'.

2

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3

Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzingen

Gebed om de Geest

Lezing uit de bijbel: Genesis 1:1-13

Lied 162: 1 t/m 3 *In het begin*

- 1**
In het begin lag de aarde verloren
in het begin in de duisternis;
God sprak zijn woord en het licht werd geboren,
't licht dat vandaag onze dag nog is.
- 2**
In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de hemel ontstaan.
God sprak zijn woord en de wateren vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.
- 3**
In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde 't vee.

Lezing: Genesis 1: 13-2:3

Lied 162: 4 t/m 6 *In het begin*

- 4**
In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en d' maan.
Boven het land en de zee en de stranden
wijzen zij wegen en tijden aan.
- 5**
In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in 't water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren, elk naar hun soort.
- 6** In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te wonen,
wat was God blij dat de wereld bestond.

Verkondiging

Lied 839: 1, 2 en 4

- 1**
Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
- 2**
De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
- 4.** De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

Gebeden

Slotlied: Lied 600: 1 t/m 3

1

Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

2

Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

3

Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

Wegzending met woorden van Astrid Esmeralda Klompstra:

Laat het stil worden in jou

Lied 600: 4 en 5

4

Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood.
licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

5

Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

Fijne zondag, goede week toegewenst

=====

Collecte schalen staan bij de uitgang

De **1^e collecte** is voor de **Diaconie**

Uw collecte bijdrage kunt u overmaken op:

Banknr: **NL20 RABO 0359 5059 45**

De **2^e collecte** is bestemd voor de **Kerk**

Banknr: **NL54 RABO 0373 7293 16**

Protestantse Kerk



Bloemen

De bloemen brengen we naar

Henk en Nanja van Koeveringe, 51 als een bemoediging
en we wensen hen veel sterkte toe de komende tijd.

Uit de gemeente

In de afgelopen periode is overleden:

Anna Liesbeth Boschma-Groenveld, op de leeftijd van 84 jaar

Belangrijk nieuws van de beroepingscommissie

De commissie heeft na een mooi proces doorlopen te hebben haar keuze gemaakt en weet welke predikanten ze aan de kerkenraden van Sneek en Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns wil voorstellen om te beroepen. Als alles gaat zoals we voorzien zullen de predikanten aan u worden voorgesteld in de **kerkdiensten op 24 oktober**, zowel in de Oosterkerk als in de kerk in Ysbrechtum.

Op **dinsdag 26 oktober** vindt er over de voorgenomen beroepen een gemeentevergadering plaats in de Zuiderkerk, om 19.30 uur (inloop om 19.15 uur). U kunt dan ook persoonlijk kennis maken met de beoogde nieuwe predikanten. De vergadering is een formele stap die nodig is alvorens de kerkenraad kan overgaan tot het uitbrengen van de beroepen. Ik hoop velen van u dan te zien.

Met vriendelijke groeten namens de beroepingscommissie,
Henk Kouwenhoven

Bericht van de Diaconie

Op 29 en 30 oktober wordt in de Veemarkthal een voorstelling 'Zie de mens' gespeeld door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. 'Zie de mens' is een persoonlijk document waarmee wij onze kennis van armoede over het voetlicht brengen en oproepen tot solidariteit
Voor meer informatie zie de website pknsneek.nl.
