

Liturgie voor de kerkdienst op zondag 7 november in de Oosterkerk te Sneek. aanvang 10.00 uur

Voorganger : Ds.J.K.Bolt (Drachten)
Organist : Bob van der Linde
Ouderling van dienst : Elly Eelkema
Lector : Mettelina Baarda
Koster : Inge van Schuijlenburg
Beamer : Harm Jan Bouwers
Beeld : Roel Nak



Orgelspel

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

Zingen: Lied 85 : 1 en 4

1

Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

4

Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Votum & groet

Gebed

Zingen: Lied 210: 1,2 en 3

1 God van he - mel, zee en aar - de
Va - der, Zoon en hei - lige Geest,
die ons de - ze nacht be - waar - de,
on - ze wach - ter zigt ge - weest,
houd ons on - der uw ge - zag,
ook in de - ze nieu - we dag.

Liedboek Online

2

Neem mijn dank aan, deze morgen,
dat Gij alle dagen weer
al mijn angsten, al mijn zorgen
met mij delen wilt, o Heer.
Nooit ben ik geheel alleen:
Gij zijt altijd om mij heen.

3

Laat mij als een trouwe dienaar
door uw grote wijngaard gaan,
waar de liefde wordt beleden
en de waarheid wordt gedaan,
waar het recht bloeit als een roos
van uw liefde, eindeloos.

Lezing: 2 Korintiërs 8: 9 t/m 15

⁹Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden. ¹⁰In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden uw goede bedoelingen getoond door met de collecte een begin te maken. ¹¹Rond deze nu met dezelfde inzet af als waarmee u begonnen bent, dan blijft het niet bij goede bedoelingen. Dus geef naar vermogen. ¹²Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. ¹³Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. ¹⁴Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht, ¹⁵zoals ook geschreven staat: 'Hij die meer had, had niet te veel; hij die minder had, had niet te weinig.'

Zingen: Lied 687

1 Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

2. Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3. Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Prediking

Stilte

Orgelspel

Zingen: Lied 723

1

Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

2

O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaders bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Gebeden

gebedsstilte

gezamenlijk gebeden Onze Vader

Slotlied: Lied 849

1. Zoek de wegen van de wijsheid
die de schepping dansend groet.
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht
proef haar woorden, juist en goed.
Wijsheid baant het pad naar vrede,
doet ons voor wat liefde doet.

2. Luister naar de stem van wijsheid,
op de markt prijst zij haar waar.
Hoor het woord dat mens geworden
ware goedheid openbaart.
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit
vinden recht en trouw elkaar.

3. Zuster wijsheid, kom en help ons,
voed wie nieuw geboren wordt.
Zielsvriendin en liefste naaste,
wek het heilig licht in ons.
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons,
om de aarde en om God.

Zegen (beantwoord door de gemeente met gezongen 'Amen')



Orgelspel



Na de dienst is er koffie of thee voor iedereen



Collecte schalen staan bij de uitgangen

De **1^e collecte** is voor de Diaconie (Voedselbank)

Uw collecte bijdrage kunt u overmaken op:

Banknr: **NL20 RABO 0359 5059 45**

De **2^e collecte** is bestemd voor de Kerk

Banknr: **NL54 RABO 0373 7293 16**

Bloemen

De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:

Mevr. M.B. Schoegje- de Weerd

Uit de gemeente

Inzamelingsactie Voedselbank: Deel je voedsel

Op zondag 7 en 14 november 2021 houdt de Diaconie haar jaarlijkse inzamelingsactie voor de Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel.

Meer informatie lees ons artikel in het laatste kerkblad PS.

Kliederkerk

Zondag 14 november van 16.00 – 18.00 uur in de Zuiderkerk.

Voor kinderen (groot) ouders en iedereen die graag op een verassende manier met Bijbelverhalen aan de slag wil.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Op zondag 21 november herdenken wij alle gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Twee jaar geleden bleek de Oosterkerk te klein om iedereen die toen bij de herdenking wilde zijn een plaats te geven. Verleden jaar dwong corona ons tot een andere opzet. We kozen er voor om de herdenking te doen in kleinere groepen. Dat leerde ons dat er meer tijd en aandacht was voor de nabestaanden en dat werd zeer gewaardeerd.

Dit jaar houden we alleen vier korte vieringen en geen gewone kerkdienst. In elke viering wordt een aantal mensen herdacht die ons het afgelopen jaar ontvielen. De vieringen beginnen om 10.00 uur, 11.30 uur, 13.30 uur en 15.00 uur. Hieronder vindt u de overlijdensdata en de bijbehorende viering.

Mensen overleden in de periode:	Viering begint om:
9 november 2020 – 6 januari 2021	10.00 uur
7 januari 2021 – 28 april 2021	11.30 uur
29 april 2021 – 16 september 2021	13.30 uur
17 september 2021 – 20 november 2021	15.00 uur

Vanwege de beschikbare ruimte in de kerk is het nodig u op te geven voor de viering waar u bij wilt zijn, ook als u, zoals u gewend bent, om 10.00 uur naar de kerk wilt. Opgeven kan vanaf 17 november via de website of telefonisch bij het kerkelijk bureau.

Na afloop, tussen vier en vijf uur is de kerk open voor iedereen die graag iemand wil herdenken en een kaarsje aan wil steken. Opgeven daarvoor is niet nodig.