

Liturgie voor zondag 14 november 2021, Oosterkerk, 10.00 uur

Dienst van Schrift en Tafel



Thema: *There is always Hope*

Voorganger	: Ds. Fedde Welbedacht
Organist	: Bob van der Linde
Ouderling van dienst	: Bernard Zijda
Lector	: Sylvia Zijlstra
Koster	: Roelof Dijkstra
Beamer	: Henk de Vries
Beeld	: Henk Kouwenhoven



Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Lied 276

1. Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
2. om recht voor God te sta

Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

3.Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

Aanvangswoord en groet

Gebed

Inleiding

Lied 982

1

In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

2

Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

3

In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

Bijbellezing: Galaten 5: 13-26

Lied 841: 1, 2

1

Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

2

geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

Bijbellezing: 1 Korinthiërs 13: 1-13

Lied 324

1

Wat vrolijk over U geschreven staat:
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft –

2

wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
'redden wat verloren is', dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond

3

dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

Overdenking

Muzikaal meditatief moment

Gebeden

Tafelgebed afgesloten met gezamenlijk Onze Vader (NBV21):

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen.

Delen van brood en wijn

Tijdens het delen zingen we lied 833

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart and live in me.

Lied 422

1. Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2. Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3
Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Zending en zegen



Collecte schalen staan bij de uitgangen

De **1^e collecte** is voor de Diaconie
Fryslan foar Rwanda

Uw collecte bijdrage kunt u overmaken op:
Banknr: **NL20 RABO 0359 5059 45**



De **2^e collecte** is bestemd voor de **Kerk**
Banknr: **NL54 RABO 0373 7293 16**



Collecteren via Appostel-app

Vanuit de Diaconie rollen we de telefoon-app Appostel uit om een veilige en handige manier van collecteren mogelijk te maken en om ook de mensen die momenteel niet de kerk bezoeken te bereiken. Daarnaast kunt u voortaan ook via Ideal betalen. De QR-code daarvoor staat in iedere wekelijkse zondagsbrief bij de collecte vermeld.

Het collecteren via de Appostel-app wordt zeker niet verplicht, het is een extra mogelijkheid en een veilige manier om bij te dragen aan de collecten. Je hoeft geen collectebonnen en geld meer bij je te hebben om toch te kunnen geven. Ook kun je vóór of na de dienst geven wanneer je dat uitkomt. Het betalen met collectebonnen of contant geld in de collectezakken en schalen blijft gewoon mogelijk. Natuurlijk kunt u ook bijdragen door een bedrag via uw bank over te maken naar de rekening van de Diaconie. Bij deze nieuwsbrief krijgt u een informatieblad over de mogelijkheden, de installatie en het gebruik van de Appostel-app. De komende tijd zijn na de dienst een aantal diakenen aanwezig die vragen kunnen beantwoorden over de app, maar zij kunnen u ook helpen de app te installeren en leggen uit hoe deze gebruikt kan worden.

Neem de telefoon dus gewoon mee naar de kerk.

Bloemen

De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
familie G. Stilma – Hoekstra

Uit de gemeente

In de afgelopen periode zijn overleden:
Willem Sietse (Wim) Havinga, op de leeftijd van 82 jaar
Nienke Dijkstra-Tijtsma op de leeftijd van 96 jaar

Laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Op **zondag 21 november** herdenken wij alle gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Twee jaar geleden bleek de Oosterkerk te klein om iedereen die toen bij de herdenking wilde zijn een plaats te geven. Verleden jaar dwong corona ons tot een andere opzet. We kozen er voor om de herdenking te doen in kleinere groepen. Dat leerde ons dat er meer tijd en aandacht was voor de nabestaanden en dat werd zeer gewaardeerd.

Dit jaar houden we alleen vier korte vieringen en geen gewone kerkdienst. In elke viering wordt een aantal mensen herdacht die ons het afgelopen jaar ontvielen. De vieringen beginnen om 10.00 uur, 11.30 uur, 13.30 uur en 15.00 uur. Hieronder vindt u de overlijdensdata en de bijbehorende viering.

Mensen overleden in de periode:	Viering begint om:
9 november 2020 – 6 januari 2021	10.00 uur
7 januari 2021 – 28 april 2021	11.30 uur
29 april 2021 – 16 september 2021	13.30 uur
17 september 2021 – 20 november 2021	15.00 uur

In elke viering is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor wie u wilt gedenken.

Vanwege de beschikbare ruimte in de kerk is het nodig u op te geven voor de viering waar u bij wilt zijn, ook als u, zoals u gewend bent, om 10.00 uur naar de kerk wilt.

Opgeven kan **vanaf 17 november** via de website of telefonisch bij het kerkelijk bureau.

Na afloop, tussen vier en vijf uur is de kerk open voor iedereen die graag iemand wil herdenken en een kaarsje aan wil steken. Opgeven **voor deze laatste openstelling** is niet nodig.

*Ria Kouwenhoven
Maaïke Stienstra
Fedde Welbedacht*
