

Liturgie voor de dienst van zondag 28 nov. 2021, Sneek Oosterkerk 1^e Advent

Voorganger : Ds. R.Veenboer (Leeuwarden)
Organist : Bob van der Linde
Ouderling van dienst : Harmien van der Wal
Lector : Dick Kits
Koster : Roelof Dijkstra
Beamer : Age Meijer
Beeld : Dirk Sijbesma



Welkom

Bij de Adventschikking

Met dit jaar als thema " **in een ander licht**".

We gebruiken het beeld van de zon, die iedere dag weer opkomt en licht geeft!

Gedroogde grassen als stralen, 1e advent nog bescheiden - met kerst in volle glorie!

Voor de schikking een vrucht verpakt in wol en linnen (als een mantel veilig en beschermd)

Hierbij 4 kaarsen in de kleur van het licht, de 1e links mag branden!

Intochtspalm: 25a : 1

Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in 't duister van de tijd.

Votum, groet

Gebed van toenadering

Lied: 25a : 2

Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
Mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

Gebed voor de nood van de wereld

Lied: 461



1 Wij wacht-ten op de ko-ning
die ons de vre-de brengt,
ont-ste-ken on-ze lam-pen
tot-dat Hij komt!

Liedboek Online

4

Wij wachten op de koning;
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
wanneer Hij komt!

2.

Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!

3

Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat Hij komt!

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Zach, 14, 4-9

Die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. Jullie zullen wegluchten, het dal in tussen die twee bergketens dat zich zal uitstrekken tot aan Asel, zoals jullie ook gevluht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En de HEER, mijn God, zal verschijnen met alle hemelingen. Op die dag zal er geen licht zijn; de hemellichamen verliezen hun glans. Op die ene dag, die alleen de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. Als die dag aanbreekt, zal er in Jeruzalem helder water ontspringen: de ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter. En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.

Lied: 448, 1 en 9



1 Het volk dat wandelt in het duis-ter
zal een groot licht zien, een groot licht.
Hef naar de he-mel uw ge-zicht,
met op-ge-he-ven hoof-den, luis-ter,

Liedboek Online

9

En alle, alle mensen samen,
die zullen voor zijn aangezicht
staan zingen in het grote licht.
En Hij kent allen bij hun namen.

Schriftlezing: Lucas 1, 5-25

Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond.

Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: 'Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. Hij zal voor Hem uit gaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij

voor de Heer een volk gereedmaken.' Zacharias vroeg aan de engel: 'Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.' De engel antwoordde: 'Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.'

De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.

Lied: 130 3 en 4

3

Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.

4

Gij al Gods bondgenoten,
zie naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten
tot goedertierenheid!
Hoor aan de goede tijding:
Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding
van onrecht en van schuld.

Preek

Lied: 1012, 4 en 5

4 Geef ons uw vre-de in het hart
en lief-de, Heer, voor al-len
die door de gro-ten zijn ver-ward;
laat, waar hun leu-zen schal-len,
ons niet aan hun waan ver-val-len.

Liedboek Online

5

Uw rijk, Heer, komt en het is nu:
in 't onaantastbaar heden
van uw genade zien wij U
gegord met recht en rede
voor ons uit, – een vorst van vrede.

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: 974, 1, 3

1

Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

3

Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.

Zegen

Gemeente zingt: amen

A - - - - - men.

Liedboek Online

Collecte schalen staan bij de uitgangen

De **1^e collecte** is voor de Diaconie
Uw collecte bijdrage kunt u overmaken op:
Banknr: **NL20 RABO 0359 5059 45**



1e Collecte: Diaconie

De **2^e collecte** is bestemd voor de Kerk
Banknr: **NL54 RABO 0373 7293 16**



2e Collecte: Kerk

Bloemen

De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
Dhr. D.C. Talsma

Uit de gemeente

In de afgelopen periode zijn overleden:
Thomas Arjan Benschop, op de leeftijd van 13 jaar
Hendrik Johannes (Henk) van Koeveringe, op de leeftijd van 78 jaar.

Vanavond om 19:00u wordt ter voorbereiding van het kerstfeest het "Festival of Nine Lessons and Carols" uitgevoerd door het Martini Jongenskoor in de Oosterkerk, met als voorganger ds. F. Welbedacht.

Protestantse Kerk

