

## Bij Zondag 5 december - Zuiderkerk



### ***Dit is een Stereogram.***

Als je het voor het eerst ziet, lijkt het een soort chaotisch gekriebel. Maar als je beter kijkt, zie je een bepaald patroon terugkomen, dat subtiel op een aantal plekken afwijkt. Die afwijkingen vormen samen een bepaalde afbeelding, die als het ware verborgen is in het stereogram. Dit is niet zomaar een afbeelding, maar één met een 3D effect waarbij je echt diepte kan zien. De uitdaging is om je ogen zo te focussen op de afbeelding met het 3D effect zelf kan zien. Best lastig om te bereiken, laat staan om het uit te leggen. Je moet eigenlijk 'door het stereogram heen kijken' alsof je naar een punt achter de afbeelding bekijkt. Daardoor stel je je ogen in staat om vaak opeens de verborgen afbeelding te ontdekken en aan je hersenen door te geven. Stereogrammen vormen vaak een echte uitdaging om te kraken, maar de beloning is een fascinerend 3D plaatje dat tot leven komt door jouw eigen inspanning. Probeer het maar eens. Succes!

*Fedde Welbedacht*

# ORDE VAN DIENST ZONDAG 5 DECEMBER 2021 ZUIDERKERK

## *De tweede zondag van Advent*

*In deze dienst zal Noortje,  
dochter van Germen de Jong en Evelien Visser,  
de doop ontvangen.*

### **Kerkdienst 10.00 uur**

**Voorganger** : Ds. Fedde Welbedacht  
Ouderling van dienst : Bernard Zijda  
Lector : Clasiën Weemhoff  
Koster : Inge van Schuijlenburg  
Zang : Saskia Obbink  
en Annemarie Veldhuizen  
Piano en zang : Laura Jorritsma  
Gitaar : Jesper Groenia



---

### **Welkom**

#### ***Bij de bloemschikking 2e advent:***

De opkomende zon als symbool van het licht is wat groter geworden. Ervoor een glazen schaal, gevuld met water en daarin drijft een Jakobsschelp met brandend lichtje.

*Johannes doopte  
met levend water  
In het morgenlicht  
Vol verwachting!*

### **De tweede adventskaars wordt aangestoken**

Daarbij **lied 598: 'Als alles duister is'**,  
eerst gezongen door Saskia en Annemarie; later samenzang.

*Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft (2x)*

### **Aanvangswoord en groet**

### **Inleiding**

## **Saskia en Annemarie zingen: 'The Circle of Life' (Elton John)**

Onder dit lied wordt Noortje binnengedragen

From the day we arrive on the planet  
And blinking, step into the sun  
There's more to be seen than can ever be seen  
More to do than can ever be done

Some say eat or be eaten  
Some say live and let live  
But all are agreed as they join the stampede  
You should never take more than you give

In the circle of life  
It's the wheel of fortune  
It's the leap of faith  
It's the band of hope  
Till we find our place  
On the path unwinding  
In the circle, the circle of life

Some of us fall by the wayside  
And some of us soar to the stars  
And some of us sail through our troubles  
And some have to live with the scars

## **Doopgebed**

## **Doopgeloften**

## **Bediening van de doop**

### **Saskia en Annemarie zingen:**

'Make you feel my love / Zo puur kan liefde zijn'  
(Paul de Leeuw / Adele)

When the rain is blowing in your face,  
and the whole world is on your case,  
I could offer you a warm embrace  
to make you feel my love.

When the evening shadows and the stars appear,  
and there is no one there to dry your tears,  
I could hold you for a million years  
to make you feel my love.

Ik ben geen mens die hoge eisen stelt.  
Of iemand die je met een ring beknelt.  
Noch die de uren van ons samen telt.  
Zo puur kan liefde zijn.

Ik ben de vogel die je vliegen leert.  
De trooster als het leven jou bezeert.  
Maar niemand, als je in jezelf keert.  
Zo puur kan liefde zijn.



I know you haven't made your mind up yet,  
but I would never do you wrong.  
I've known it from the moment that we met,  
no doubt in my mind where you belong.

Jouw ogen zeggen mij vaak zoveel meer.  
Dan woorden ooit hebben gedaan.  
Als jij me aanraakt voel ik telkens weer.  
Vrijheid kan met liefde samen gaan.

I'd go hungry; I'd go black and blue,  
I'd go crawling down the avenue.  
No, there's nothing that I wouldn't do  
to make you feel my love.

Mijn liefde is van levenslange duur.  
Soms als een waakvlam, soms een laaiend vuur.  
't Zal je verwarmen tot het laatste uur.  
Zo puur kan liefde zijn.

The storms are raging on the rolling sea  
and on the highway of regret.  
Though winds of change are throwing wild and free,  
you ain't seen nothing like me yet.

Is soms het pad door 't leven steil en zwaar.  
Als niets meer lijkt zoals het was.  
Pak dan mijn hand en droog je tranen maar.  
Dan ben ik heel even jouw kompas.

I could make you happy, make your dreams come true.  
Nothing that I wouldn't do.  
Go to the ends of the Earth for you,  
to make you feel my love

Slaap nu maar zacht, ik doe het licht wel uit.  
Je bent zo mooi (when you close your eyes) als jij je ogen sluit.  
Mijn handen strelen zacht je blote huid.  
(As pure as love can be) Zo puur kan liefde zijn.

to make you feel my love.

## **Overhandigen doopkaars en doopkaart**

**Bijbellezing:** Lucas 1: 26-38



## We zingen samen: 'Grote God, wij loven U' (NLB 413)

Grote God, wij loven U,  
Heer, o sterkste aller sterken!  
Heel de wereld buigt voor U  
en bewondert uwe werken.  
Die Gij waart te allen tijd,  
Blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,  
U, de Eeuw'ge, ongeziene,  
Looft uw liefd' en zingt ervan.  
Alle eng'len, die U dienen,  
roepen U nooit lovensmoe:  
'Heilig, heilig, heilig' toe!

Hoor, ontferm U over ons,  
open uwe vaderarmen,  
stort uw zegen over ons,  
neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –  
laat ons niet verloren gaan.

## Overdenking

### Laura zingt: 'Ingel'

Elsenien syket yn syn libben  
Nei wat goed en nei wat sûver is  
En ik leauw asto dat dan fûn hast  
't Fregeet striid, mar jout dy wissichhyd

Is it wier, in ingel yn myn libben  
' k sjoch de himel yn dyn eagen stean  
Yn myn siel bin ik net mear allinnich  
Want ik wit, ' k haw in ingel oan myn hân

Lang ferlyn tocht ik: dat kin neat wurde  
Ik, tegearre mei in ingel lykas dy  
Yn it tsjuster wa soe hjir dan wêze  
Om te sjen, wer ik mei dwaande bin.

Is it wier, in ingel yn myn libben  
' k sjoch de himel yn dyn eagen stean  
Yn myn siel bin ik net mear allinnich  
Want ik wit, 'k haw in ingel oan myn hân

Is it wier, in ingel yn myn libben  
' k sjoch de himel yn dyn eagen stean  
Yn myn siel bin ik net mear allinnich  
En ik wit, der is in ingel ticht by my

## Gebeden

### We zingen samen: 'Vrede wens ik je toe'

Vrede wens ik je toe,  
liefde wens ik je toe.  
Moge God je behoeden,  
leef met zijn liefde,  
Vrede wens ik je toe.

Zegen wens ik je toe,  
aandacht wens ik je toe,  
dat er mensen zijn  
met wie je kunt delen.  
Zegen wens ik je toe

## Zending en zegen



## Collecte schalen staan bij de uitgang

De **1<sup>e</sup> collecte** is voor de Diaconie

Herberg Sneek

Uw collecte bijdrage kunt u overmaken op:

Banknr: **NL20 RABO 0359 5059 45**



1e Collecte: Diaconie

De **2<sup>e</sup> collecte** is bestemd voor de Kerk

Banknr: **NL54 RABO 0373 7293 16**



2e Collecte: Kerk

---

### Bloemen

De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:

**Dhr.P. de Boer** Dekemalaan 18

### Uit de gemeente

In de afgelopen periode is overleden:

**Jacob Venekamp**, op de leeftijd van 90 jaar

---

Protestantse Kerk

