

Eerste Kerstdag Oosterkerk te Sneek 9.30 uur Kerstviering voor jong en oud

Thema: *Immanuel - God is met ons*

Voorganger: dominee Jur Majoor

Ouderling van dienst :Elly Eelkema

Lector : Anne Visser

Organist : Bob van der Linde

Zang : Grietje Dam-Durk Dam- Jur Majoor

Koster : Inge van Schuijlenburg

Beamer : Henk Kouwenhoven

Beeld : Harm Jan Bouwers



De collecte is bestemd voor de Voedselbank

Welkom en mededelingen

De kaars wordt aangestoken en het gedicht wordt gelezen

*Het Kerstfeest is begonnen,
feest van licht en leven.
De grote kaars geeft ons licht,
een licht om te krijgen en door te geven.*

Intochtslied van geboorte

Op de melodie van Licht dat ons aanstoot in de morgen'

Zangers

Kind, ons als een geschenk gegeven,
Jij, groot geheim ons toevertrouwd,
deel hier met ons het breekbaar leven,
ga met ons wegen van behoud.
Wees als een wonder in ons midden,
belofte van wat eens zal zijn,
dat komt, waarom wij nu nog bidden:
Gods wereld, zonder traan of pijn.

Voorganger

*Kind, dat wij al zo lang verwachten,
Jij wilt met ons verbonden zijn.
Jij doet aan ons het onverwachte:
Jij bent het Licht dat ons beschijnt.
Jij, Kind van God en Kind van mensen,
Jij zoekt aanhoudend tot je vindt.
wij zijn het doel van al jouw wensen,
Jij maakt ons tot een koningskind.*

Zangers

Kind, ons tot lach en lied geboren,
Jij, die alleen nog toekomst bent,
neem in jouw leven steeds ter ore
het woord dat licht tot leven wendt.
Laat dat de stem zijn die jouw dagen
vervult, en – tot het einde daagt –
een mens doet worden onder mensen,
die nooit vergeefs zijn teken draagt.

Stil gebed Belofte en Groet

Jesaja 9 : 1 en 5

Het volk zal een stralend licht zien

9¹Het volk dat nu in het donker leeft,
zal een stralend licht zien.

Een helder licht zal schijnen
in het land waar het nu nog donker is.

⁵Er is een kind geboren,
we hebben weer een koning.

Hij zal over ons regeren.

En zo zullen de mensen hem noemen:

Wijze Bestuurder,

Sterke God, Vader voor Altijd,

Koning van de Vrede.

Zingen op de melodie van 'Once in Royal Davids city'

Zangers

Waar eens David werd' geboren
wordt een kind in 't stro gelegd.
Daar ligt een geboren herder,
hem is alle plaats ontzegd.
Maar – en dit geheim is groot,
hij troont op Maria's schoot!

Voorganger

*Alle dagen van ons leven
heeft dit kind ons liefgehad.
Met ontferming diep bewogen
over wie geen herder had.
Hij, die alle mensen weidt
met zijn staf van lieflijkheid.*

Zangers

Eenmaal zullen wij aanschouwen
wat ons hart nu nog verwacht.
Gaat zijn liefde zich ontvouwen
als het einde van de nacht,
stralen zal dan Hij als zon,
of de schepping weer begon.

Drempelgebed voor Kerst:

V. Koning van de wereld
die het licht hebt geroepen
en de morgen ontbood:

A. Zegen ons ook met uw licht!

V. Kind ons geboren,
Licht van de beginne,
Woord dat leeft:

A. Zegen ons ook met uw licht!

V. Want donker is de wereld,
duister vaak ons hart.
Daarom zoeken wij
het licht van uw ogen:

A. Zegen ons ook met uw licht!

V. Dat wij in uw licht
in elkaar zien
als mensen van uw liefde!
Laat ons uw Licht,
laat ons uw liefde zien

A. en zegen ons ook met uw licht!

Amen.

Bidden om het licht van de Geest

Lezen uit de bijbel Lucas 2 : 1 – 20

De geboorte van Jezus

¹In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. ²Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. ³Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. ⁴Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, ⁵ om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. ⁶Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, ⁷en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. ⁸Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. ⁹Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. ¹⁰De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: ¹¹vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. ¹²Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' ¹³En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ¹⁴'Eer aan God in de hoogste hemelen vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.' ¹⁵Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' ¹⁶Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. ¹⁷Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. ¹⁸Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, ¹⁹maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. ²⁰De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Niet alles zit op slot

<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGIIvphJRDtHcBFbTVzzNVgjRjL?projector=1&messagePartId=0.1>

Overdenking

Zingen lied 483 : 1, 2 en 3

Zangers 1

Stille nacht, heilige nacht!
Davids zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Voorganger 2

Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Zangers 3

Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

We zingen op de melodie van het lied 'O kindeke klein'

Zangers 1.

O kind van het licht
O ster in de nacht
Gezonden als een hemelgroet
een mensenkind van vlees en bloed
verschafft de wereld nieuwe moed
O kind van het licht,
O ster in de nacht

Voorganger 2

*O kind van het licht,
O ster in de nacht.
Gekomen als het Woord van Hem
die tot ons spreekt met klare stem
hier in dit kind van Bethlehem.
O kind van het licht,
O ster in de nacht.*

Zangers 3

O kind van het licht,
O ster in de nacht.
De liefde die de hemel schenkt
wanneer de Eeuwige ons wenkt
is vreugde die vrede brengt.
O kind van het licht,
O ster in de nacht.

Danken, voorbeden stil gebed en Onze Vader

Zingen: Ere zij God

Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge,
ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen. Amen.

Wegzending en zegen



A - - - - - men. [Liedboek Online](http://LiedboekOnline.nl)