

Liturgie 2^e kerstdag, zondag 26 december 2021

Oosterkerk Sneek 10.00 uur

Voorganger	: Ds. Rianne van Zessen
Organist	: Bob van der Linde
Zang	: Jan Eelkema
Ouderling van dienst	: Jennie van Breda
Lector	: Tineke van der Werff
Koster	: Inge van Schuijlenburg
Beamer	: Age Meijer
Beeld	: Roel Nak



Mededelingen

Intochtslied: lied 276: 1 en 2

1

Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.

2

Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Zingen: Psalm 103: 1 en 3

1

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

3

Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergelddt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Leefregel

Zingen: lied 835: 1

Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: psalm 91

Zingen: lied 91a: 1 t/m 3

1

Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

2

Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

3

Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Schriftlezing: Lucas 2: 25-40

Zingen: lied 737: 1 t/m 6

1

Jeruzalem, mijn vaderstad,
mijn moederhuis, wanneer
zal ik u zien zoals ge zijt,
de bruid van onze Heer?

3

Daar is geen zon, daar is geen maan,
geen mist, geen duisternis,
maar 't licht komt van de troon vandaan
waar de Messias is.

5

God geve mij, Jeruzalem,
dat ik eens op een dag
een pelgrim aan uw poorten ben
en dat ik binnen mag.

2

Daar is geen pijn en geen verdriet,
geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet
maar altijd vrolijkheid.

4

En zeker is geen ziekte daar,
geen ongeluk, geen dood,
geen boze duivel, geen gevaar
en geen gebrek aan brood.

6

Daar zijn de muren transparant,
de deuren parelmoer,
de sterke plaatsen diamant,
zilver en goud de vloer.

Preek

Orgelspel

Zingen: lied 496: 1 t/m 3

1

Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn rijk.

2

De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos,
woestijn werd tot een wei.

3

Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, –
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: lied 482: 1 en 2

1

Er is uit 's werlds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!

2

De loden last die op ons drukte,
de stang, het juk, ons ongeluk,
de zweep, de stok die diep deed bukken,
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk,
verbrand de laarzen der soldaten
en elke mantel rood van bloed,
geen wapentuig meer door de straten –
de velden vol van overvloed.

Zegen (gezongen amen)



Protestantse Kerk



COLLECTEN

De 1^e collecte is voor de Diaconie

Banknr: **NL20 RABO 0359 5059 45**

De collecte is vandaag bestemd voor De Skulp. Sinds kort is er in Sneek een SkulpCafé. Dit is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen die zelf of in hun omgeving te maken hebben (gehad) met kanker. Het is een ontspanningsplek met een luisterend oor. U kunt via het bankrekeningnummer uw gift overmaken of via de QR-code. Ook kunt u de appostelapp gebruiken.



1e Collecte: Diaconie

De 2^e collecte is bestemd voor de Kerk

Banknr: **NL54 RABO 0373 7293 16**



2e Collecte: Kerk

Uit de gemeente

In de afgelopen periode is overleden:

Jitske (Jikke) de Jong-Crossen,
op de leeftijd van 68 jaar

