

ORDE VAN DIENST Zondag 2 januari 2022, Oosterkerk te Sneek

Voorganger	: Ds. Aizo Wiebenga
Organist	: Bob van der Linde
Ouderling van dienst	: Harmien van der Wal
Zang	: Harm Jan en Meinita Bouwers
Lector	: Annemarie Wever
Koster	: Roelof Dijkstra
Beamer	: Eeltje Fokkema
Beeld	: Dirk Sijbesma



Meditatief orgelspel: Psalm 90

Begroeting door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Lied (staande): LB 513

1

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Nieuwjaarswens, bemoediging en groet Kyriegebed

Loflied: LB 213: 1,2,5

1

Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht ontogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

2

Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landou
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

5. Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in 't gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Schriftlezing: Psalm 1

Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit,² maar vreugde vindt in de wet van de HEERen zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.³ Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.⁴ Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.⁵ Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.⁶ De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.

Schriftlezing: Lucas 2: 40-52

⁴⁰Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.

De twaalfjarige Jezus in de tempel⁴¹

Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. ⁴²Toen hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. ⁴³Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. ⁴⁴In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. ⁴⁵Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. ⁴⁶Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. ⁴⁷Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. ⁴⁸Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: 'Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.' ⁴⁹Maar hij zei tegen hen: 'Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?' ⁵⁰Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. ⁵¹Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart.

Lied: LB 519

1

Gij die de ster van David zijt
en wijzen roept en dwazen leidt,
Gij hebt in duister U gewaagd
en naar de rechte weg gevraagd.

3

Gij die de zin der schriften zijt,
Gods woord in alle eeuwigheid,
Gij hebt gehoorzaamheid geleerd,
een vuur van hoop heeft U verteerd.

2

Gij die de Heer zijt en de Geest
die van de aanvang is geweest,
Gij hebt U onderworpen aan
de letter van ons voortbestaan.

4

O Zoon van God, ons aller hoofd,
gelijk een kind hebt Gij geloofd
en als een minnaar liefgehad
Jeruzalem uw moederstad.

Preek

Orgelspel

DIENST VAN DE GEBEDEN

Gebedsintenties, afgesloten met 'Onze Vader'

Lied (staande): Laat ons zingen (melodie LB 769)

1.

Laat ons zingen van de dromen,
van het hart dat liefde kent.
Van de mens die uit wil stromen,
en zich naar de ander wendt.
Van de God die met ons meetrekt,
en ons licht en leven zendt.

2.

Laat ons danken voor de toekomst,
die zich als een bloem ontvouwt.
In de mens die zich wil geven,
zich de ander toevertrouwt.
Die de woning van zijn leven,
op de rots van liefde bouwt.

3.

Laat ons vieren dat wat goed is,
dat wat mensen mensen maakt.
Dat wat leven, kracht en moed is
en in tederheid ontwaakt:
Hoop, geloof en vooral liefde,
waarin Gods ons intens raakt.

Zegenbede (staande)



De 1^e collecte is voor de Diaconie
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45



1e Collecte: Diaconie

De 2^e collecte is bestemd voor de Kerk
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16



2e Collecte: Kerk

Bloemen

De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:

Nanja van Koeveringe

Uit de gemeente

In de afgelopen periode zijn overleden:

Grietje Visser, Harste 11, op de leeftijd van 78 jaar

Harmen Schaafsma, Flitsstraat 42, op de leeftijd van 88 jaar

Gerritje (Gertsje) Schram-Zijlman, Monnikmolen 49, op de leeftijd van 87 jaar