

LITURGIE ZONDAG 20 MAART 2022 OOSTERKERK TE SNEEK

Kerkdienst 10.00 uur

Voorganger : ds. Nijendijk
Organist : Bob van der Linde
Ouderling van dienst : Jan Klasen
Lector : Dick Kits
Koster : Inge van Schuijlenburg
Beamer : Age Meijer
Beeld en Geluid : Henk Kouwenhoven



Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Aanvangslied 283 : 1, 4 en 5

283:1

In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

283:4

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

283:5

Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Stil gebed, bemoediging, groet en drempelgebed

Zingen: Lied 25a

1. Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in 't duister van de tijd.

2. Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
Mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

Gebed om ontferming

Aandacht voor de kinderen

Stapellied

Refrein:

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

Ga niet gebogen! Durf rechtop te leven!
Wees niet zo vruchteloos vreselijk dom.
Gooi al het kwaad in het vuur van vergeving.
Dan draag je vruchten, keer je maar om.

Refrein:

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

Kinderen gaan naar de nevendienst

Zingen: Lied 413 vers 3

Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Lucas 13, 1-9

13¹Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. ²Hij zei tegen hen: 'Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben?' ³Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. ⁴Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? ⁵Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.' ⁶Hij vertelde hun deze gelijkenis: 'Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. ⁷Hij zei tegen de wijngaardenier: "Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit." ⁸Maar de wijngaardenier zei: "Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, ⁹misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.'"

Zingen: Lied 841 vers 1 en 2

841:1

Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

841:2

geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

Preek

Zingen: Lied 547 vers 1,2,3 en 6

547:1

Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

547:2

Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

547:3

want de aarde vraagt ons om het zaad des
doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

547:6

Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Gebeden- Onze Vader

Kinderen terug uit de nevendienst

Slotlied: Lied 1009

1009:1

O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

1009:2

Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

1009:3

Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!

Zegen



Orgelspel

Er is koffie of thee voor iedereen

De **1^e collecte** is voor Diaconie
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45



1^e Collecte: Diaconie

De **2^e collecte** is bestemd voor de Kerk
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16



2^e Collecte: Kerk

Protestantse Kerk



Bloemen

De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
Jaap en Sita Kronemeijer, Ype Staakstraat 9

Overleden

In de afgelopen periode zijn overleden:

Coenraad Jan Moerman, op de leeftijd van 75 jaar.

Tjitsche Dijkstra, op de leeftijd van 91 jaar.
