

Oosterkerk Sneek

Orde van dienst voor zondag 27 maart 2022

De vierde zondag van de 40dagentijd heet

Laetare

Dat betekent: Verheug je!
De liturgische kleur is roze.



Van buiten naar binnen

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Aanvangslied: *De Heer van de dans* (Lied 839)

839:1

Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

839:3

Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

839:2

De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

839:4

De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

We worden stil voor God

Bemoediging en groet

Over de viering

Gebed, afgewisseld met het gezongen kyrie

KYRIE



Ky - ri - e, Ky - ri - e, Ky - ri - e e lei - son

De heilige Schrift

Stapellied

Refrein

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

Blijf niet te lang in het land van verloren
Denk toch goed na en word wie je bent.
Want uit Gods liefde wordt ieder geboren.
Hij is de Vader, een God die ons kent.

Refrein

De kinderen in het midden

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Eerste lezing: Deuteronomium 8: 7-18

We zingen: *Woord dat ruimte schept* (Lied 330)
(1^e keer: voorzang, 2^e en 3^e keer: samen)

330:1

Woord dat ruimte schept,
toekomst, wijd licht land
waar gerechtigheid
als rivieren stroomt,
waar een wijnstok bloeit
tegen klippen op –
even is het waar
en dan is het weg.
Toon mij niet vergeefs
wat mijn ziel verlangt,
geef dat ik volhard
in uw vergezicht.

Tweede lezing: Lucas 15: 11-32

We zingen: *Zo vriendelijk en veilig als het licht* (Lied 221)

221:1

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

221:2

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

221:3

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Verkondiging

We zingen/luisteren naar: *Een toekomst vol van hoop* (Sela)

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Gebeden en gaven

Aandacht voor de collectes (Zie laatste pagina)

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk uitgesproken **Onze Vader**

Van binnen naar buiten

Slotlied: Verheug u, gij dochter van Sion (Lied 550)

550:1

Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.

550:2

Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal u regeren met God en met ere.
De wagens, de paarden, de wapens, de zwaarden,
krijgsvlotten, Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van tevoren voorzeggd.

550:3

Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.



Zending en zegen

COLLECTEN

De **1^e collecte** is voor samen in actie voor Oekraïne
Banknr: **NL20 RABO 0359 5059 45**



1^e collecte: Diaconie

De **2^e collecte** is bestemd voor de Kerk
Banknr: **NL54 RABO 0373 7293 16**



2e Collecte: Kerk

Doel ZWO collecte zondag 27 maart 2022

Samen in actie voor Oekraïne

Het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit. Help mee!

Op de vlucht

De situatie in Oekraïne kan snel verder escaleren. In de afgelopen acht jaar oorlog zijn al 1,3 miljoen mensen in Oekraïne ontheemd geraakt. De nood wordt nu alleen maar groter. De vluchtelingenstroom neemt toe in omvang. Vanuit de dorpen in Oost-Oekraïne vluchten mensen in groepen naar het westen, op zoek naar veiligheid.

Voedsel, onderdak en transportmiddelen

Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en partnerorganisaties in Oekraïne, waaronder de Lviv Education Foundation (LEF). LEF biedt hulp in de Oekraïense dorpen, vangt de vluchtelingen die onderweg zijn op en voorziet hen van voedsel, onderdak en transportmiddelen. Daarnaast bieden we in Oekraïne zelf maar ook aan de grenzen hulp via ons internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance (Action by Churches Together). Oekraïne heeft onze steun nu harder nodig dan ooit.

De ZWO commissie

Bloemen

De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:

Dhr. T. Nijenhuis

Overleden

In de afgelopen periode zijn overleden:

Marten Grondsma, op de leeftijd van 100 jaar

Pietertje Antje Kort-de Jong, op de leeftijd van 94 jaar

Kees Lolkema, Molenkrite 115, op de leeftijd van 79 jaar

Vanmiddag om 16.00 uur geeft het Heerenveens koor "Perspectief" een concert in de
Zuiderkerk
"Messiah" van het Oslo Gospel Choir