

Zondag 3 april 2022, Oosterkerk

De 5^e van de 40 dagen

'Aan tafel!'

Hartelijk welkom in de Oosterkerk!

In deze dienst worden Henk Kouwenhoven en Ellert Jongstra bevestigd als resp. vice-voorzitter en nieuwe scriba van de kerkenraad. Tegelijk nemen we afscheid van Henk Jan Greven als oud-scriba. Het thema van de dienst op deze vijfde zondag van de veertig dagen is 'Aan tafel'. De bijbellezingen staan dan ook helemaal in het teken van eten. Opvallend trouwens hoe vaak het in de bijbel over eten gaat! En hoe fijn dat is. En hoe het nog veel fijner wordt als je het sámen doet en beleeft en ervaart. Dan kan het zelfs een beeld worden om de contouren van Gods Koninkrijk mee te schetsen! Een goede dienst gewenst!

Fedde Welbedacht

Kerkdienst 9.30 uur

Voorganger	: ds. Fedde Welbedacht
Organist	: Bob van der Linde
Medewerking	: Cantorij "Instemming" o.l.v. Grietje Dam
Ouderling van dienst	: Harmien van der Wal
Lector	: Otto Visser
Koster	: Inge van Schuijlenburg
Beamer	: Harm Jan Bouwers
Beeld en Geluid	: Willem Bultsma



Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Lied Psalm 43 (Nieuwe Psalmberijming)
met antifoon **door cantorij**

*Doe mij recht, o God, zend Uw licht en waarheid
Laten die mij geleiden*

Gemeente Heer, doe mij recht; kom tussenbeide,
mijn God, op wie mijn hart vertrouwt.
Waarom laat U mij zo lang lijden
door mensen die bedrog verspreiden?
Waarom heb ik het zo benauwd
en word ik uitgejouwd?

Cantorij Heer, zend uw licht, laat mij ervaren
dat U mij naar uw woning leidt.
Wanneer ik kom bij uw altaren,
zal ik U prijzen bij de snaren.
Dan uit ik al mijn dankbaarheid,
omdat U mij bevrijdt.

Gemeente Mijn ziel, waarom zo neergebogen?
Waarom onrustig, vol verdriet?
Hoop op de Heer, houd Hem voor ogen.
Hij zal je eenmaal weer verhogen.
Ik zal Hem eren met een lied,
mijn redder die mij ziet.

*Doe mij recht, o God, zend Uw licht en waarheid
Laten die mij geleiden*

Aanvangswoord, groet en drempelgebed

Cantorij:

Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde
gemaakt heeft.

Voorganger:

Genade zij u en vrede
Van God, onze Vader,
En van Jezus Christus de Heer

Cantorij

Wees hier aanwezig, God van de machten, licht in ons midden. Wees onze Heiland, dat wij herleven. Wees hier aanwezig, dat wij herleven
Amen

Bij de liturgische bloemschikking

Byzanthijns Kyrië door Cantorij

Stapellied: 'Wij gaan op reis'

refrein

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

Wie wijst de weg naar de bron van het leven?

Wie is voor ons als een frisse fontein?

Wie zal ons water te drinken geven?

Wie zal het levende water zijn?

refrein

Gesprek met de kinderen

Lezing: Jesaja 25: 6-9

⁶Op deze berg richt de HEER van de hemelse machtenvoor alle volken een feestmaal aan: uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen.⁷Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.⁸Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg— de HEER heeft gesproken.⁹Op die dag zal men zeggen: 'Hij is onze God! Hij was onze hoop: hij zou ons redden. Hij is de HEER, hij was onze hoop. Juich en wees blij: hij heeft ons gered!'

Lied 762: 1- Cantorij 2- 3- 4 gemeente

762:1

De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan,
van spijs en merg, van uitgelezen wijnen;
van heinde en ver zal men aan tafel gaan,
de Heer is gul en goed voor al de zijnen.



2 Ge - zui-verd en be-le-gen is de wijn,
zo rood als bloed, ge - rijpt tot heil en ze-gen;
op de-ze berg zal 't fees-telijk toe-ven zijn,
hier leidt de Heer ons heen langs al-le we - gen. Liedboek Online
de Heer is gul en goed voor al de zij - nen. Liedboek Or



762:3

Op deze berg neemt Hij de sluier weg
waar alle volkeren mee zijn omwonden;
de duisternis zal worden afgelegd,
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden.

762:4

Wij treden aan het ontoegankelijk licht,
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen;
wij zien het leven-zelf in het gezicht,
God haalt ons thuis van achter alle grenzen.

Lezing: Lucas 22: 7-8 en 14-20

⁷De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht moest worden, brak aan. ⁸Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: 'Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.

¹⁴Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. ¹⁵Hij zei tegen hen: 'Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. ¹⁶Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.' ¹⁷Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: 'Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. ¹⁸Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.' ¹⁹En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: 'Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.' ²⁰Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: 'Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.

Lied 653: 1, 2, 7

1

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

2 Cantorij

*Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijs van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.*

7

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Overdenking

Orgelspel

Af- en aantreden van ambtsdragers

- **Aftreden Henk Jan Greven**
- **Aantreden Henk Kouwenhoven en Ellert Jongstra**
- **Gebed**
- **Gelofte**
- **Vraag aan de gemeente:**
Gemeente, nu Henk Kouwenhoven en Ellert Jongstra zijn bevestigd in hun ambt, belooft u hen te aanvaarden en te steunen, hen te omringen met uw meeleven en hen te dragen in uw gebeden?
Wat is daarop uw antwoord?
- Gemeente antwoordt: Ja, van harte!
- **Lied:** Gezang 487 uit 'Liedboek voor de kerken'

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Gebeden

Collecte

Kinderen terug uit de Kindernevendienst

Lied 418 1-2-3-4

418:1 Cantorij

*God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geweest.*

418:3 Cantorij

*Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.*

418:2 allen

Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

418:4 allen

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geweest.

Zegen



COLLECTEN

De **1^e collecte** is voor de Diaconie
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45



1^e Collecte: Diaconie

De **2^e collecte** is bestemd voor de Kerk
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16



2^e Collecte: Kerk

Bloemen

De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:

Mevr. S. Wijnja – Terpstra Pripperstraat 29.

Overleden

In de afgelopen periode zijn overleden:

Carolina Antonia Baarda-Grootendorst

op de leeftijd van 92 jaar

Trijntje (Tine) Strikwerda-van der Schaar,

op de leeftijd van 91 jaar

Paaskaarten

De kerkenraad en de commissie pastoraat stuurt alle gemeenteleden een paaskaart met daarop de vieringen in de stille week. Deze kaarten worden rondgebracht door de contactpersonen in de wijken/regio's. Deze week zijn bijna alle kaarten al verdeeld, maar er is nog een klein deel over om rond te brengen. Bij de uitgang kunt u zich melden bij Roel Nak als u ons wilt helpen deze kaarten rond te brengen.

Hartelijk Dank.