

Goede Vrijdag 15 april

De dienst begint in stilte

Openingsresponsie

Voorganger: In de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest.

Allen: Amen.

We zingen: *Jezus om uw lijden groot* (Lied 558: 1)

Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.*

**Kyrie eleison*: Heer ontferm U.

Bij de viering

Gebed

We zingen: *Heer, om uw zachtmoedigheid* (Lied 558: 2 en 3)

Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison

Het verhaal van de vrouw met de olie (vgl. Mc. 14: 1-9)

We zingen: *Om het brood, Heer, dat Gij breekt*
(Lied 558: 4 en 5)

Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.

Here, om uw bloedig zweet,
als Ge alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed,
Kyrie eleison.

Het verhaal van Petrus (vlg. Mc. 14: 12-31)

We zingen: *Om het zwijgen, het geduld* (Lied 558: 6 en 7)

Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vrucht'loos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.

Om het woord van godlijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,
zelf hebt Ge uw geding beslecht,
Kyrie eleison.

Het verhaal van Nicodemus (vgl. Mc. 14:53-15:15)

We zingen: *Om de doornen van uw kroon* (Lied 558: 8 en 9)

Om de doornen van uw kroon,
om de gees'ling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon,
Kyrie eleison.

Om uw kruis, Heer, bidden wij,
om de speerstoot in uw zij,
ga aan onze schuld voorbij,
Kyrie eleison.

Het verhaal van Maria van Magdala (vgl. Mc. 15:16-32)

We zingen: *De geur van mirre* (Lied 563: 1 en 2)

De geur van mirre hangt
in milde overdaad
en schrijft met groots gebaar
waarvoor de liefde staat:
zij bouwt een monument,
legt bloemen op een graf.
Mijn afscheid geldt de mens
die mij ooit alles gaf.

Heeft niet diezelfde geur
als kind hem al omhuld?
Een wolk van mirre heeft
zijn kribbe rijk gevuld.
Een wijze gaf het aan,
sprak woordeloos van rouw
als teken hoe Hij ooit
zijn einde vinden zou.

Jezus sterft (Marcus 15: 33-39)

De paaskaars wordt gedooft

Stilte

We zingen: *Heer, om uw vijf wonden rood* (Lied 558:10)

Heer, om uw vijf wonden rood,
om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood,
Kyrie eleison.

Het verhaal van de mensen

We zingen: *O wereld, zie uw leven* (Lied 577)

577:1

O wereld, zie uw leven
hoog aan het kruis geheven,
uw heil zinkt in de dood.
De eersteling van allen
laat stil zich welgevallen
verdrukking, slagen, hoon en spot.

577:2

Wie heeft U zo geslagen,
waarom moet Gij verdragen
die bitterheid en pijn?
Gij zijt toch zonder zonde,
toch niet in 't kwaad gebonden
als wij en onze kinderen zijn.

577:3

Ik ben het, ik moest boeten,
met handen en met voeten
genageld aan uw kruis.
O Here, die uw leven
voor mij hebt prijsgegeven,
gedenk mij in het paradijs.

Slotgebed

We verlaten in stilte de kerk