

Liturgie voor zondag 24 april 2022 Oosterkerk
Protestantse Gemeente Sneek
Beloken Pasen, 2^e zondag van Pasen
Voorganger ds A.C. Veldhuizen

Orgelspel

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Zingen: Lied 632

632:1

Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

632:2

Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

632:3

Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.



Voorg: Onze hulp is in de Naam van de HEER
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorg: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en het werk van zijn hand niet los laat.
Voorg: Genade zij u en vrede
van God onze Vader en van Jezus Christus,
onze Heer.
Allen: Amen

Gebed om ontferming, waarna we zingen
(voorg 1, allen 2):
Lied 301k.

1 Kyrie eleison.
2 Kyrie eleison.
1 Christe eleison.
2 Christe eleison.
1 Kyrie eleison.
2 Kyrie eleison.

Zingen bij wijze van Gloria: Lied 304
304:1

Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

304:2

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

304:3

Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Voor alle grote en kleine oren

1^e lezing: Psalm 81 gelezen en gezongen

Zingen: Psalm 81 vers 1 en 2

81:1

Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

81:2

Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Vier bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.

Lezen: Ps.81:5-18

Zingen: Psalm 81 vers 14

Keer terug tot Mij
Israël, gij trotse –
en de woestenij
zal weer bloeien gaan;
Ik geef most en graan,
honing uit de rotsen.

2^e lezing: Johannes 20:19-31

Zingen: Lied 628 vers 1, 6 en 7

628:1

Nu moet gij allen vrolijk zijn.
De bomen zingen in de tuin,
het lege graf verzwijgt het niet,
de mond geopend voor het lied,
halleluja!

628:6

Wij willen zingen dat Hij leeft,
Hij leeft die God gehoorzaamd heeft,
zijn graf staat ledig in de tijd,
het is een mond vol zaligheid,
halleluja!

628:7

O goede engel bij het graf,
de lente lost de winter af,
bewaak het jonge groen en wijs
de ingang van het paradijs,
halleluja!

Preek**Zingen: Lied 647****647:1 Voorganger**

Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

647:2 allen

Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.

647:3 voorganger

Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

647:4 allen

Voor mensen die hopen,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Gebeden, waarbij we telkens zingen: Lied 367^e

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Slotlied: Lied 657

657:1

Zolang wij ademen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertellen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

657:2

Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.

657:3

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

657:4

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Zegen

A - - - - - men. Liedboek Online

Orgelspel

Zondagsbrief Oosterkerk Sneek
Inleveren kopij vóór a.s. donderdag 9.00 uur
Bij: Durk Dam d.dam@planet.nl

Protestantse Kerk



Zondag 24 april 2022
Kerkdienst 9.30 uur

Voorganger	: ds.Aart Veldhuizen
Organist	: Folkert Binnema
Ouderling van dienst	: Elly Eelkema
Lector	: Anne Visser
Koster	: Roelof Dijkstra
Beamer	: Henk Kouwenhoven
Beeld	: Roel Nak

De 1^e collecte is voor de Diaconie
Banknr: **NL20 RABO 0359 5059 45**

De 2^e collecte is bestemd voor de Kerk
Banknr: **NL54 RABO 0373 7293 16**



Bloemen

De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
Dhr. J. Oosterhaven Dekamalaan 7/ 607

Uit de gemeente
In de afgelopen periode zijn overleden:

Hillie Witteveen- Reen, Harste 11,
op de leeftijd van 89 jaar

Maria Niessina Baarda- Haga, De Kalkovens 34,
op de leeftijd van 78 jaar

MARTINI JONGENSKOOR SNEEK BRENGT CHORAL EVENSONG & PUB

o.l.v. Gerard van Beijeren en met organist Bob van der Linde,
zingt Martini Majeur -de mannen van het MJKS-
Evensong vanmiddag in de Oosterkerk
Liturg in deze viering is ds. Marije Mazereeuw
U bent van harte welkom.
Aanvang is om 16.00 uur

Doopdienst op 1 mei.

Op zondag 1 mei is er om 16:00 uur een doopdienst in de
Oosterkerk. In deze dienst laten Paul Binne en Syla hun zoon
Marijn en Mirko en Renate hun zoon Fabian dopen. Van harte
welkom bij deze feestelijke dienst.

Hulp gevraagd bij het rondbrengen van uitnodigingen.

In mei worden er 2 ouderen middagen georganiseerd.
Het team Pastoraat kan uw hulp goed gebruiken bij het
rondbrengen van de uitnodigingen.
In de Schutse kunt u na de dienst een aantal uitnodigingen
ophalen om deze in de komende week rond te brengen.

Alvast hartelijk dank.