

**Zondag 1 mei 2022, Oosterkerk, Sneek, 9.30 uur**

***Thema: 'In beweging'***



**Voorganger**

Organist

Ouderling van dienst

Lectoren

Koster

Beamer

Beeld

**: ds.Fedde Welbedacht**

: Bob van der Linde

: Grietje Bijker

: Mona Vermeij en Annie Dijkstra

: Roelof Dijkstra

: Eeltje Fokkema

: Willem Bultsma

## **Welkom en mededelingen**

### **Aansteken van de kaarsen**

#### **Lied 413**

Grote God, wij loven U,  
Heer, o sterkste aller sterken!  
Heel de wereld buigt voor U  
en bewondert uwe werken.  
Die Gij waart te allen tijd,  
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,  
U de eeuw'ge, ongeziene,  
Looft uw liefd' en zingt ervan.  
Alle eng'len die U dienen,  
roepen U nooit lovensmoe:  
'Heilig, heilig, heilig' toe.

Heer, ontferm U over ons,  
Open uwe vaderarmen,  
stort uw zegen over ons,  
neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –  
laat ons niet verloren gaan.

### **Aanvangswoord en groet**

#### **Inleiding op het thema**

**Muziek in beeld: 'De steen' (Bram Vermeulen)**

#### **Gesprek met de kinderen**

#### **Gebed**

**Bijbellezing: Johannes 4: 1-15**

## Lied 653: 1, 3

U kennen, uit en tot U leven,  
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons 't aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd,  
o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin!

Gij zijt het water ons ten leven;  
de bronnen van de eeuwigheid  
zijn ons ter lafenis gegeven,  
zijn doorgebroken in de tijd.  
O Gij, die ald een bron ontspringt  
in elk die tot U komt en drinkt.

## Bijbellezing: Johannes 4: 16-30

## Lied 653: 7

O Christus, ons van God gegeven,  
Gij tot in alle eeuwigheid  
de weg, de waarheid en het leven,  
Gij zijt de zin van alle tijd.  
Vervul van dit geheimenis  
de kerk die in de wereld is.

## Gedicht 'Ontmoeten'

*Ontmoeten is meer dan iemand tegenkomen of bij elkaar zijn,  
je ontmoet niet zoveel mensen.*

*Ontmoeten heeft iets van verwondering en herkenning,  
de ander is antwoord op de vraag op iets in jou.*

*Een echte ontmoeting raakt je,  
ze vraagt openheid van jou.*

*Niet dat je alles moet zeggen tegen de ander  
maar wel dat die ander jou iets mag zeggen of vragen.*

*Ontmoeten is die ander binnen laten in het huis van jezelf  
met als risico dat hij of zij ontdekt  
dat niet alles echt is in jouw huis,  
dat jij je soms anders voordoet,  
dat je kwetsbaar bent  
en anderen gewoon napraat.*

*Iemand ontmoeten is iemand  
binnenlaten in de binnenste cirkel van je leven.  
Hij zal vragen naar je ervaringen,  
gewoontes, gevoelens en opvattingen.  
Pas als je die ander zo diep laat binnendringen,  
kun je van een ontmoeting spreken.*

*Een echte ontmoeting laat sporen na...*

## **Overdenking**

**Lied 657: 1, 4**

Zolang wij ademen  
schept Gij in ons de kracht  
om zingend te vertalen  
waartoe wij zijn gedacht:  
elkaar zijn wij gegeven  
tot kleur en samenklank.  
De lofzang om het leven  
geeft stem aan onze dank.  
Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop.  
het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten,  
Het ademt van uw Geest.  
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest.

## **Gebed**

## Lied 418

God, schenk ons de kracht  
dichtbij U te blijven,  
dan zal ons geen macht  
uit elkander drijven  
Zijn wij in U een,  
Samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen  
lachen en geweest.

Niemand kan alleen,  
Heer, uw zegen dragen;  
zegen drijft ons heen  
naar wie vrede vragen.  
Wat Gij schenkt wordt meer  
naar gelang wij delen,  
horen, helpen, helen,  
vruchtbaar in de Heer.

Vrede, vrede laat  
Gij in onze handen,  
Dat wij die als zaad  
dragen door de landen,  
zaaiend dag aan dag,  
zaaiend in den brede,  
toldat in uw vrede  
ons hart rusten mag.  
God, schenk ons de kracht  
dichtbij U te blijven,  
dan zal ons geen macht  
uit elkander drijven  
Zijn wij in U een,  
Samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen  
lachen en geweest.

## Zegen



A - - - - - men. [Liedboek Online](http://LiedboekOnline.nl)

\*\*\*\*\*

## Na de dienst zingen we lied 708: 1, 6

Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik van duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood.  
Een prinse van Oranje  
ben ik vrij onverveerd,  
den koning van Hispanje  
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God, mijn Heer!  
Op U zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nimmermeer!  
Dat ik toch vroom mag blijven,  
uw dienaar t' aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt.

\*\*\*\*\*

**De 1<sup>e</sup> collecte is voor de Diaconie  
(Ouderen in de knel)**  
Banknr: **NL20 RABO 0359 5059 45**



**De 2<sup>e</sup> collecte is bestemd voor de Kerk**  
Banknr: **NL54 RABO 0373 7293 16**



---

**Bloemengroet**

**Er gaan vanmiddag 2 boeketten bloemen naar de doopouders**

**Uit de gemeente**

## In de afgelopen periode zijn overleden:

**Geertje Koornstra- Poepjes**, Prins Mauritsstraat 17,  
op de leeftijd van 84 jaar

**Nely de Vries- van Boort**, Vrijbuitenstraat 96,  
op de leeftijd van 69 jaar.

**Geeske Mulder- Bangma**, Molenkrite 115,  
op de leeftijd van 89 jaar

**Zwaantje Boekhout- Wiersma**, Noorderpoort 27,  
op de leeftijd van 90 jaar

**Emmie de Jonge- Wobma**, Loëngasterlaan 17,  
op de leeftijd van 64 jaar

**Wilco Boonstra**, De Tureluur 10,  
op de leeftijd van 83 jaar

---

## Doopdienst vanmiddag.

Vanmiddag is er om 16:00 uur een doopdienst in deze kerk.  
In deze dienst laten Paul Binne en Sylia hun zoon Marijn  
en Mirko en Renate hun zoon Fabian dopen.  
Voorganger is ds. Marije Mazereeuw.  
Van harte welkom bij deze feestelijke dienst.

---

### *Foutje bedankt*

*Op de uitnodiging voor de ouderenmiddagen is het e-mailadres fout  
gemeld. Het moet zijn: [j.m.t@home.nl](mailto:j.m.t@home.nl) het telefoonnummer is wel  
goed!*

---

Tijdens de BVR-dagen verzorgt Samen Eten  
**een overheerlijk 3 gangen menu**

Wilt u dit unieke diner niet missen dan adviseren  
wij om te reserveren.

SamenEten tijdens de BVR  
Vrijdag 6 mei 2022 Zuiderkerk  
17.30 uur aan tafel

3 gangen menu incl. 2 consumpties € 20,= pp  
Opgave: [sameneten@pknsneek.nl](mailto:sameneten@pknsneek.nl) 06 - 22 92 58 86