

**Orde van dienst op zondagmiddag 1 mei 2022
waarin Marijn Peter en Fabian Tjibbe zullen worden gedoopt.
16.00 – Oosterkerk Sneek**



Marijn Peter

Fabian Tjibbe



Zangeres: Saskia Obbink
Pianiste: Laura Jorritsma
Organist: Jan Willem Obbink
Voorganger: ds. Marije Mazereeuw

Van buiten naar binnen

Welkom

Aansteken van de kaarsen

Openingslied: *Dit is de dag* (Psalm 118: 9 - nieuwe vertaling)

Dit is de dag die God gemaakt heeft:
vol vreugde en verwondering.
De Heer, die leeft, is in ons midden.
God maakt met ons een nieuw begin:
Verwelkomt ons met open armen;
ons hart vervuld van hoop en licht.
Dank, dank de Heer, die vol erbarmen,
ons zegent met een vergezicht.

We worden stil voor God

Bemoediging en groet

Over de viering

Gebed

De heilige doop

Marijn en Fabian worden binnengedragen;

ondertussen zingen we *Laat de kinderen tot mij komen*
(Hemelhoog 506)

Laat de kinderen tot mij komen, alle, alle kinderen.
Laat de kinderen tot Mij komen; niemand mag ze hinderen.
Want de poorten van mijn rijk, staan voor kinderen open.
Laat ze allen, groot en klein, bij mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen, over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen, houd ze toch niet tegen.
Wat de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open
als ze aan een kind gelijk bij Mij binnenlopen.

De kinderen in het midden

Gedicht: *Doop* (Tekst: Ellen Zieleman)

Door het water van de doop
wil de Heer een teken geven
Niet alleen slechts voor vandaag
maar voor je hele leven.

Door de doop hoor je bij Hem
Hij wil steeds jouw Vader zijn.
Hij geeft jou zijn grote liefde
ook al ben je nu nog klein.

Word je groter? Krijg je zorgen?
Leg je hand in die van Hem.
Hij wil jou de weg steeds wijzen.
Luister dus maar naar Zijn stem.

Die stem zegt: "Kom, vertrouw me maar,
waarheen je weg ook gaat".
Want door je doop mag jij steeds weten
dat God de Heer je nooit verlaat

We zingen: *Leven is gegeven* (Lied 359)

Leven is gegeven
door het water, nu gaat er,
ver boven ons geloven
steeds een Naam met ons mee.

Dopen is geloven
dat een herder je verder
bewaren zal en sparen,
zo gaat God met jou mee.

Doopgebed

Naamgeving

We zingen: *Verbonden met vader en moeder* (Geroepen om te zingen 79)

1. Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen,
vier jij hier dit feest met ons mee.

Refrein:

Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.

2. Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd,
en dus is het tijd om te vieren,
dat God die je kent van je houdt.
Refrein

3. Nu mag je gaan leven met mensen,
verbonden in liefde en trouw,
omdat zij vandaag bij dit dopen,
Gods Naam leggen naast die van jou.
Refrein

**Marijn en Fabian worden gedoopt
Geloften van de doopouders**

Gedicht: Zegenwens (Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman)

Wij zegenen jullie oogjes met kleuren en licht,
dan blijven ze steeds op het wonder gericht.
Wij zegenen jullie mondjes zodat het vaak lacht,
en woorden zal spreken waar iemand op wacht.

Wij zegenen jullie oortjes voor iedere taal,
zodat jullie leren luisteren naar ieders verhaal.
Wij zegenen jullie handjes – nog teder en klein,
zodat ze vol liefde en kracht mogen zijn.

Wij zegenen jullie voetjes om vrijuit te gaan,
en sterk als een mens in het leven te staan.
Wij zegenen jullie in de naam van de Heer,
zodat Hij jullie dragen zal elke dag weer.

Kinderen van God gekregen,
Wij geven jullie zijn zegen.

Welkom in de gemeente

Gemeente van Christus,
wilt u Marijn en Fabian ontvangen in uw midden
en hen helpen te groeien in het geloof
zodat wij samen Christus volgen?

GEMEENTE: JA, DAT WILLEN WIJ!

We zingen: *Ik wens jou* (Trinity)

Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind

een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou

'k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft

een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang.

Felicities vanuit de gemeente
Overhandiging doopkaars en doopkaart
De kinderen gaan naar de kindernevendienst of de oppas

De heilige Schrift

We lezen: Lucas 15: 3-7

We zingen: *Hoe ik lopen moet* (Guus Meeuwis)

Met m'n ogen zag ik beelden
die te erg voor woorden waren
en ik zou er veel voor geven
om ze de jouwe te besparen.
Maar ik zou gewoon niet weten
hoe ik dat bereiken kan.
Ik ben zelf nog maar een jongen
ook al lijk ik al een man.

Jij kijkt naar een blauwe lucht,
want jij hebt onbewolkte dromen
en ik zie de donderwolken
langzaam deze kant uit komen.
En je mag van mij verwachten
dat ik jou naar huis zal dragen
ook al weet ik niet het antwoord
op jouw doodgewone vragen.

Refrein:

Misschien ben ik te klein
om jou groot te kunnen brengen,
want ik ken jouw angst en twijfel zelf zo goed.
En hoe moet ik jou nou leren
wat de beste weg naar huis is
als ik zelf niet eens weet hoe ik lopen moet.

Soms heb ik mijn handen vol
de dag daarop zijn ze weer leeg
en ik dank elke dag de hemel
voor de dag dat ik jou kreeg
En ik zie je buiten spelen
je zwaait zorgeloos naar mij
dus ik kan van wie iets leren
ik van jou, of jij van mij

Refrein (2x)

En alles wat ik zeker weet, is dat ik van je hou
en dat ik door het vuur zal gaan, voor jou.
En ik hoop dat dat genoeg is,
want veel meer kan ik niet geven
dan hele diepe liefde, alles voor jou.

En ik hoop dat dat genoeg is,
want veel meer kan ik niet geven
dan hele diepe liefde, alles voor jou.
Alles voor jou.

Verkondiging

We zingen: *Ik zal er zijn* (Hemelhoog 460: 1 en 2)

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'

Refrein:

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

2. Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet

Refrein

Gebeden en gaven

Gebeden

**De kinderen komen terug vanuit de kindernevendienst en
mogen opgehaald worden uit de oppas**

Aandacht voor de collectes

Van binnen naar buiten

Slotlied: *Ga nu heen in vrede* (Hemelhoog 472)

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven, uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden, Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Zending en zegen

Gezongen 'Amen'