

Liturgie zondag 8 mei 2022 Oosterkerk te Sneek

Kerkdienst 9.30 uur

Voorganger	: ds. Vjiko Top
Organist	: Bob van der Linde
Ouderling van dienst	: Dora Wind
Lector	: Anique Eppinga
Koster	Roelof Dijkstra
Beamer	: Harm Jan Bouwers
Beeld	: Dirk Sijbesma



Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen,

Aanvangslied 654: 1 en 6

654:1

Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.

Hij heeft het menselijk geslacht
in 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

654:6

Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!

Inleiding op het thema van de viering:

“een Keurmeesterblik!”

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Zingen lied 215: 1, 3 en 5

215:1

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't leven vindt, verstand en kracht.

215:3

Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld

215:5

Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.

Gesprek met de kinderen, kinderen gaan naar de kindernevendienst.

Inleiding op de lezing

Lied 848: 1 en 2 bij de opening van de Bijbel

848:1

Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.

848:2

Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

Bijbellezing Job 39: 1- 18 *'De wilde ezel en de struisvogel'*

Zingen lied 848: 3, 4 en 5

848:3

De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

848:4

Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

848:5

Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.

Overdenking,

eindigt met de chanson *'Voila'* van Barbera Pravi. *(zie teks tonderaan op deze liturgie)*

Orgelspel

Zingen lied 839: 1 - 4

839:1

Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

839:2

De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

839:3

Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

839:4

De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

Aandacht overledene

Gebed

Zingen lied 978: 1 – 4

1

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

3

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

2

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

4

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Zegen

Orgelspel



COLLECTEDOELEN

De 1^e *collecte* is voor de Diaconie
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45



1^e Collecte: Diaconie

De 2^e *collecte* is bestemd voor de Kerk
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16



2e Collecte: Kerk

Bloemen

De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
Dianda Klasen Penningkruit 67

Uit de gemeente

In de afdgelopen priode is overleden:
Martje Keulen - Bajema, Jachthavenstraat 28/221,
op de leeftijd van 88 jaar

De chanson 'Voilà' van Barbera Pravi: *Hier ben ik*

Luister naar me, de zangeres in spé
Vertel over me, aan uw liefjes, aan uw vrienden
Vertel over dat meisje met zwarte ogen en haar gekke droom
Voor mij, wat ik wil is verhalen schrijven die bij u geraken
Dat is al

Hier ben ik, voilà, dit is wat ik ben
Hier ben ik, zelfs als ik naakt ben, ik heb schrik, ja
Hier ben ik in het geluid en in de stilte

Kijk naar mij, of toch op zijn minst wat er van overblijft
Kijk naar mij, voor ik mezelf haat
Wat het u zegt, wat een anders' lippen u niet zullen zeggen?
Het is niet veel maar wat ik heb, plaats ik hier
Voilà

Hier ben ik, voilà, dit is wat ik ben
Hier ben ik, zelfs als ik naakt ben, ik heb schrik, ja
Dit is mijn gezicht, mijn roep, dit ben ik, helaas
Hier ben ik, voilà, gewoon hier
Ik, mijn droom, mijn zin, zoals ik ze wil, zoals ik er om lach
Hier ben ik in het geluid en in de stilte

Vertrek niet, ik smeeek u, blijf lang
Dat zal me misschien niet redden, nee
Maar het zonder u doen, ik heb geen idee hoe
Hou van mij zoals men houdt van een vriend die voorgoed vertrekt
Ik wil dat men van me houdt, want ik weet niet hoe ik van mijn randen hou

Hier ben ik, voilà, dit is wat ik ben
Hier ben ik, zelfs als ik naakt ben, het is gedaan
Hier ben ik in het geluid en ook in de woede
Kijk eindelijk naar mij, naar mijn ogen en naar mijn handen
Alles wat ik heb is hier, het is mijn mond, mijn roep
Hier ben ik, voilà
Voilà, voilà
Voilà, voilà

Barbera Pravi - Voilà

Écoutez moi

Moi la chanteuse à demi

Parlez de moi

À vos amours, à vos amis

Parler leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou

Moi c'que j'veux c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous

C'est tout

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis

Me voilà même si mise à nue j'ai peur, oui

Me voilà dans le bruit et dans le silence

Regardez moi, ou du moins ce qu'il en reste

Regardez moi, avant que je me déteste

Quoi vous dire, que les lèvres d'une autre ne vous diront pas

C'est peu de chose mais moi tout ce que j'ai je le dépose là, voilà

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis

Me voilà même si mise à nue c'est fini

C'est ma gueule c'est mon cri, me voilà tant pis

Voilà, voilà, voilà, voilà juste ici

Moi mon rêve mon envie, comme j'en crève comme j'en ris

Me voilà dans le bruit et dans le silence

Ne partez pas, j'vous en supplie restez longtemps

Ça m'sauvera peut-être pas, non

Mais faire sans vous j'sais pas comment

Aimez moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours

J'veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis

Me voilà même si mise à nue c'est fini

Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi

Regardez moi enfin et mes yeux et mes mains

Tout c'que j'ai est ici, c'est ma gueule c'est mon cri

Me voilà, me voilà, me voilà

Voilà, voilà, voilà, voilà

Het **Sneeker Cantate Koor** geeft op zondag 15 mei 2022
een concert om 16.00 uur in de Doopsgezinde kerk te Sneek.
Het koor vertolkt 2 werken van de Italiaanse componist
Antonio Vivaldi
het Gloria en het Magnificat.