

Liturgie voor zondag 19 juni 2022

Oosterkerk te Sneek



Kerkdienst 9.30 uur

Voorganger	: ds.Aart Veldhuizen
Organist	: Folkert Binnema
Ouderling van dienst	: Jennie van Breda
Lector	: Clasiën Weemhoff
Koster	: Roelof Dijkstra
Beamer	: Age Meijer
Beeld	: Dirk Sijbesma



Orgelspel

Mededelingen en aansteken van de kaarsen

Zingen: Psalm 100

100:1

Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijkdomdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

100:2

Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'

100:3

Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

100:4

Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Voorg: Onze hulp is in de naam van de HEER

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorg: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen: en het werk van zijn hand niet los laat.

Voorg: Genade voor jou en vrede van God onze vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen: Amen.

Gebed om ontferming waarin we zingen:

Lied 301k (voorg I, allen II)



Zingen bij wijze van Gloria: Lied 705 vers 4

Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U der heren Heer!

Voor alle grote en kleine oren

1e lezing: Matteüs 7: 24-29

²⁴Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots. ²⁵Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.

²⁶En wie deze woorden van Mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een dwaas man, die zijn huis bouwde op zand. ²⁷Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over. ²⁸Toen Jezus deze rede beëindigd had, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, ²⁹want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.

Zingen: Psalm 62 vers 1

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

2e lezing: 1 Korintiërs 10:1-5

10¹Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken, ²dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. ³En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel ⁴en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus. ⁵Toch wees God de meesten van hen af, want Hij liet hen bezwijken in de woestijn.

Zingen: Psalm 62 vers 4

Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, – op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

Preek

Zingen: Lied 911 vers 1 en 5

Rots waaruit het leven welt,
berg mij voor het wreed geweld;
laat het water met het bloed
dat Gij stort in overvloed
als een bron van Sion zijn,
die ontspringt in de woestijn.

Als ik eens het leven laat
en de adem mij ontgaat,
als mijn oog gebroken is,
als mijn ziel gedoken is
in de dorre doodsvallei,
o Gij rots, wees daar nabij!

Gebeden, waarbij we na elke voorbede zingen: Lied 367^e



Heer, on-ze God, wij bid-den U, ver-hoor ons.

[Liedboek Online](#)

Zingen: Lied 905 vers 1 en 4

Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Zegen



A - - - - - men.

[Liedboek Online](#)

Orgelspel

Collecten

De *1^e collecte* is voor de Herberg Sneek
Banknr: **NL20 RABO 0359 5059 45**



1^e Collecte: Diaconie / De Herberg

De *2^e collecte* is bestemd voor de Kerk
Banknr: **NL54 RABO 0373 7293 16**



2^e Collecte: Kerk

Bloemen

De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
Anneke Boonstra - Jonker Tureluur 10

Uit de gemeente

In de afgelopen periode zijn overleden:

Henk de Jong, op de leeftijd van 74 jaar

Anneke Hogendorp- Brandsema, op de leeftijd van 77 jaar

Kasperdina Drent-Dodde op de leeftijd van 97 jaar

Protestantse Kerk

