

## Liturgie voor 17 juli 2022 om 9.30 uur in de Oosterkerk te Sneek

**Voorganger** : ds. Gerrit Schoonman  
Ouderling van dienst : Grietje Bijker  
Lector : Jannie Hofstee  
Beamer : Eeltje Fokkema  
Beeld : Dirk Sijbesma  
Organist : Folkert Binnema  
Koster : Jennie van Breda

---



### VOORBEREIDING

#### Welkom

#### Aansteken van de kaarsen

**Lied:** nr.324

324: 1

Wat vrolijk over U geschreven staat:  
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,  
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,  
de adembron die ons te drinken geeft

3 324: 2

wat vurig staat geschreven: dat Gij komt  
'redden wat verloren is', dat woord,  
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,  
'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond

324: 3

dat hoge woord, geschreven wit op zwart,  
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,  
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.  
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

#### Bemoediging

**v:**Onze hulp komt van de Naam van de Heer  
**g:**DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
**v:**die trouw blijft tot in eeuwigheid  
**g:**EN HET WERK VAN ZIJN HAND NIET LOSLAAT

#### Groet

**v:** Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus.  
**g.** AMEN

**Lied:** ps.100

100:1

Juich Gode toe, bazuin en zing.  
Treed nader tot gij Hem omringt,  
gij aarde alom, zijn rijksdomein,  
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

100:2

Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.  
Hij schiep ons, Hem behoren wij,  
zijn volk, de schapen die Hij hoedt  
en als beminden weidt en voedt.'

100:3

Treed statig binnen door de poort.  
Hier staat zijn troon, hier woont zijn  
Woord.  
Hef hier voor God uw lofzang aan:  
Gebenedijd zijn grote naam.

100:4

Want God is overstelpend goed,  
die ons in vrede wonen doet.  
Zijn goedheid is als morgendauw:  
elk nieuw geslacht ervaart zijn  
trouw.

**Kyriegebed**, besloten met

**Lied:** gez.299f per regel: **voorganger 1e keer, allen 2e keer.**

*Heer, ontferm u,  
Christus, ontferm u,  
Heer, ontferm u over ons,*

**Glorialied:** gez.150A

150a:1

Geprezen zij God! Gij engelenkoor  
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!  
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,  
die allen daarboven tot dankzegging riep.

150a:2

Geprezen zij God! Gij allen op aard,  
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.  
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.  
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

150a:3

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft  
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.  
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet  
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

150a:4

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd  
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.  
Om zijn goede schepping, om hemels genot,  
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

# RONDOM HET WOORD

## Gebed

**Lezing:** 1Koningen 21:1-11

**Lied:** nr.1001

**1001:1**

De wijze woorden en het groot vertoon,  
de goede sier van goede werken,  
de ijdelheden op hun pauwentroon,  
de luchtkastelen van de sterken:  
al wat hoog staat aangeschreven  
zal Gods woord niet overleven;  
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont  
beschaamt de ogen van de sterken.

**1001:2**

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:  
dat lachen zullen zij die wenen,  
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,  
dat dorst en honger zijn verdwenen –  
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,  
die geen vader was, zal vader zijn;  
mensen zullen andere mensen zijn,  
de bierkaai wordt een stad van vrede.

**1001:3**

Wie denken durft, dat deze droom het houdt,  
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,  
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,  
al komt de onderste steen boven:  
die zal kreunen onder zorgen,  
die zal vechten in 't verborgen,  
die zal waken tot de morgen dauwt –  
die zal zijn ogen niet geloven.

**Lezing:** 1 Koningen 21: 15-19;27-29

**Lied:** nr.256 **orgel 1x; allen 2x**

*Blijf met uw genade bij ons,  
Heer, onze God.*

*O, blijf met uw genade bij ons,  
licht in het duister.*

## Preek

**Lied:** nr.859

1. Schuldig staan wij voor U, Heer,  
schuldig, onweersproken.  
Tel de duizendmaal dat wij  
U hebben ontbroken.  
Zie ons aan: / onze naam  
had Gij opgeschreven  
in uw boek des levens.
2. Doorgang hebben wij ontzegd  
aan wie wilden leven,  
mensen keer op keer ontrecht,  
steen voor brood gegeven,  
God, blijf Gij / toch nabij:  
dat Gij ons verleden  
nieuw herschrijft met vrede!
3. Zwijgend in de eigen schuld  
dachten wij het duister.  
Gij onthult ons uw geduld  
als uw liefde luistert.  
Wil de klacht / dat de nacht  
dood loopt in ons vragen,  
verre van ons dragen.
4. Onze ontrouw hebt Gij ver  
achter U geworpen.  
Gij verheft uw aangezicht  
als de nieuwe morgen.  
Uw gericht / scheidt ons licht,  
waar wij onze wegen  
kiezen met uw zegen.

## DE GAVEN EN DE GEBEDEN

**De gebeden**, na elke voorbede:

*Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.*

**Lied:** nr.919:1,4

- 1 Gij die alle sterren houdt  
in uw hand gevangen,  
Here God, hoe duizendvoud  
wekt Gij ons verlangen!  
Ach, ons hart / is verward,  
leer het op uw lichte  
hoge rijk zich richten.
- 4 Christus, stille vaste ster,  
o Gij licht der lichten,  
waarnaar wij van her en der  
onze schreden richten, –  
geef ons moed; / 't is ons goed  
U te zien, getrouwe,  
uw hoog rijk te aanschouwen.

## Zending en Zegen

**Lied:** nr.425 (Dit lied ipv het amen na de zegen)

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

## Collecten:

De **1<sup>e</sup> collecte** is voor de Herberg  
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45



1<sup>e</sup> collecte: Diaconie

De **2<sup>e</sup> collecte** is bestemd voor de Kerk  
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16



2e Collecte: kerk

---

## Bloemen

De bloemen gaan als groet van ons allen naar:  
Mevrouw Hennie de Vries Kok

## Uit de gemeente

In de afgelopen periode zijn overleden:

**Kornelia (Korry) Visser- Tichelaar**, op de leeftijd van 89 jaar

**Marten Clossen**, op de leeftijd van 93 jaar

**Ike van Ommen-Kerstma**, op de leeftijd van 68 jaar

Protestantse Kerk



## **Zomerserie orgelconcerten**

Ook dit jaar is er een serie zomerconcerten in Sneek. Zowel de Martinikerk als de St. Martinus-aan-de-Singel kennen een lange traditie van orgelconcerten op maandagavond. Vorige zomer sloegen deze kerken voor het eerst de handen ineen voor het gezamenlijk organiseren van een zomerserie.

Omdat de Martinikerk wordt verbouwd is het niet mogelijk om daar orgelconcerten te organiseren. In plaats daarvan maken we een tournee langs andere Protestantse kerken: de Oosterkerk, de Zuiderkerk, de Noorderkerk en de Doopsgezinde kerk. Deze concerten zijn een samengaan van verschillende kunstvormen: dans, poëzie en klank.

In de St. Martinus-aan-de-Singel spelen gerenommeerde concertorganisten uit het hele land.

Deze gezamenlijke serie kon tot stand komen door de welwillendheid van de Commissie organisatie concerten Maarschalkerweerd-orgel St. Martinus-aan-de-Singel te Sneek, het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Sneek, en CKS.

**18 juli Noorderkerk/Kunstencentrum Atrium:**

### **Orgel en dans - Bob van der Linde**

**met dansgroepen van het Atrium o.l.v. Jacqueline Veldhuis**

De concerten starten om 20:00 en de toegangsprijs is € 8,00 per persoon. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur.

\_\_\_\_\_ -