

Liturgie voor Zondag 7 augustus 2022, Oosterkerk Sneek, 9.30 uur

Voorganger	: ds.Vijko Top
Organist	: Bob van der Linde
Ouderling van dienst	: Harmien van der Wal
Lector	: Jannie Hofstee
Koster;	: Roelof Dijkstra
Beamer	: Age Meijer
Beeld	: Henk de Vries



Welkom

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en groet

Inleiding op het thema van de viering:

de boodschap van Esther Perel!

Zingen lied 825: 4

Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.

Gebed om ontferming

Zingen lied 215: 1, 3 en 5

1. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't leven vindt, verstand en kracht.
3. Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.
5. Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.

Inleiding op de lezingen

Bijbellezing Genesis 28: 10 – 19a

‘Een visioen van Jacob’

¹⁰Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan.

¹¹Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. ¹²Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhooggaan en afdalen.

¹³Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal Ik aan jou en je nakomelingen geven. ¹⁴Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. ¹⁵Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en Ik zal je naar dit land terugbrengen; Ik zal je niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat Ik je heb beloofd.’

¹⁶Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besepte ik niet.’ ¹⁷Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ ¹⁸De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten. ¹⁹Hij gaf die plaats de naam Betel.

Zingen lied 868: 1 en 2

1.Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.

Kom allen saam,

psalmzing de heilige naam,

loof al wat ademt de Here.

2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.

Hij die u leidt,

zodat uw hart zich verblijdt,

Hij heeft zijn woord u gegeven.

Bijbellezing Genesis 32: 25 – 33 *‘Jacob worstelt met een onbekende’*

²⁵Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. ²⁶Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht.

²⁷Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’

²⁸De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. ²⁹Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’

³⁰Jakob vroeg: ‘Zeg me toch uw naam.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar.

³¹Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en toch is mijn leven gered.’

³²Zodra hij bij Penuel was overgestoken, ging de zon over hem op.

Jakob liep mank. ³³Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet, tot op de dag van vandaag.

Zingen lied 868: 4 en 5

4.Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.

Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.

5.Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.

Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen lied 221: 1, 2 en 3

1.Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Gebed

1 De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

1 De goedens fan de Hear
wurdt de_ierde ta in liet,
om syn geduld sa klear
en godlik wiis belied.

2 Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

2 Gods goedens is te grut
foar inkeld it gelok,
sy is ús treast en skut
it hiele libben troch.

3 Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

3 Sy giet as fruchtber sied
mei yn 'e kâlde grûn
omdat sy net ferlit
dy't dêr it grêfstee fûn.

4 Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

4 Omdat sy net ferjit
dy't godferlitten is:
de wrâld sjongt himelsbreed,
fan nije takomst wis.

5 De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid

5 De stjerren himelheech
binn' taret troch dit sied
as rispers fan de weet
dy't folop goedens bied

Zegen



A - - - - - men. [Liedboek Online](http://LiedboekOnline.nl)

Orgelspel

COLLECTEN

De 1^e collecte is voor de Jeugd PKN

Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45



1^e Collecte: Diaconie

De 2^e collecte is bestemd voor de Kerk

Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16



2^e Collecte: kerk

Protestantse Kerk



Bloemen

De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:

Dhr. **Gerben Hogendorp** Lohmanstraat 10

Na de dienst:

Allen welkom voor een kop koffie of thee



Zomerserie orgelconcerten

Ook dit jaar is er een serie zomerconcerten in Sneek. Zowel de Martinikerk als de St. Martinus-aan-de-Singel kennen een lange traditie van orgelconcerten op maandagavond. Vorige zomer sloegen deze kerken voor het eerst de handen ineen voor het gezamenlijk organiseren van een zomerserie.

Omdat de Martinikerk wordt verbouwd is het niet mogelijk om daar orgelconcerten te organiseren. In plaats daarvan maken we een tournee langs andere Protestantse kerken: de Oosterkerk, de Zuiderkerk, de Noorderkerk en de Doopsgezinde kerk. Deze concerten zijn een samengaan van verschillende kunstvormen: dans, poëzie en klank.

In de St. Martinus-aan-de-Singel spelen gerenommeerde concertorganisten uit het hele land.

Deze gezamenlijke serie kon tot stand komen door de welwillendheid van de Commissie organisatie concerten Maarschalkerweerd-orgel St. Martinus-aan-de-Singel te Sneek, het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Sneek, en CKS.

8 augustus St. Martinus aan-de-Singel: Sneekweekconcert met Pastoor Peter van der Weide, Frits Haaze, Anja Haaze en Bob van der Linde

De concerten starten om 20:00 en de toegangsprijs is € 8,00 per persoon. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur.
