

# Orde van dienst voor zondag 11 september 2022

## Startzondag!

<b>Voorgangers</b>	<b>: ds. Marije Mazereeuw en ds. Fedde Welbedacht</b>
Organist	: Willem Kuipers
Ouderling van dienst	: Elly Eelkema
Lector	: Anique Eppinga
Koster	: Roelof Dijkstra
Beamer	: Age Meijer
Beeld	: Klaas Faber
Met medewerking van	: Annie Dijkstra, Sandra Willemsen, Meinita Bouwers en Henk Boonstra

---



### Welkom

### De kaarsen worden aangestoken

*De gemeente gaat staan*

### Openingslied: Lied 221: 1 en 3

**1**

Zo vriendelijk en veilig als het licht,  
zo als een mantel om mij heen geslagen,  
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,  
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,  
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.  
Wil mij behoeden en op handen dragen.

**3**

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

### Bemoediging en groet

*De gemeente gaat zitten*

### De kinderen in het midden

## Over de viering

### We zingen de geloofsbelijdenis Lied 340b

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde.  
En in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
nedergedaald ter helle,  
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,  
opgevaren ten hemel,  
zittende ter rechterhand Gods,  
des almachtigen Vaders,  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden.  
Ik geloof in de heilige Geest,  
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen,  
vergeving der zonden,  
wederopstanding des vleses  
en een eeuwig leven.  
Amen, amen, amen.

### Gebed om ontferming

#### Gloria: 10.000 redenen (Hemelhoog 617a)

De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag  
overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.

#### **Refrein:**

*Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel,  
prijs nu zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,  
verheerlijk zijn heilige Naam.*

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

#### **Refrein**

En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stukt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

#### **Refrein (2x)**

Verheerlijk zijn heilige naam.  
Verheerlijk zijn heilige naam.

## **Lezing: Mattheus 6: 24-34**

<sup>24</sup>Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. <sup>25</sup>Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? <sup>26</sup>Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? <sup>27</sup>Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? <sup>28</sup>En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. <sup>29</sup>Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. <sup>30</sup>Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? <sup>31</sup>Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – <sup>32</sup>dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. <sup>33</sup>Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

## **Schriftlied: Lied 1005: 1,2,4**

### **1\_NL**

Zoekend naar licht hier in het duister,  
zoeken wij U, waarheid en kracht.  
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,  
schijn in de donkere nacht.  
Christus, ons licht,  
schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht,  
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

### **2\_NL**

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen  
zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
zo wordt uw stem gehoord.  
Christus, ons licht,  
schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht,  
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

### **4\_NL**

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
zoekend naar warmte zijn velen koud.  
Maak ons een huis van levende stenen,  
schuilplaats door U gebouwd.  
Christus, ons licht,  
schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht,  
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

# Verkondiging

**We zingen: *Stil, mijn ziel wees stil* (Hemelhoog 433)**

Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang  
voor de onzekerheid van morgen.  
God omgeeft je steeds; Hij is er bij,  
in je beproevingen en zorgen.

***Refrein:***

God, U bent mijn God  
en ik vertrouw op U en zal niet wankelen.  
Vredevorst vernieuw  
een vaste geest binnen in mij  
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af;  
dwars door het dal zal Hij je leiden.  
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild  
tegen de pijlen van verleiding

***Refrein***

Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los  
de waarheid die je steeds omarmd heeft.  
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht  
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

***Refrein***

Ik rust in U alleen.  
Ik rust in U alleen.

## **Gebeden**

### **Aandacht voor de collectes**

De 1<sup>e</sup> collecte is vanmorgen voor het Steunfonds van het Vakantiebureau.  
Zij verzorgen vakanties voor mensen die vanwege lichamelijke/geestelijke  
beperkingen niet meer op vakantie kunnen.  
Er zijn heel veel vrijwilligers die dit met passie en liefde doen.  
De kosten hiervoor worden door het Steunfonds betaald.  
Voor meer informatie zie de website:[www.martinisneek.nl](http://www.martinisneek.nl)

### **De kinderen komen terug in de kerk**

## Slotlied:Lied 978: 1,2,3

1

Aan U behoort, o Heer der heren,  
de aarde met haar wel en wee,  
de steile bergen, koele meren,  
het vaste land, de onzekere zee.  
Van U getuigen dag en nacht.  
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2

Gij roept het jonge leven wakker,  
een tuin bloeit rond het open graf.  
Er ruisen halmen op de akker  
waar zich het zaad verloren gaf.  
En vele korrels vormen saam  
een kostbaar brood in uwe naam.

3

Gij hebt de bloemen op de velden  
met koninklijke pracht bekleed.  
De zorgeloze vogels melden  
dat Gij uw schepping niet vergeet.  
't Is alles een gelijkenis  
van meer dan aards geheimenis.



A - - - - - men. [Liedboek Online](#)

## Zegen

### COLLECTEN

De 1<sup>e</sup> collecte is voor voor het Steunfonds van het  
Vakantiebureau  
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45



De 2<sup>e</sup> collecte is bestemd voor de Kerk  
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16



## Bloemen

*Wie de bloemen krijgt, dat wordt een verrassing!!!*

---

### Uit de gemeente:

#### **SamenEten**

Dinsdag 20 september bent u van harte uitgenodigd om aan te schuiven bij Samen Eten in de Schutse Oosterkerk.

Aanmelden kan via: Intekenlijst passie markt bij Susan

06 – 29 80 38 96

[sameneten@pknsneek.nl](mailto:sameneten@pknsneek.nl)

Om 17.45 uur openen we de deuren, 18.00 uur begint de maaltijd.

Kosten 5 euro pp.

*Team SamenEten*

Protestantse Kerk

