

# Liturgie voor zondag 25 september 2022 Oosterkerk te Sneek

**Kerkdienst 9.30 uur**

**Voorganger** : ds. **Vijko Top**  
Organist : Bob van der Linde  
Ouderling van dienst : Grietje Bijker  
Lector : Jannie Hofstee  
Koster : Roelof Dijkstra  
Beamer : Keimpe Kloostermen  
Beeld : Roel Nak



---

## Orgelspel

## Welkom en mededelingen

### Aanvangslied 217: 1, 3 en 4

1. De dag gaat open voor het woord des Heren,  
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,  
bron die wij horen als wij tot Hem keren,  
vroeg in de morgen

3. Door U geschapen om uit U te leven;  
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,  
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,  
oorsprong en toekomst

4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen  
ons doen en laten zuiveren en dragen,  
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen  
in onze wereld

## Bemoediging en groet

**Inleiding** op het thema van de viering: **agressie!**

## Gebed om ontferming

### Zingen lied 713: 1, 2 en 3

1. Wij moeten Gode zingen  
halleluja,  
om alle goede dingen  
halleluja,  
al zijn wij vreemdelingen  
in schande en in scha,  
Gij zendt uw zegeningen  
halleluja

2. Hij schenkt de levensadem,  
Hij geeft de levensgeest,  
in schande en in schade  
is Hij nabij geweest,  
aan alwie Hem aanbaden,  
aan ieder die Hem vreest,  
komt Hij, de Heer, te stade,  
de minsten allermeest

3. Al leeft uw volk verschoven  
kyrieleison,  
in 't land van vuur en oven,  
in 't land van Babylon,  
al is de hemel boven  
voor mensen doof en stom,  
nog moeten wij U loven  
met stem en fluit en trom

## Inleiding op de lezing

### Bijbellezing Mattheus 12: 1 – 15

#### Zingen lied 994

1. Voor hen die ons regeren,  
de hoofden van het land,  
bidden wij God de Here  
om ootmoed en verstand,  
dat zij bewaren hecht en recht  
al de getuigenissen,  
die ons zijn aangezegd.
2. De sterken, die bewaken  
de wegen met hun woord:  
dat zij ook zullen dragen  
de zwakken in de poort,  
want hoofd en lichaam zijn in pijn  
en niemand wordt behouden,  
als dié verlaten zijn!
3. Wij bidden ook om vrede,  
de aftocht van geweld:  
Heer, dat wij niet vergeten,  
hoe Gij de namen telt,  
bewaars het land voor overmoed  
en voor het blinde razen,  
de stemmen van het bloed.
4. O God, Gij moet regeren  
tegen het onverstand:  
wij dienen vele heren  
tot schade van het land.  
Gij zijt genade, uw bevel  
doet leven en vergeven,  
o God van Israël!

#### Overdenking

#### Orgelspel

#### Zingen lied 221: 1 en 3

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht  
zoals een mantel om mij heen geslagen  
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht  
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,  
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.  
Wil mij behoeden en op handen dragen.
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw Mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft.  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

#### Gebed

#### Presentatie van World Servants

#### Zingen lied 825: 1, 8 en 9

1. De wereld is van Hem vervuld,  
die 't kennen gaat te boven,  
wiens heerlijkheid ons is verhuld,  
in vonken licht verstoven.  
Geen mensenoog heeft Hem gezien  
wien elk zijn tempel bouwt, in wien  
onwetend wij geloven.
8. God heeft zich zelf ons toegewend:  
een man verscheen op aarde,  
een mens, in wie Hij onherkend  
zich aan ons openbaarde.  
In Hem als in een tempel heeft  
de God gewoond die eeuwig leeft,  
de ongeëvenaarde.
9. Hij die rechtvaardig was en stil  
droeg wat Hem was beschoren,  
die stierf, en zie Hij leeft, - Hij wil  
ook in ons zijn herboren.  
Ons leven is in het geding:  
tot onze val en opstanding  
heeft God Hem uitverkoren.

Zegen

Orgelspel

---

## COLLECTEN

De 1<sup>e</sup> collecte is voor de Diaconie  
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45

Protestantse Kerk



De 2<sup>e</sup> collecte is bestemd voor de Kerk  
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16

---

## Bloemen

De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:  
Fokke van Ommen, de Riepel 4

## Uit de gemeente:

In de afgelopen periode overleden:  
Nynke Koelstra, de Harste 11, op de leeftijd van 55 jaar

\*\*\*\*\*

**Om 16.00 uur is er in deze kerk een Evensong van het Martini Jongens Koor Majeur**  
(alleen de mannen)

\*\*\*\*\*

## Preek in de week

*De klassieke manier om bonen te weken is om ze een nacht in ruim water te laten staan. De bonen nemen rustig vocht op en de volgende dag kun je ze koken.*

Maandagavond 10 oktober worden er geen bonen, maar wordt er weer een preek in de week gezet. U kunt, samen met de predikant, ds. Aukje Westra, in gesprek gaan over de bijbeltekst die de zondag daarop (16 oktober) op het rooster staat. In het kerkblad dat op vrijdag 7 oktober uitkomt vindt u de tekst. Maandagavond 10 oktober om 19.30 uur in de Zuiderkerk in Sneek.

