

# Liturgie voor zondag 30 oktober 2022 Oosterkerk te Sneek

## Kerkdienst 10.00 uur

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Voorganger</b>    | : ds. Vijko Top       |
| Organist             | : Bob van der Linde   |
| Ouderling van dienst | : Harmien van der Wal |
| Lector               | : Annemarie Wever     |
| Koster               | : Roelof Dijkstra     |
| Beamer               | : Keimpe Kloosterman  |
| Beeld                | : Henk de Vries       |



## Orgelspel

## Welkom en mededelingen

## Aansteken van de kaarsen

## Aanvangslied 283: 1 en 3

### 283:1

In de veelheid van geluiden  
in het stormen van de tijd,  
zoeken wij het zachte suizen  
van het woord, dat ons verblijdt.

### 283:3

Want wij mensen op de aarde  
raken van het duister moe.  
Als uw hart ons niet bewaarde  
sliepen wij ten dode toe.

## Bemoediging en groet

## Inleiding op het thema van de viering

## Zingen lied 283: 4 en 5

### 283:4

Laat uw dauw van vrede dalen  
in de voren van de tijd.  
Vat ons samen in de stralen  
van uw goedertierenheid.

### 283:5

Die ons naam voor naam wilt noemen,  
al uw liefde ons besteedt,  
zingend zullen wij U roemen  
en dit huis zingt met ons mee!

## Gebed om ontferming

## Zingen lied 655: 1, 2 en 3

### 655:1

Zing voor de Heer een nieuw gezang!  
Hij laaft u heel uw leven lang  
met water uit de harde steen.  
Het is vol wonderen om u heen.

### 655:2

Hij gaat u voor in wolk en vuur,  
gunt aan uw leven rust en duur  
en geeft het zin en samenhang.  
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

**655:3** Een lied van uw verwondering  
dat nóg uw naam niet onderging,  
maar weer opnieuw geboren is  
uit water en uit duisternis.

## Inleiding op de lezingen

### Bijbellezing Matteus 9: 1 – 13

#### Zingen lied 534

1. Hij die de blinden weer liet zien,  
hun ogen kleur liet ondervinden  
is zelf het licht dat ruimte geeft:  
ons levenslicht, de Zoon van God.
2. Hij die de lammen lopen liet  
hun dode krachten deed ontvlammen  
is zelf de weg tot waar geluk:  
ons levenspad, de Zoon van God.
3. Hij die de armen voedsel gaf  
met overdaad hen kwam verwarmen  
is zelf het brood dat honger stilt:  
ons levensbrood, de Zoon van God.
4. Hij die de doven horen deed  
hun eigen oren deed geloven  
is zelf het woord dat waarheid spreekt:  
het levend woord, de Zoon van God.

## Overdenking,

afgesloten met Bruce Springsteen's 'City of Ruins' via de beamer. Live in Barcelona.

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=CapO4lucqH4>

**Tekst van het lied en uitleg: zie laatste pagina's**

## Orgelspel

#### Zingen: lied 713: 1, 2 en 5

1. Wij moeten Gode zingen  
halleluja,  
om alle goede dingen  
halleluja,  
al zijn wij vreemdelingen  
in schande en in scha,  
Gij zendt uw zegeningen  
halleluja.
2. Hij schenkt de levensadem,  
Hij geeft de levensgeest,  
in schande en in schade  
is Hij nabij geweest,  
aan alwie Hem aanbaden,  
aan ieder die Hem vreest,  
komt Hij, de Heer, te stade,  
de minsten allermeest.
5. Wij moeten Gode zingen  
halleluja,  
de Heer van alle dingen  
die leeft in gloria,  
met alle stervelingen,  
niets komt zijn eer te na,  
wij moeten Gode zingen  
halleluja.

## Gebed

### Zingen lied 659: 1, 4, 5 en 6

#### 659:1

Kondig het jubelend aan,  
laat het de windstreken horen,  
doe het de aarde verstaan:  
God heeft ons wedergeboren!

#### 659:5

Overvloed, overvloed Gods,  
sprengen van water en leven,  
bloed uit de flank van de rots,  
water en bloed om het even;

#### 659:4

Wandelend in de woestijn  
hebben wij water gevonden  
springende als een fontein,  
bronnen geslagen als wonden.

#### 659:6

daaruit ontspringt ons bestaan,  
zo zijn wij wedergeboren!  
Kondig het jubelend aan,  
laat heel de wereld het horen!

## Zegen

## Gezongen Amen

## Orgelspel

Protestantse Kerk



## COLLECTEN

De 1<sup>e</sup> collecte is voor **de Herberg**  
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45



De 2<sup>e</sup> collecte is bestemd voor de **Kerk**  
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16



## Bloemen

*De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:*

**Mevr. G. Boersma – Gorter** Frittemaleane 4/027

## Uit de gemeente

In de afgelopen periode zijn overleden:

**Hendrik (Henk) van der Kamp**, Kerkhoflaan 1A-203, op de leeftijd van 85 jaar

**Cornelis (Cees) Bokke Algra**, Maria Louisestraat 7/034, op de leeftijd van 80 jaar

## Inzamelingsactie Voedselbank: Deel je voedsel

Ook op zondag 6 november 2022 houdt de Diaconie haar jaarlijkse inzamelingsactie voor de Voedselbank Sneek -Wymbritseradiel.

Meer informatie lees ons artikel in het komende kerkblad

PS van 28 oktober.

*Het College van Diakenen.*

## City of ruins – Bruce Springsteen

|  |  |
|--|--|
| There's a blood red circle<br>On the cold dark ground<br>And the rain is falling down<br>The church doors blown open<br>I can hear the organ's song<br>But the congregation's gone<br>My city of ruins   | Bloed, met een getekende cirkel er omheen<br>op de koude, donkere grond<br>het regent<br>de kerkdeuren zijn met geweld opengegooid<br>ik kan zo het orgel nog horen spelen<br>maar er zijn geen gelovigen meer<br>Mijn stad van ruïnes   |
| Now the sweet veils of mercy<br>Drift through the evening trees<br>Young men on the corner<br>Like scattered leaves<br>The boarded up windows<br>The hustlers and thieves<br>While my brother's down on his knees<br>My city of ruins<br>Come on rise up!  | wat rest zijn zoete herinneringen die als slierten<br>tussen de donkere bomen waaien<br>jonge mannen op een straathoek<br>als opgejaagde herfstbladeren<br>de vergrendelde ramen<br>de dealers en dieven<br>terwijl mijn broeder knielt<br>Mijn stad is een ruïne, maar...<br>sta op!        |
| Now there's tears on the pillow<br>Darling where we slept<br>And you took my heart when you left<br>Without your sweet kiss<br>My soul is lost, my friend<br>Now tell me how do I begin again?<br>My city's in ruins   | Nu, tranen op een kussen<br>lieveling, daar waar wij samen sliepen<br>jij nam mijn hart mee toen je wegging<br>zonder mij een zoete kus te gunnen<br>mijn ziel is verloren, mijn vriend,<br>vertel me: hoe moet ik overnieuw beginnen?<br>want mijn stad ligt in puin                        |
| Now with these hands<br>I pray lord, with these hands<br>For the strength lord, with these hands<br>For the faith lord, with these hands<br>I pray lord, with these hands<br>For the strength lord, with these hands<br>For the faith lord, with these hands<br>Come on rise up!<br>Come on rise up! | daarom bid ik met deze handen<br>Ik bid tot U, God, met deze handen<br>om kracht, met deze handen<br>om geloof/ vertrouwen, met deze handen<br>ik bid, o God, met deze handen<br>om kracht, met deze handen<br>om geloof / vertrouwen, met deze handen<br>Kom op! Sta op!<br>Kom op! Sta op! |

---

### City of Ruins – toelichting

#### ***En toen kwam 11 september 2001.***

Bruce Springsteen woont in Monmouth, een gemeente in New Jersey, waar 158 doden vielen. Hij reed door de straten en iemand schreeuwde: we hebben je nodig!  
Er kwam op 21 september een benefiet-concert voor alle slachtoffers. Door alle Amerikaanse zenders uitgezonden en in 200 landen.

Bruce Springsteen moest beginnen. Hij zong 'My city of ruins', ooit geschreven voor het vervallen Asbury Parks. Zijn geboortestad. Maar het was ook van toepassing op New York.

Bruce Springsteen beschrijft de chaos en verwoesting. Maar vanuit elke steen, onder elke stoeptegels klinkt de kreet 'Come on, Rise Up!'.

Alles en iedereen moet zich inzetten om de stad te herbouwen en de mensen bij te staan die hun geliefden hebben verloren en letterlijk in diep gat zwart gat kijken.

Opstaan is hard werken: fysiek en emotioneel. Het is, soms tegen beter weten in, vertrouwen, samenwerken en geloven in de transformerende krachten van het leven en in de transcendente krachten van God.

Ga door met de worsteling en geef niet op.