

# Liturgie voor de dienst van zondag 6 november 2022

## Oosterkerk Sneek

*waarin Evelien Visser afscheid neemt als jeugdouderling  
en Laurens Horjus in het ambt van jeugdouderling zal worden bevestigd*

### Kerkdienst 10.00 uur

<b>Voorganger</b>	<b>: ds. Marije Mazereeuw</b>
Organist	: Jan Willem Obbink
Ouderling van dienst	: Dora Wind
Lector	: Henk Kouwenhoven
Koster	: Roelof Dijkstra
Beamer	: Keimpe Kloosterman
Beeld	: Roel Nak
<b>Pianist</b>	<b>: Esther Bouwers</b>
<b>Zang</b>	<b>: Saskia Obbink en Annemarie Veldhuizen</b>



### Van binnen naar buiten

#### Welkom

#### De kaarsen worden aangestoken

*De gemeente gaat staan*

#### Openingslied: *Loof God, loof Hem overal* (Psalm 150)

##### 150:1

Loof God, loof Hem overal.  
Loof de Koning van 't heelal  
om zijn wonderbare macht,  
om de heerlijkheid en kracht  
van zijn naam en eeuwig wezen.  
Loof de daden, groot en goed,  
die Hij triomferend doet.  
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

##### 150:2

Hef, bazuin, uw gouden stem,  
harp en fluit, verheerlijk Hem!  
Citer, cimbél, tamboerijn,  
laat uw maat de maatslag zijn  
van Gods ongemeten wezen,  
opdat zinge al wat leeft,  
juiche al wat adem heeft  
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

#### Bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp en onze verwachting is in de Naam van God.  
Allen: God die alles gemaakt heeft, laat niet los wat eens begon.  
Voorganger: Genade en vrede, voor u en voor jou.  
Allen: Van de Eeuwige die ons verwelkomt,  
Voorganger: van Jezus Christus, onze Heer,  
Allen: door de heilige Geest die ons met elkaar verbindt.  
**Amen.**

*De gemeente gaat zitten*

## **De kinderen in het midden**

### **Over de viering**

#### **Kyrie**

**Gloria:** *Grote God, wij loven U* (Lied 413: 1 en 2)

#### **413:1**

Grote God, wij loven U,  
Heer, o sterkste aller sterken!  
Heel de wereld buigt voor U  
en bewondert uwe werken.  
Die Gij waart te allen tijd,  
blijft Gij ook in eeuwigheid.

#### **413:2**

Alles wat U prijzen kan,  
U, de Eeuwige, ongeziene,  
looft uw liefde en zingt ervan.  
Alle engelen, die U dienen,  
roepen U nooit lovensmoe:  
'Heilig, heilig, heilig' toe!

## **Afscheid en bevestiging**

### **Afscheid van Evelien Visser als jeugdouderling**

### **Bevestiging van Laurens Horjus in het ambt van jeugdouderling**

#### **Gebed**

#### **Gelofte**

#### **Zegen**

*De gemeente gaat staan*

### **Vraag aan de gemeente**

#### **Gemeente,**

Laurens Horjus is bevestigd in het ambt van jeugdouderling.

Beloofst u hem te aanvaarden en te steunen, hem te omringen met uw meeleven en hem te dragen in uw gebeden?

Wat is daarop uw antwoord?

**Gemeente: Ja, dat beloven wij**

*De gemeente gaat zitten*

Danklied: 10.000 redenen (Hemelhoog 617a)



1. De zon komt op, maakt de mor-gen wak-ker;  
mijn dag be - gint met een lied voor U.  
Heer wat er ook ge - beurt  
en wat mij mag o - ver - ko - men,  
laat mij nog zin-gen als de a-vond valt.

Refrein:



Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel,  
prijs nu zijn hei - li - ge naam.  
Met meer pas - sie dan ooit; o mijn ziel,  
ver - heer-lijk zijn hei-li-ge naam.

2.  
Heer, vol geduld toont U ons liefde.  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.  
(Refrein)

3.  
En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stekt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.  
(Refrein)

## De heilige Schrift

**Lezing:** Jozua 1: 1-9

**We luisteren naar:** *You say* (Lauren Daigle)  
uitgevoerd door Saskia, Annemarie en Esther)

I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough.  
Every single lie that tells me I will never measure up.  
Am I more than just the sum of every high and every low?  
Remind me once again just who I am because I need to know.

*Ik blijf vechten in mijn hoofd tegen de woorden: Jij bent niet genoeg.  
Elke leugen die mij zegt: Jij zult nooit genoeg zijn. Nooit.  
De optelsom van goed en fout: ben ik niet wat meer dan dat?  
Herinner mij aan wie ik ben, ik heb dat nodig, steeds opnieuw.*

*Refrein:*

You say I am loved when I can't feel a thing.  
You say I am strong when I think I am weak.  
And You say I am held when I am falling short.  
And when I don't belong, oh You say I am Yours.

*U zegt: Ik hou van jou, als ik echt niets voel.  
U zegt dat ik sterk ben, als ik mij niet zo voel.  
En U zegt: Ik houd je vast, als ik denk: Ik schiet te kort.  
En als ik mij niet thuisvoel, zegt U: jij bent van Mij.*

And I believe, oh I believe,  
what You say of me.  
I believe.

*En ik geloof, o ik geloof,  
wat U zegt van mij.  
Ik geloof.*

The only thing that matters now is everything You think of me.  
In You I find my worth, in You I find my identity.

*Het enige dat er toe doet, is alles wat U denkt van mij.  
In U vind ik mijn waarde, in u vind ik mijn identiteit.*

**Refrein**

Taking all I have and now I'm laying it at your feet.  
You have every failure, God, You have every victory.

*Alles wat ik heb en ben, ik leg het voor Uw voeten neer.  
U heeft elke mislukking, God, U heeft elke overwinning.*

## Refrein

And I believe, oh I believe,  
what You say to me.  
I believe.

En ik geloof, o ik geloof,  
wat U zegt tot mij.  
Ik geloof.

## Verkondiging

We zingen: *Ik zal er zijn* (Sela – Hemelhoog 460: 1 en 2)



1. Hoe won-der-lijk mooi is uw eeu-wi-ge Naam.  
Ver - bor - gen aan - we - zig deelt U mijn be - staan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kost - baar ge - heim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

## Refrein:



'Ik ben die Ik ben' is uw eeu - wi - ge naam.  
On - noem - baar aan - we - zig deelt U mijn be - staan.  
Hoe a - dem - be - ne - mend, ont - roe - rend dicht - bij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

## Refrein

De kinderen komen terug in de kerk

## Gebeden en Gaven

- **Aandacht voor de collectes**
- **Gebeden**, besloten met het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader

## Van binnen naar buiten

**Slotlied:** *Zegen ons, Algoede* (415)

### 415:1

Zegen ons, Algoede,  
neem ons in uw hoede  
en verhef uw aangezicht  
over ons en geef ons licht.

### 415:2

Stort, op onze bede,  
in ons hart uw vrede,  
en vervul ons met de kracht  
van uw Geest bij dag en nacht.



### 415:3

Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer!

## Zegen

## Gezongen Amen

---

## Collecten

De 1<sup>e</sup> *collecte* is voor de **Diaconie**  
Collectedoel: **ouderen in de knel**  
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45



De 2<sup>e</sup> *collecte* is bestemd voor de **Kerk**  
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16



## Bloemen

De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar:  
Familie Ottens Oosterom 56

### Uit de gemeente

In de afgelopen periode is overleden:  
**Gerrit Mulder**, Frittemaleane 5/034,  
op de leeftijd van 89 jaar

## SamenEten

Dinsdag 15 november bent u van harte uitgenodigd om aan te schuiven bij SamenEten in de Schutse Oosterkerk.

Aanmelden kan via:

[sameneten@pknsneek.nl](mailto:sameneten@pknsneek.nl) 06 – 22 92 58 86

Om 17.45 uur openen we de deuren, 18.00 uur begint de maaltijd.

Kosten 5 euro pp. In de PS vroegen hulp bij het maken van de toetjes. De extra handen hebben zich gemeld en we laten ons graag verrassen waarmee de glaasjes worden gevuld.

Komt u ook ?

*Team SamenEten*

Protestantse Kerk

