

Liturgie kerkdienst 13 november Oosterkerk te Sneek

Kerkdienst 10.00 uur

Voorganger	: ds.Aukje Westra
Organist / Pianist	: Jan Willem Obbink
m.m.v.	: "Signalen" o.l.v. Erwin de Ruijter
Ouderling van dienst	: Grietje Bijker
Lector	: Tjeerd Ligthart
Koster	: Roelof Dijkstra
Beamer	: Klaas Faber
Beeld	: Roel Nak



Signalen loopt voor de kerkenraad uit het podium op

Signalen zingt *Church on fire*

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Zingen Psalm 146a: 1, 4

1 Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, heft uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

4. Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.

Bemoediging en groet

Gesprek met de kinderen

Zingen Lied 224

224:1

Elke dag vertelt over God de Heer,
alle nachten fluisteren tot zijn eer,
heel de hemel zegt dat Hij groot is en goed,
heel de aarde juicht over al wat Hij doet,
alles is zo mooi, dat ik zingen moet.

Inleiding op het thema van de dienst

Signalen zingt *In your arms*

Gebed om ontferming

Zingen Lied 991: 1, 4, 5, 8

991:1

De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

991:4

Het onderste komt boven,
de torens vallen om,
het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.

991:5

Wie later is geboren
komt eerder aan de tijd,
wie lager thuisbehoren
gaan hogerop vrijuit.

991:8

De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!
Kies dan de goede plaatsen
en geef uw hart aan God.

Inleiding op de Schriftlezing

Signalen zingt *In His love*

Schriftlezing Psalm 57

Van David, een stil gebed, toen hij voor Saul was gevlucht in een spelonk.

Begenadig mij, Machtige, begenadig mij,
ja bij jou is mijn leven geborgen.
In de schaduw van uw vleugels zal ik mij bergen,
tot het doodsgevaar is geweken.

Ik roep tot de Machtige, de Opperste,
tot de Machtige die het voleindt voor mij:
ontbieden zal hij vanuit de hemel en mij bevrijden
wie mij bedreigt wordt smadelijk verjaagd.
Ja, God stuurt mij zijn liefde en trouw.

Tussen leeuwen moet ik liggen,
tussen dieren die mensen verslinden,
hun tanden zijn speren en pijlen,
hun tong is een geslepen zwaard.

Verhef je boven de hemelen, Machtige,
boven alle aarde jouw waardigheid!

Ze hadden een net op mijn weg gespannen,
mijn voeten raakten erin verstrikt,
ze hadden voor mij een kuil gegraven,
maar vielen er zelf in.

Stevig is mijn hart, Machtige,
stevig is mijn hart,
zingen wil ik en harpspelen:
rijs op, mijn waardigheid, rijs op
met harp en lier,
ik wil het morgenrood wekken.
Erkennen zal ik jou in de samenleving, mijn Meester,
Over jou zingen voor alle volken:
hemelhoog is jouw genegenheid
tot aan de wolken reikt jouw trouw.

Verhef je boven de hemelen, Machtige,
boven alle aarde jouw waardigheid!

Signalen en gemeente zingen Lied 249: 1, 2, 3

249 refrein

*All night, all day,
angels watchin' over me, my Lord.
All night, all day,
angels watchin' over me.*

249:1

Day is dyin' in the west,
angels watchin' over me, my Lord.
Sleep, my child, and take your rest,
angels watchin' over me.

refrein

249:2

Now I lay me down to sleep,
angels watchin' over me, my Lord.
Pray the Lord my soul to keep,
angels watchin' over me.

refrein

249:3

If I die before I wake,
angels watchin' over me, my Lord.
Pray the Lord my soul to take,
angels watchin' over me.

refrein

Overdenking

Signalen en gemeente zingen *Kumbaya*

1. Kumbaya my Lord, kumbaya
Kumbaya my Lord, kumbaya
Kumbaya my Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya
2. Someone's singing Lord, kumbaya
Someone's singing Lord, kumbaya
Someone's singing Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbayah
3. Someone's crying Lord, kumbaya
Someone's crying Lord, kumbaya
Someone's crying Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya
4. Someone's praying Lord, kumbaya
Someone's praying Lord, kumbaya
Someone's praying Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya

Gebeden

Signalen zingt *Kumbayah*

Dankwoord door de voorzitter van de kerkenraad

Kinderen komen terug

Zingen Lied 657: 1, 3 - **Fan Jo ha wy ûntfongen**

- 1 Fan Jo ha wy ûntfongen
– sa hawwe Jo ús tocht –
de jefte om te sjongen
fan wat jo leafde docht:
de iene minske_is de_oare
ornearre as geskink,
sadat yn ús akkoarden
ús tank oan Jo wjerklint.
- 3 It tsjuster kin ferblikke
troch psalmen yn 'e nacht.
De muorren kinne falle:
sjong dan út alle macht!
God, lit ek yn ús dagen
de himelhege sang
ús heine en ús drage
ús leave libben lang.

Zegen



Collecten

De 1^e collecte is voor de **Diacinie**
Collectedoel: Mercy Ships
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45



De 2^e collecte is bestemd voor de **Kerk**
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16



Bloemen

De bloemen gaan als groet van ons allen naar:
Marietje Eringa- Bleeker Fiifgeawei 12 Offingawier

Uit de gemeente

In de afgelopen periode zijn overleden:

Pieter Haijtema, Dr. Willem Dreesstraat 5, op de leeftijd van 84 jaar
Elizabeth Laanstra- Tabak, Frittemaleane 5/030, op de leeftijd van 92 jaar

Bij de collecte's

MERCY SHIPS

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elke patiënt, brengen ze die droom in vervulling.

De ZWO commissie