

**Liturgie voor zondag 27 november 2022,
eerste zondag van Advent.
Oosterkerk Sneek**



Orgelspel

Ouderling doet welkom en mededelingen

Kinderen worden naar voren geroepen om Adventskaars aan te steken en gedichtje te lezen

Zingen: Projectlied, Lied 461: 1
(iedere zondag een vers erbij.)

461:1

Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen
totdat Hij komt!

Gesprek met de kinderen. We gaan met hen uitpakken.

Kinderen gaan naar de kindernevendienst, ondertussen speelt het orgel en ..

....zingen we lied 280: 1, 2 en 3

280:1

De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

280:2

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

280:3

dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Kyriegebed**Zingen lied 442****442:1**

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

442:2

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Bijbellezing uit Jesaja 6: 1 – 13 *'De roeping van Jesaja'*

Zingen lied 479: 1 - 4**479:1**

Een lied weerklinkt in deze nacht,
ons ooit door engelen gebracht.
Een lied weerklinkt in deze nacht,
ons ooit door engelen gebracht.
Vreugdevol nieuws, want hier is hij:
de vorst van Gods barmhartigheid!

479:2

Niet langer drukt ons droefheid neer:
wij vinden vreugde in de Heer.
Niet langer drukt ons droefheid neer:
wij vinden vreugde in de Heer.
Hij heeft ons van de nacht bevrijd,
schept ons een dag vol zaligheid.

479:3

Nu wijkt de zonde voor zijn licht.
Ons leven wordt weer opgericht.
Nu wijkt de zonde voor zijn licht.
Ons leven wordt weer opgericht.
Stem, mensen, met de engelen in,
aanschouw de Zoon, dit nieuw begin!

479:4

Hij doet de duisternis teniet.
En engelen zingen ons dit lied.
Hij doet de duisternis teniet.
En engelen zingen ons dit lied:
glorie aan God, want vrede is
nu hartslag der geschiedenis.

Overdenking**Orgelspel****Zingen lied 280: 4, 5 en 6****280:4**

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

280:5

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

280:6

Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

Diaken kondigt de (uitgangs-)collecte aan**Inleiding op het Avondmaal****Twee diakenen nemen plaats aan de tafel****Tafelgebed****Zingen lied 283: 1, 3 en 4****283:1**

In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

283:3

Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

283:4

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Nodiging

Diakenen en predikant nemen van het brood en de wijn.

Brood en wijn worden gedeeld

We bidden samen het ‘Onze Vader’

Zingen lied 418: 1, 2 en 3

418:1

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geweest.

418:2

Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

418:3

Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

Zegen, afsluiten met een gezongen ‘Amen’

Orgelspel

Zondagsbrief Oosterkerk Sneek

Inleveren kopij vóór a.s. donderdag 9.00 uur
Bij: Durk Dam d.dam@planet.nl

Protestantse Kerk



Zondag 27 november 2022 H.A.
Kerkdienst 10.00 uur

Voorganger	: ds.Vijko Top
Organist / Pianist	: Bob van der Linde
Ouderling van dienst	: Elly Eelkema
Lector	: Jan van der Bunt
Koster	: Roelof Dijkstra
Beamer	: Eeltje Fokkema
Beeld	: Willem Bultsma

De 1^e collecte is voor KIA project
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45

De 2^e collecte is bestemd voor de Kerk
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16



Bloemen

De bloemen gaan als groet van ons allen naar onze predikant:
ds.Aukje Westra

Uit de gemeente

In de afgelopen periode zijn overleden:
Hermina van de Wetering, Frittemaleane 4/032

op de leeftijd van 88 jaar

Hendrik Gerard Evertse, Westhemstraat 36

op de leeftijd van 84 jaar

Geeuwke Jacob van Dam, Pier Heemstrastraat 50/201

op de leeftijd van 86 jaar

EVENSONG 27 NOVEMBER

Traditiegetrouw brengt het Martini-koor Sneek op zondag 27 november om 16:00 uur een Evensong in de Oosterkerk, met als voorganger ds. Marije Mazereeuw.

Ter voorbereiding op het Kerstfeest wordt deze viering een "Festival of Nine Lessons and Carols". Het kerstverhaal wordt in negen klassieke episodes verteld (verhalen die in de dagen tussen de derde Adventszondag en Kerstmis standaard worden gelezen) en omlijst met Engelse Carols. Organist hierbij is Jochum Schuurman.

BRUCE SPRINGSTEEN EVENTS IN DE ZUIDERKERK

Op zondagavond 27 november worden songs uitgevoerd in de Zuiderkerk in Sneek. Maar met een stevig geluidsvolume. Niet snoeihard, maar wel luider dan in Tirns. Aanvang 19.30 uur. Einde concert plm. 20.45 uur.

Bij de uit-gang kan een gift gegeven worden, maar is niet verplicht.