



**Orde van dienst voor de viering op Oudejaarsavond
31 december 2022, 19.30, Oosterkerk**

Voorganger	: Marije Mazereeuw
Organist	: Bob van der Linde
Ouderling van dienst	: Bernard Zijda
Lector	: Dick Kits
Koster	: Jennie van Breda
Beamer	: Klaas Faber
Beeld	: Henk de Vries
Met medewerking van	: Annemarie Veldhuizen (liedje van het jaar)
en Sylvia Zijlstra (soliste)	

Welkom

Aansteken van de kaarsen

De gemeente gaat staan

Openingslied: Lied 90a: 1,2,3

90a:1

O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

90a:2

De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.

90a:3

Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

Bemoediging en groet

De gemeente gaat zitten

Gebed

We luisteren naar: *Das alte Jahr vergangen ist* – Bach

Het liedje van het jaar van Annemarie Veldhuizen

We luisteren naar: *Ik hou van mij* – Tabitha

Ik hou van mij
Hoor je nooit zingen
Ik hou van mij
Wordt nooit gezegd
Maar ik hou van mij
Ga ik toch zingen
Want ik hou van mij
Van mij alleen
En ik meen het echt

Ik hou van mij
Want ik ben te vertrouwen
Ik hou van mij
Van mij kan ik op aan
Ik hou van mij
Op mij kan ik tenminste bouwen
Ik hou van mij
En ik laat mij nooit meer gaan

Ik blijf bij mij
En niet voor even
Ik blijf bij mij
Voor eeuwig en altijd
Ben zelfs bereid
M'n leven voor mezelf te geven
Ik blijf bij mij
Totdat de dood mij scheidt

Ik hou van jou
Zeg ik soms ook wel
Ik hou van jou, schat
En ik meen het echt
Maar ik hou van jou zeg ik
Alleen maar voor de spiegel
Zo komt ik hou van jou
Weer bij mezelf terecht

Ik hou van mij, van mij en van geen ander
Want ik ben verreweg de leukste die ik ken
Ik hoef mezelf zo nodig voor mij niet te veranderen
Ik hou van mij, gewoon zoals ik ben

Want ik hou van jou
Betekent meestal
Schat hier heb je m'n problemen, los maar op
Ik leef in een hel
En verwacht van jou de hemel
Ja, jij geeft de hel weg
Dankjewel zeg, rot lekker op

Want ik hou van jou
Is niet de sleutel tot een ander
Maar ik hou van mij
Al klinkt het bot en slecht
Want wie van zichzelf houdt
Die geeft pas echt iets kostbaars
Als hij ik hou van jou
Tegen een ander zegt

We luisteren naar Lucas 24: 13-29

We zingen: Lied 259: 1 Sylvia, 2 allen, 3 Sylvia, 4 allen

259:1

Zend ons een engel in de nacht
als alles ons een raadsel is,
als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis.

259:2

Zend ons een engel ieder uur
dat ons ontvoert van U vandaan,
wanneer wij voor de blinde muur
van uw geheime plannen staan.

259:3

Zend ons een engel met uw licht
in onze slaap, de metgezel
die troost brengt met het vergezicht
van God met ons, Emmanuel.

259:4

Zend ons in hem de zekerheid
dat U ons zelf bezoeken zult
en bij ons wonen in uw tijd,
en leer ons wachten met geduld.

We luisteren naar het verhaal van Sint Sylvester

We zingen: Psalm 68:7

God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Meditatie

We zingen: Lied 511: 1 en 2 *Sylvia* 5 en 7 allen

511:1 *Sylvia*

*Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.*

511:2 *Sylvia*

*Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.*

511:5 allen

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

511:7 allen

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Gebeden

We zingen: Lied 248: 1 allen, 2 mannen, 3 vrouwen, 4 allen

248:1 allen

De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

248:2 mannen

Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

248:3 vrouwen

Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

248:4 allen

Voorwaar de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

Zegen

Gezongen 'Amen'

Orgelspel

Allen een goede jaarwisseling

