

Liturgie voor zondag 19 februari Oosterkerk te Sneek

Voorganger : ds.M.van Blanken
Organist : Bob van der Linde
Ouderling van dienst : Bernard Zijda
Lector : Gerrit Bloem
Koster: : Roelof Dijkstra
Beamer : Age Meijer
Beeld : Roel Nak



Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Zingen lied 791

791:1

Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

791:2

Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

791:3

Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

791:4

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

791:5

Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

791:6

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Bemoediging en groet

Kyrielied: lied 463: 1, 2, 6, 7 en 8

463:1

Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?

463:6

Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!

463:2

Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!

463:7

Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

463:8

Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!

Gebed

Bijbellezing: Exodus 22: 20-26

²⁰Vreemdelingen mag je niet uitbuiten of onderdrukken, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. ²¹Weduwen en wezen mag je evenmin uitbuiten. ²²Doe je dat toch en smeken zij Mij om hulp, dan zal Ik zeker naar hen luisteren: ²³Ik zal in woede ontsteken en ieder van jullie doden, en dan zullen jullie eigen vrouwen weduwe worden en jullie kinderen wees. ²⁴Als je geld leent aan iemand van mijn volk die armoede lijdt, gedraag je dan niet als een geldschieter en vraag geen rente van hem. ²⁵Als je iemands mantel als onderpand neemt, moet je die voor zonsondergang aan hem teruggeven, ²⁶want hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken. Waarmee moet hij zijn lichaam anders beschermen als hij gaat slapen? Als hij Mij om hulp smeekt, zal Ik naar hem luisteren, want Ik ben een genadige God.

Zingen, lied 995

995:1

O Vader, trek het lot u aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.

995:2

O Vader, trek het leed u aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood, –
doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

Bijbellezing: Matteüs 5: 33-48

³³Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen valse eed af en houd je aan de eden die je voor de Heer gezworen hebt.” ³⁴Dit zeg Ik daarover: zweer helemaal niet, noch bij de hemel, want dat is de troon van God, ³⁵noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning; ³⁶zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. ³⁷Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.

³⁸Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” ³⁹Dit zeg Ik daarover: verzet je niet tegen wie kwaad doet, maar keer degene die je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe. ⁴⁰Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. ⁴¹En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. ⁴²Als iemand iets van je vraagt, geef het hem, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen.

⁴³Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” ⁴⁴Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; ⁴⁵alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. ⁴⁶Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? ⁴⁷En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? ⁴⁸Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Lied 974: 1, 3 en 4

1. Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

3. Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is

4. Zeg toch het goede aan,
ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw
nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet
zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft
eenzaamheid afgedaan.

Overdenking

Orgelspel

Lied 993

993:1

Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

993:2

wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

993:3

't Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;

993:7

Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

993:4

om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

993:5

Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte –
alles zegent Hem,

993:6

want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

Gebeden

Lied 793

793:1

Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

793:2

Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

793:3

Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.

Zegen

Gezongen Amen

COLLECTEN

De **1^e collecte** is voor de **Kledingbus SWF**
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45



De **2^e collecte** is bestemd voor de **Kerk**
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16



Bloemen

De bloemen gaan als groet van ons allen naar:
Mevr. J.Feenstra-Dijkstra,
Eesterzijlstraat 19

Uit de gemeente

In de afgelopen periode is overleden:
Johanna Albertina Vlietstra – Prins, Jachthavenstraat 28/211,
op de leeftijd van 87 jaar

Aswoensdag

Woensdag 22 februari is er een viering rond as woensdag in de Oosterkerk met de predikanten

Fedde Welbedacht en Marije Mazereeuw

Aanvang: 19.30 uur

Sobere maaltijd

Woensdag 22 februari maken we een lekkere, voedzame “sobere” maaltijd waarbij u van harte bent uitgenodigd. Na de maaltijd kunt u deelnemen aan de viering van het begin van de 40dagen tijd, echter iedereen is vrij om te gaan.

Woensdag 22 februari 2023

Schutse Oosterkerk

Aanmelden kan via:

sameneten@pknsneek.nl

06 - 22 92 58 86

Ontvangst vanaf 17.45 uur en om 18 uur gaan we aan tafel.

Vrijwillige bijdrage voor de kosten.

Team SamenEten

Protestantse Kerk

