

## Witte Donderdag 6 april 2023

*De avond van Witte Donderdag is het begin van de drie dagen van Pasen. Het is de nacht van de overlevering. Dat woord heeft een dubbele betekenis: overlevering van Jezus in handen van de overpriesters. Het is ook de overlevering van de maaltijd aan ons, zoals Jezus die vierde met zijn leerlingen. We worden geroepen om elkaars lichaam en bloed te zijn en voor elkaar te doen als Hij: Ik zal er zijn, bij jou.*

---

### Orgelspel

#### De kaarsen worden aangestoken

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de HEER  
**Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.**  
 Voorganger : God, wees ons genadig en zegen ons.  
**Allen : laat uw aanschijn over ons lichten**  
 Voorganger : opdat men op aarde uw weg kent  
**Allen : onder alle volken uw heil**  
 Voorganger : Amen.

#### Psalmgebed:

**Lezen** : Psalm 67: 2-3

#### Samenzang : Psalm 67: 2

#### 67:2

De volken zullen U belijden,  
 o God, U loven al tezaam!  
 De landen zullen zich verblijden  
 en juichen over uwe naam.  
 Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten  
 in gerechtigheid,  
 volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde,  
 die Gij veilig leidt.

#### Gebed

**Lied** 'Gedenken wij dankbaar de daden des Heren'  
(Tussentijds 157)

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,  
zijn leven, zijn dood en verrijzenis,  
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren  
die onze God en leidsman ten leven is.

Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,  
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.  
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen  
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.

Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,  
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd,  
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,  
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.

Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam.  
als graan in de aarde gestorven zijt,  
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,  
Van harte maak tot wederdienst ons bereid.

**Lezing:** Exodus 12: 1-11

**Lied** Psalm 81: 1, 5, 8

81:1  
Jubel God ter eer,  
Hij is onze sterkte!  
Juich voor Israëls Heer,  
stem en tegenstem  
springen op voor Hem  
die ons heil bewerkte.

81:5  
Onder lasten zwaar  
was gij haast bezwaken.  
Groot was het gevaar –  
Ik vergat u niet,  
in het doodsgebied  
gaf Ik taal en teken.

81:8  
Ik ben Hij-die-is:  
God wil Ik u wezen.  
Uit de duisternis  
van de slavernij  
maakte Ik u vrij:  
hebt gij nog te vrezen?

**Lezing: Johannes 13: 1-15****Lied 569**

569:1

Toen Jezus wist: nu is gekomen  
het uur om door de nacht te gaan,  
heeft Hij een linnen doek genomen  
en water in een schaal gedaan.

569:2

Hij gaf ons zwijgende een teken  
en kwam ons voet voor voet nabij,  
Hij deed het water van zich spreken,  
het stort zich uit en reinigt mij.

569:3

Zo is de Heer een knecht geworden  
en tot de bodem toe gegaan  
om ons met ootmoed te omgorden,  
Hij doet ons zijn geringheid aan.

569:4

Heer van mijn hart, U bent gekomen  
de nacht door naar uw grote dag,  
ik heb in eenvoud aangenomen  
dat ik U daarin volgen mag.

**Overdenking****Lied 653: 1, 2**

653:1

U kennen, uit en tot U leven,  
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons 't aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd, –  
o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin!

653:2

Gij zijt het brood van God gegeven,  
de spijs van de eeuwigheid;  
Gij zijt genoeg om van te leven  
voor iedereen en voor altijd.  
Gij voedt ons nog, o hemels brood,  
met leven midden in de dood.

## Tafelgebed

v: U komt onze dank toe,  
 Heer, onze God,  
 om de genezing van ons leven,  
 om de liefde, ons aangedaan,  
 om de morgen, ons toegesproken.  
 Zo vaak bent U  
 voor mensen geweest  
 een licht, een vuur, een spoor.  
 En wanneer wij U ontbreken,  
 uw Naam onder ons is zoekgemaakt,  
 dan bent U daar:  
 als een lied dat niet verstomt.  
 Met allen, die  
 ons hebben voorgezongen  
 durven ook wij  
 opnieuw onze stem verheffen:

## Lied 405: 4

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig  
 hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.  
 Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
 drievuldig God, die één in wezen zijt.

U danken wij  
 voor Jezus Messias, Uw Geliefde,  
 die de uittocht heeft volbracht,  
 die uw woord aan mensen gestand deed.  
 Hij is geworden  
 tot ons brood voor onderweg  
 en met zijn leven  
 heeft Hij onze beker gevuld.

In de nacht, dat Hij werd overgeleverd heeft Hij het brood genomen. Hij dankte U, brak het, en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:Neem en eet, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker met wijn,Hij dankte U en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:Neem deze bekeren drink er allen uit. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,dat voor jullie vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dit, zo dikwijls je die drinkt, tot mijn gedachtenis.

Bijeen tot zijn gedachtenis  
komen wij tot U, o God,  
met dit brood en deze beker  
en wij bidden U:  
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde  
en aanvaard ons offer van lof en dank.

Zend uw Geest in ons midden  
en voeg ons allen tezamen  
tot een levende gemeenschap  
die U eert en dient,  
recht doet aan mensen,  
vrede sticht op aarde  
en hoopvol uw dag tegemoet gaat.

### **Delen van brood en wijn**

**Onze Vader** in de hemel,laat uw naam geheiligd worden,laat uw koninkrijk komen,laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden,zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving,maar red ons van het kwaad. Want aan U behoort het koningschap,de macht en de majesteit,in eeuwigheid. Amen.

**Lied 351**

351:1

In U zijn wij begrepen,  
 in U zijn wij gedoopt.  
 Uw dood werd ons ten teken,  
 uw leven onze hoop.  
 Nu weten wij voorgoed:  
 Gij zult ons nooit begeven,  
 uw lichaam is ons leven,  
 uw offer is ons bloed.

351:2

Wij zijn in U begraven,  
 wij staan met U rechtop.  
 Wij zijn niet langer slaven,  
 maar kinderen van God.  
 Een wereld zijn wij oud,  
 maar nieuw als deze morgen,  
 geboren ongeborgen,  
 verloren tot behoud.

351:3

De dood van één voor allen  
 werd vruchtbaar in de tijd,  
 het zaaizaad is gevallen,  
 het loopt op oogsten uit.  
 De zondvloed is voorbij,  
 ziedaar de nieuwe oever,  
 een duif koert in het lover,  
 dit is de overzij.

**In stilte verlaten we de kerk**