

# Liturgie Zondag 23 april 2023 Martinikerk Sneek

## De schaamte voorbij



**Aanvang kerkdienst 9.30 uur**

<b>Voorganger</b>	<b>: ds. Aukje Westra</b>
Ouderling van dienst	: Ellert Jongstra
Lector	: Jannie Hofstee
Organist	: Kees Kuiper
Gerard van Beijeren`	: cantor, zanger
Koster	: Roelof Dijkstra
Beeld en geluid	: Henk de Vries en Klaas Faber

---

**Welkom en mededelingen**

**Aansteken van de kaars**

## Inzingen Lied 303

### 303:1

Zonne en maan,  
water en wind,  
de bloem en het kind  
schiep onze God.  
Hemel en aard'  
heeft hij gemaakt.  
Schepper, wij willen U danken.  
Schepper, wij danken U.  
Schepper, wij prijzen U.  
Schepper, wij zingen uw heilige naam.

### 303:2

Jezus, Gods Zoon,  
leefde en stierf  
voor allen, voor ons.  
Hij leeft vandaag  
hier onder ons,  
hier onder ons.  
Jezus, wij willen U danken.  
Jezus, wij danken U.  
Jezus, wij prijzen U.  
Jezus, wij zingen uw heilige naam.

**303:3** Geest die ons troost,  
levend nabij,  
genezing en vuur.  
Adem van God,  
kracht onderweg  
dag in dag uit.  
Trooster, wij willen U danken  
Trooster, wij danken U.  
Trooster, wij prijzen U.  
Trooster, wij zingen uw heilige naam.

## Oefenen Lied 318

### 318:1

Het woord brengt de waarheid teweeg.  
Het veranderde in den beginne  
een aarde die woest was en leeg  
tot een lusthof voor ziel en zinnen.

### 318:2

Het woord dat de wereld schiep  
is het woord dat klonk door de eeuwen,  
is het woord dat Abraham riep  
en Daniël tussen de leeuwen.

### 318:3

Het woord dat God was bij God,  
tussen mensen een mens werd op aarde,  
dat in het armzaligste lot  
zijn heerlijkheid openbaarde.

### 318:4

Het onvergelijklijk woord  
met een hemelse hand geschreven  
wordt in onze harten gehoord:  
onze weg, onze waarheid, ons leven.

### **Drempelgebed**

Onze hulp is de Naam van de Eeuwige  
DIE HEMEL EN AARDE DRAAGT MET ZIJN LIEFDE.  
God, U bent er voor ons en wij zijn gegeven aan elkaar.  
Schenk ons hart dat doorzichtig en zuiver is.  
SCHENK ONS EEN GEEST DIE VAST EN MOEDIG IS.  
Zo gaan wij verder op de weg die Jezus, uw Zoon, voor ons uitging.  
BRENG ONS TERECHT, GOD, BRENG ONS THUIS  
EN LAAT ONS WONEN IN UW ZEGEN.  
AMEN

### **Zingen: Psalm 33 : 1 en 8**

#### **33:1**

Kom nu met zang en roer de snaren,  
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.  
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen  
een lofzang in de mond gelegd.  
Word'als nooit tevoren door wie Hem behoren  
t feestlied ingezet! Meld de blijde mare  
bij de klank der snaren, steek de loftrumpet.

#### **33:8**

Wij wachten stil op Gods ontferming,  
ons hart heeft zich in Hem verheugd.  
Hij komt te hulp en geeft bescherming,  
zijn heil'ge naam is onze vreugd.  
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,  
uw barmhartigheid. God, op wie wij wachten,  
geef ons moed en krachten, nu en voor altijd.

### **Gebed om ontferming, geopend en afgesloten met het zingen van Lied 301b *Kyrie eleison***

**I = Gerard van Beijeren,      II = allen**

I Kyrie eleison,	II eleison.
I Heer, ontferm u.	II Heer, ontferm u.
I Christe eleison,	II eleison.
I Christus, ontferm u.	II Christus, ontferm u.
I Kyrie eleison,	II eleison.
I Heer, ontferm u.	II Heer, ontferm u.

## **Glorialied 303: 1, 2, 3 Zonne en maan, water en wind**

### **303:1**

Zonne en maan, water en wind,  
de bloem en het kind  
schiep onze God.  
Hemel en aard'  
heeft hij gemaakt.  
Schepper, wij willen U danken.  
Schepper, wij danken U.  
Schepper, wij prijzen U.  
Schepper, wij zingen uw heilige naam.

### **303:2**

Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf  
voor allen, voor ons.  
Hij leeft vandaag  
hier onder ons,  
hier onder ons.  
Jezus, wij willen U danken.  
Jezus, wij danken U.  
Jezus, wij prijzen U.  
Jezus, wij zingen uw heilige naam.

### **303:3**

Geest die ons troost, levend nabij,  
genezing en vuur.  
Adem van God,  
kracht onderweg  
dag in dag uit.  
Trooster, wij willen U danken  
Trooster, wij danken U.  
Trooster, wij prijzen U.  
Trooster, wij zingen uw heilige naam.

## **Inleiding op de Schriftlezingen**

### **Psalm 39a** uit: Psalmen anders

*Een knipoog van jou*

Kijk me niet zo aan, Heer  
laat me niet zo staan.  
Sta me niet zo aan te kijken  
met die dwingende blik van omhoog.

Ik weet wat ik fout heb gedaan.  
Ik weet wat verkeerd is gegaan.  
Waarom laat je mij dat steeds weer blijken  
met dat bestraffende kijken van je boze oog?

Jou onder ogen komen doet me pijn.  
En met een knipoog van jou  
zou ik al geholpen zijn.  
Zie mij dan aan, Heer,  
zie mij dan gaan.

Dat jij me ziet, laat me dat blijken.  
Jouw ogen een steun in mijn rug.  
In jouw ogen mag ik er zijn  
al ben ik onbelangrijk en ben ik klein.

Jij moedigt mij aan door mij aan te kijken.  
Door jou gesteund vind ik mij terug.  
Als het tegenzit in tijden van chagrijn  
zal ik met een knipoog van jou  
al geholpen zijn.

*Karel Eykman*

## **Lezen : Johannes 21: 15-19**

**Zingen** Lied 318: 1, 2, 3, 4 *Het woord brengt de waarheid teweeg*

### **318:1**

Het woord brengt de waarheid teweeg.  
Het veranderde in den beginne  
een aarde die woest was en leeg  
tot een lusthof voor ziel en zinnen.

### **318:2**

Het woord dat de wereld schiep  
is het woord dat klonk door de eeuwen,  
is het woord dat Abraham riep  
en Daniël tussen de leeuwen.

### **318:3**

Het woord dat God was bij God,  
tussen mensen een mens werd op aarde,  
dat in het armzaligste lot  
zijn heerlijkheid openbaarde.

### **318:4**

Het onvergelyklijk woord  
met een hemelse hand geschreven  
wordt in onze harten gehoord:  
onze weg, onze waarheid, ons leven.

## **Overweging**

## **Orgelspel**

**Zingen Lied 908: 1, 4, 6** *Ik heb U lief, o mijn beminde*

**908:1**

Ik heb U lief, o mijn beminde,  
die al mijn vreugd en sterkte zijt.  
Ik heb U lief, o welgezinde,  
wiens komst ik dag en nacht verbeid.  
Ik heb U lief, o schoonste licht,  
glans van Gods aangezicht.

**908:4**

Ik ging verdwaald langs vele wegen,  
ik zocht U wel, maar vond U niet,  
ik ging verblind het duister tegen,  
ik minde wat de wereld biedt.  
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,  
dat ik U heb herkend.

**908:6**

Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,  
dat ik niet weer verdwalen zal;  
houd Gij mijn voeten op uw wegen,  
dan brengen zij mij niet ten val.  
O licht, dat op mijn leven viel,  
verlicht mij lijf en ziel.

**Voorbeden, Gerard van Beijeren zingt**

*Deze kleine wereld*

Deze kleine wereld mijn kortzichtigheid leg ik voor u neer.  
Breng mij over grenzen tot een ommekeer,  
breng mij over grenzen tot een ommekeer.

Al mijn kleine angsten mijn verloren trouw leg ik voor jou neer.  
Breng mij over grenzen tot een ommekeer.

Al mijn zwakke kanten mijn verslagenheid, leg ik voor jou neer.  
Breng mij over grenzen tot een ommekeer.

Vol verlangen zoek ik naar geborgenheid, naar een ommekeer.  
Breng mij over grenzen tot een ommekeer,  
breng mij over grenzen breng mij bij U, Heer.

## Zingen Lied 910: 1, 4 *Soms groet een licht van vreugde*

### 910:1

Soms groet een licht van vreugde  
de christen als hij zingt:  
de Heer is 't die met vleugels  
van liefde hem omringt.  
Loopt alles ons ook tegen,  
Hij zal ons 't goede doen,  
Hij geeft na donkere regen  
een mild en klaar seizoen.

### 910:4

Al zal geen wijnstok dragen,  
geen vijgenboom zijn vrucht,  
al ligt het veld te klagen  
onder een lege lucht,  
God doet zijn hand toch open,  
zijn lof krijgt stem in mij.  
Daar ik op Hem mag hopen,  
ben ik alleen maar blij

## Zegen

## Orgelspel

---

## COLLECTEN

De **1<sup>e</sup> collecte** is voor de **Diaconie**  
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45



De **2<sup>e</sup> collecte** is bestemd voor de **Kerk**  
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16



---

## Bloemen

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar:  
**Marijke Ykema-Dijk, Vliestroom 45**

---

## Uit de gemeente

In de afgelopen periode zijn overleden:

**Hotze Bouma**, Troelstrakade 22/021, op de leeftijd van 92 jaar  
**Grietje Hummel-Oosterkamp**, op de leeftijd van 82 jaar

**Martini Jongenskoor**  
anmiddag om 16.00 uur is er in deze kerk een  
**Choral Evensong**  
De Evensong is onder leiding van Gerard van Beijeren.  
Organist is Roelof van Luit.  
De liturg hierbij is mevrouw ds. Marije Mazereeuw.

Vanavond om 19.30 uur Martinikerk in het Oosterkoor een Taizé-  
viering

Protestantse Kerk

